

Message from Fr. Georgios Oikonomou, Protopresbyter

My beloved brothers and sisters in Christ, members of St. Nicholas Community!

What a great blessing from our Almighty God it is to once again experience the sacred period following Holy Easter! What a joy to exchange the resurrection greeting, "Christ is risen - Truly He is risen!" What a gift to have received the holy light from the unwaning Light—a Light that transforms our lives, sanctifies, dispels all darkness, and fills us with joy. This is the Light of Christ, the Light of the spiritual Sun of Righteousness, which never sets and never fades. Eternal Light. True Light.

On this Resurrection-themed reflection on Light, I would also like to speak of another kind of light—equally important— the light of education, the light of learning. Our loving God has blessed us with the leadership of our Ecumenical Patriarch, His All-Holiness Bartholomew, who has presided over the Orthodox Church since October 22, 1991. He is a man of light, of wisdom, and a true spiritual father. An ecclesiastical figure who has already left an indelible mark on contemporary Church history, and for whom we continue to pray that God will grant many more blessed years. His every word is filled with wisdom and will remain a precious legacy for future generations.

I would like to borrow some of his words, spoken on the eve of his name day, June 10, 2024, during the blessing of the newly renovated Patriarchal City School of Marasli. Speaking on the Great Church's commitment to the education of the people, he emphasized: "The Ecumenical Patriarchate literally preserved our spiritual and cultural identity by establishing schools and academies, selecting wise teachers, and through the educational and transformative power of Church life itself—divine worship, faith in the God of love, and love for one's neighbor in their unbroken unity, spirituality, and social witness. School and Church instilled

in students the conviction that it is a great privilege to belong to the luminous tradition of Orthodoxy, and that they are its bearers, called to preserve and cultivate its precious values. Here, education was not

the person."



"It is notable that in Asia Minor, Eastern Thrace, and Pontus, our schools were magnificent and emblematic buildings, as they embodied the ideal of education—identified with humanism and the high calling of man. We see this even today in many parts of Greece: new school buildings are merely functional, whereas the

old schools radiate something spiritual, something that expresses

cherished ideals beyond utility.

"Unfortunately, modern education neglects the spiritual dimension of the human person while inflating the ego and private desires. In this sense, the so-called 'school of happy children' does not prepare the younger generation for true happiness, but rather for a dead-end slavery to insatiable wants. Focusing solely on ourselves and our individual needs shrinks our very existence.

"The future belongs to an education that offers a way out of the labyrinth of self-centeredness and indifference. Christian ethos lies at the heart of such an education—it teaches relational freedom, sociability, openness, and solidarity. It is no coincidence that the words 'education' and 'value' share the same etymological root."





Message from Fr. Georgios Oikonomou, Protopresbyter

Continued...

Applying the essence of these words to the needs of the Greek Orthodox Church worldwide—and especially to the diaspora—we are reminded of several essential truths. Our Ecumenical Patriarchate has preserved, and continues to preserve, our spiritual and cultural identity during times of hardship and martyrdom. It does so by prioritizing the establishment of schools and academies, selecting wise teachers, and—above all—through the ecclesiastical life itself, which is inherently educational and transformative. School and Church, in unbroken unity, pass on to each new generation the conviction that it is both a privilege and an honor to belong to the luminous tradition of Orthodoxy.

Today, we stand at a critical crossroads, where past, present, and future confront each other in tension. At stake is the preservation—or the loss—of our spiritual and cultural identity. We must not remain indifferent in the face of the real threat of alienation and forgetfulness. It is no exaggeration to say that our only path forward is the one laid out by our Ecumenical Patriarchate. Here, in the beautiful and blessed land of America, the opportunities are present. Schools and academies can be established—and in many places, they have been established. Every Greek Orthodox community has taken steps to create a school, and the Holy Archdiocese of America, concerned with the future of our parishes and the formation of clergy, has founded Hellenic College and Holy Cross Greek Orthodox School of Theology.

However, my brothers and sisters, nothing should be taken for granted. The sacrifices made by those who established these institutions decades ago must not lead us to complacency. These institutions still need our care. They need our support, our love, our efforts—so that they may remain open and thriving, not just in form but in spirit. They must remain a living witness and an open invitation to the modern world, which sincerely seeks the Truth.

School and Church, inseparably united, bear the sacred responsibility of passing on the light of Orthodoxy to our children. As Saint Kosmas of Aetolia said, may our children have both "soul and Christ." If we neglect education, we risk

losing both faith and knowledge. Education is an eternal and inalienable good; even if a person loses everything else, their education cannot be taken away.

As a people, we are deeply blessed to have inherited a spiritual treasure: the gift of ancient Greek education in profound and uninterrupted unity with the writings and teachings of the Holy Fathers. Let us work together with responsibility to instill in our children a love for learning, spiritual formation, and true wisdom. If we succeed in this, we can be sure that our children will become better people than we are, guided by a deeply humanistic education—one that breaks down selfishness and opens the heart to others in love, rooted in the values of Christ. Let us all strive, with all our strength, to support this kind of education—by sustaining the Greek schools in our communities, by opening new ones, by choosing excellent teachers, and by supporting, with zeal, the Theological School of the Holy Cross. Through it, we pray that new priests will be formed, fully equipped to serve the people of God.

May our own community of St. Nicholas also have the blessing of seeing young men and women study at the Theological School, taking advantage of the generous scholarships available. We are eager to inform and assist all those interested.

We close this reflection with love for all our parishioners, offering from the depths of our hearts the joyful greeting of the Resurrection:

Christ is risen!

Protopresbyter Georgios Oikonomou

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγαπημένοι μου ενορίτες και ενορίτισσες του Αγίου Νικολάου,

Χριστός Ανέστη!

Πόσο μεγάλη ευλογία του Πανάγαθου θεού μας είναι να διανύουμε πάλι την ευλογημένη αναστάσιμη περίοδο μετά το Άγιο Πάσχα! Πόσο μεγάλη ευλογία να ανταλλάσσουμε τον αναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη»! Πόσο μεγάλη ευλογία να έχουμε λάβει το άγιο φως εκ του ανεσπέρου φωτός! Ένα φως που πραγματικά μεταμορφώνει τη ζωή μας. Ένα φως που χαριτώνει και αγιάζει. Ένα φως που διαλύει κάθε σκοτάδι και δίνει χαρά. Το φως του Χριστού μας. Το φως του νοερού ήλιου της δικαιοσύνης, που δεν δύει και δεν σβήνει ποτέ. Φως αιώνιο, φως αληθινό.

Με αφορμή την αναστάσιμη αναφορά στο Φως ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο φως, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά σπουδαίο. Το φως της μόρφωσης, το φως της παιδείας. Ο καλός Θεός μας ευλόγησε, ώστε από τις 22 Οκτωβρίου 1991 μέχρι σήμερα να προΐσταται της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, κύριος κύριος Βαρθολομαίος. Ένας άνθρωπος φωτεινός, σοφός, αληθινός πατέρας. Μία εκκλησιαστική προσωπικότητα, που ήδη αφήνει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της πνευματικής του ηγεσίας στη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία και προσευχόμαστε ο Θεός να του χαρίζει έτη πολλά και ευλογημένα. Κάθε λέξη του στάζει σοφία και τα λόγια του θα αποτελούν πάντα μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Θα δανειστώ κάποια δικά του λόγια, που εκφώνησε παραμονή της ονομαστικής του γιορτής, στις 10 Ιουνίου 2024, τελώντας Αγιασμόστην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή, ύστερα από την ανακαίνισή της. Μιλώντας για την προστασία της παιδείας του γένους από τη Μεγάλη Εκκλησία τόνισε: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έσωσε κυριολεκτικά την πνευματική και πολιτισμική ταυτότητά μας με την ίδρυση σχολείων και Ακαδημιών, με την επιλογή σοφών διδασκάλων, αλλά και με το μορφωτικό και μεταμορφωτικό έργο που επιτελεί η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, η θεία λατρεία, η πίστη στον Θεό της αγάπης και η αγάπη προς τον πλησίον στην αδιάσπαστη ενότητά τους, η πνευματικότητα και η κοινωνική μαρτυρία. Σχολείο και Εκκλησία σφυρηλατούσαν στους

μαθητές την πεποίθηση, ότι αποτελεί μέγα προνόμιο να ανήκουν στην ολόφωτη παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι αποτελούν φορείς αυτής, που οφείλουν να αγωνισθούν για τη διάσωση και την καλλιέργεια των πολυτίμων αξιών της. Εδώ η εκπαίδευση δεν ήταν απλώς μετάδοση γνώσεων, αλλά μόρφωση και μεταμόρφωση, «θεραπεία ψυχής», ανθρωποποιία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο, τα σχολεία μας είναι παντού κτίρια μεγαλοπρεπή και εμβληματικά, αφού εκπροσωπούν το ιδεώδες της παιδείας, που ταυτίζεται με τον «ανθρωπισμό» και τον υψηλό προορισμό του ανθρώπου. Το βλέπουμε αυτό σήμερα και σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Τα νέα σχολικά κτίρια είναι απλώς χρηστικά, ενώ τα παλαιά σχολεία έχουν κάτι πνευματικό, κάτι που εκφράζει τιμαλφή ιδεώδη, που υπερβαίνει το απλώς χρήσιμο.

Δυστυχώς, η σύγχρονη παιδεία παραμελεί την πνευματική φύση του ανθρώπου, ενώ διογκώνει το εγώ του και τις ιδιωτικές επιθυμίες του. Με την έννοια αυτή, το λεγόμενο «σχολείο των ευτυχισμένων παιδιών» μάλλον δεν προετοιμάζει τη νέα γενιά για την ευτυχία, αλλά για μια αδιέξοδη δουλεία στις εξ ορισμού ακόρεστες ανάγκες του ανθρώπου. Ο προσανατολισμός στον εαυτό μας και στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών σημαίνει συρρίκνωση της ύπαρξής μας.

Το μέλλον ανήκει σε μία παιδεία, η οποία προσφέρει στον άνθρωπο διέξοδο από τους λαβυρίνθους της κλειστής αυτοπραγμάτωσης και της αδιαφορίας για τον συνάνθρωπο. Το χριστιανικό ήθος βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της ιδέας της παιδεύσεως, αφού εμπερικλείει την ιδέα της σχεσιακής ελευθερίας, την κοινωνικότητα, την ανοικτοσύνη προς τον συνάνθρωπο και την αλληλεγγύη. Δεν είναι τυχαίο ότι «αγωγή» και «αξία» έχουν ετυμολογικά την ίδια ρίζα."

Μεταφέροντας την ουσία των παραπάνω λόγων στις ανάγκες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά την οικουμένη και ιδιαίτερα στην ομογένεια μπορούμε να διδαχτούμε ορισμένες πολύ σημαντικές αλήθειες. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έσωσε και διασώζει την πνευματική και πολιτισμική μας ταυτότητα σε καιρούς χαλεπούς και μαρτυρικούς δίνοντας

προτεραιότητα στην ίδρυση σχολείων και Ακαδημιών, επιλέγοντας σοφούς διδασκάλους και βέβαια με την ίδια την εκκλησιαστική ζωή, που έχει μορφωτικό και μεταμορφωτικό χαρακτήρα. Σχολείο και Εκκλησία σε αδιάσπαστη ενότητα μεταλαμπαδεύουν στους μαθητές την πεποίθηση ότι είναι μέγα προνόμιο και τιμή να ανήκουν στην ολόφωτη παράδοση της Ορθοδοξίας.

Σήμερα, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου η αναμέτρηση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον είναι έντονη, καλούμαστε να σταθούμε με ιστορική ευθύνη. Το διακύβευμα είναι η διατήρηση ή όχι της πνευματικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας. Ο ορατός κίνδυνος της αλλοτρίωσης και της λήθης δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους και χρειάζεται να έχουμε την καλή ανησυχία. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο μοναδικός τρόπος να σταθούμε όρθιοι είναι να ακολουθήσουμε τον δρόμο, που υπέδειξε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Εδώ, στην όμορφη και ευλογημένη χώρα της Αμερικής, υπάρχουν οι δυνατότητες. Να ιδρύονται σχολεία και Ακαδημίες. Και ήδη έχουν ιδρυθεί, καθώς κάθε Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα φρόντισε να ιδρύσει μαζί και σχολείο. Αλλά και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής φροντίζοντας το μέλλον των κοινοτήτων και την στελέχωση των ιερατικών θέσεων ίδρυσε την Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού. Όμως, αδελφοί μου, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Επειδή κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν σκληρά, πριν από δεκαετίες, για να τα ιδρύσουν και να τα παραδώσουν στις επόμενες γενιές δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αδιαφορήσουμε. Χρειάζονται την ανύσταχτη φροντίδα και αγάπη μας. Χρειάζονται τη στήριξή μας. Ώστε να παραμένουν ανοιχτά όχι μόνο ως προς τη λειτουργία τους αλλά και ως μαρτυρία και πρόσκληση στον σύγχρονο κόσμο που αναζητά την Αλήθεια με καλή προαίρεση.

Σχολείο και Εκκλησία αδιάσπαστα ενωμένα έχουν την ιερή ευθύνη να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά την ολόφωτη παράδοση της Ορθοδοξίας. Να έχουν τα παιδιά, όπως έλεγε ο δάσκαλος του γένους Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «ψυχή και Χριστό». Αν αδιαφορήσουμε για την παιδεία, κινδυνεύουμε να χάσουμε και την πίστη και το αντίστροφο. Η παιδεία είναι αγαθό αιώνιο και αναφαίρετο, ακόμα και αν χάσει τα πάντα ένας άνθρωπος όσα απέκτησε στη ζωή του, την παιδεία δεν μπορούν να του τη στερήσουν. Και εμείς είμαστε

ευλογημένοι ως λαός να έχουμε λάβει παρακαταθήκη έναν αληθινό πνευματικό θησαυρό. Ο θησαυρός αυτός είναι η αρχαιοελληνική παιδεία σε μία θαυμαστή ενότητα και αδιάσπαστη συνέχεια με την αγιοπατερική παράδοση και γραμματεία. Ας αγωνιστούμε υπεύθυνα να ενσταλάξουμε στα παιδιά μας την αγάπη για τα γράμματα, τη μόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια, την αληθινή παιδεία. Αν το επιτύχουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι από εμάς, μέσα από μία παιδεία βαθιά ανθρωπιστική, όπως την περιέγραψε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης. Μία παιδεία που γκρεμίζει τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια και ανοίγεται αγαπητικά στον συνάνθρωπο, καθώς έχει στον πυρήνα της το χριστιανικό ήθος.

Για αυτήν την παιδεία οφείλουμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί και με όλες μας τις δυνάμεις. Στηρίζοντας τα ελληνικά σχολεία των κοινοτήτων μας, ανοίγοντας καινούργια, διαλέγοντας τους καλύτερους δασκάλους. Και βέβαια, επίσης, στηρίζοντας με όλες μας τις δυνάμεις την Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, μέσα από την οποία ευελπιστούμε ότι θα αποφοιτήσουν εφοδιασμένοι με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις οι ιερείς, που πρόκειται να διακονήσουν τον λαό του Θεού. Μακάρι και η κοινότητα του Αγίου Νικολάου να έχει την ευλογία να φοιτήσουν και άλλοι νέοι και νέες στη Θεολογική Σχολή, αξιοποιώντας μάλιστα τις μοναδικές ευκαιρίες υποτροφιών που προσφέρονται και για τις οποίες είμαστε πρόθυμοι να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κλείνουμε αυτό το εισαγωγικό σημείωμα απευθύνοντας σε όλους τους αγαπημένους μας ενορίτες από τα βάθη της καρδιάς μας τον αναστάσιμο χαιρετισμό.

Χριστός Ανέστη!

Με εν Χριστώ αγάπη,

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Οικονόμου

CHURCH CONTACT INFORMATION

PROTOPRESBYTER FR. GEORGIOS OIKONOMOU, PASTOR Tel: 410-633-5020 • Fax: 410-633-4352 • Cell: 443-422-4548

CHURCH SECRETARY

PARASKEVI (VOULA) KOTSATOU

FINANCIAL SECRETARY

AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS

PARISH COUNCIL

PRESIDENT: STAMATIA IEROMONAHOS

VICE PRESIDENT: JOHN KOROLOGOS

TREASURER: ASPASIA CHARALAMBOPOULOS

ASSISTANT TREASURER: GEORGIOS STAMOULIS

CORRESPONDING SECRETARY:

ATHANASIOS KARAFLOS

ASSISTANT SECRETARY: DIMITRI PAPAVASILEIOU

BOARD MEMBERS::

JIMMY KOSMAS,

VASILEIOS TSERKIS

NICANOR PATERIS

PHILOPTOCHOS

MARIA GEORGAKI - PRESIDENT

ZOE PERDIKAKIS - VICE PRESIDENT

MARIA KARAGIANNI - $2^{\mbox{\tiny ND}}$ VICE PRESIDENT

PANAGIOTA KOUTSANTONIS - SECRETARY EVA NYCHIS - CORRESPONDING SECRETARY

NORA KEFALAS - TREASURER

STELLA KOUKIDES - ASSISTANT TREASURER

IRENE VASILIOS - ADVISOR

BOARD MEMBERS:

KATINA FOTINOS, MARIA KOUTSOURI, PATTY

MICKLOS, ELENI PIKOUNIS, EVAGELIA SALIARIS, RENEE THEMELIS. TSAMBIKA TRIANTAFILOS.

KATINA YIANAKIS, CHRISTINE ZERVOS

HELLENIC GOLDEN COINS

VASSO KOUMOUDIS, DIRECTOR

FOULA PARAGIOS & VASILI PHILIPPOU,

DANCE INSTRUCTORS

PAN-HELLENIC BOARD MEMBERS

METAXIA KARDIASSMENOS -

HONORARY MEMBER

EFFIE KARAMBELAS - DANCE TEACHER

FOTEINI ARGIROPOULOS - POC

DIAMONDS

SOFIA XOURI - PRESIDENT

MOSKOULA KOUKIDIS - VICE-PRESIDENT

ANASTASIA VASILAKOPOULOS - SECRETARY

BOARD MEMBERS

ROZA CORNIAS

SOULA KAPETANAKOS

EVA LALLAS

G.O.Y.A. ADVISORS

PENNY ALAFASSOS ANGELA GARGIULO

MARIA FILIPPOU

ALEXANDRA KAROUTSOS

XARIKLIA NEZIS

EMILY SYROPOULOS

G.O.Y.A. COACHES

GIRL'S COACHES:

JOHN CHRISSOMALLIS

GENEVIEVE ZDZEIRA

PANYIOTA KOUTSANTONIS

BOY'S COACHES:

BILL GIANNOPOULOS

DIMITRI KOSTRIVAS

SAM KOSMAS

RAMON VILLLANUEVA

SOPHIA GERAPETRITIS

G.O.Y.A. BOARD MEMBERS

PRESIDENT - SOFIA KOUMOUDIS

VICE PRESIDENT - NIKO KOSTRIVAS

TREASURER - GEORGE KOSTRIVAS

CORRESPONDING SECRETARY - MARIA KILLIAS

RECORDING SECRETARY - CHRISTINA ALAFASSOS HISTORIAN - ELLIE FILIPPOU AND MARIANTHI DINIOTIS

SERGEANT AT ARMS - LOUKAS OIKONOMOU

SUNDAY SCHOOL

PHAEDRA AVGERINOS AND SOPHIA GERAPETRITIS,

DIRECTORS

PHAEDRA AVGERINOS 10TH

NIKKI CANNING AND ROSE KOSTAKIS,

PRE-KINDERGARTEN

YANA KARABELAS, KINDERGARTEN

PENNY GERAPETRITIS & VASILIKI FONIADIKI, 1ST & 2ND

JENNA STAKIAS, 3RD & 4TH

STAVROULA SAKELAKIS 5TH

KALLIOPI CORNIAS & FLORA GIACOUMAKIS, 6TH

ELENI PIKOUNIS 7TH

MARIA FILIPPOU. 8TH & 9TH

AFTERNOON GREEK SCHOOL

PRINCIPAL - STAMATIA IEROMONAHOS

 $\label{eq:pre-karaman} \mbox{PRE-K - MARIA GOURGOULIATOU, MARIA KAZAZI}$

KINDERGARTEN - MARIA GOURGOULIATOU

1ST GRADE - ELENI DEMETRIOU

2ND GRADE - DESPINA CHATZAKOU LARENTZOS

3RD & 4TH GRADE - PARASKEVI KOTSATOU ARGETAKIS

5TH & 6TH GRADE - KELLY PEROS VASILEIADES

A1 ELLINOMATHEIA COORDINATOR -

KELLY PEROS VASILEIADES

A2, B1, B2 ELLINOMATHEIA COORDINATOR -

YVVONI GALETAKI

C1, C2 ELLINOMATHEIA COORDINATOR -

ELINA PAPADIMA TSAPAKIDIS

GREEK SCHOOL P.T.A.

ALEXANDRA KAROUTSOS - PRESIDENT ALEXANDRA FORAKIS - VICE PRESIDENT

DIMITRA DOUSKAS - SECRETARY

AGATHI DIAKANTONIS - TREASURER

BOARD MEMBERS:

MARIA IEROMONAHOS

TSAMBIKA KOROLOGOS

ANNA NIKOLETOU

TINA STAMATIADI ANGELA YEAKIM

YAL

FOULA PARAGIOS

STEWARDSHIP COMMITTEE

IRENE VASILAKOPOULOS, CHAIRPERSON

ADRIENNE KOURTESIS

IMPORTANT NOTICE:

KOINONIA DEADLINE

Please submit your article(s) to the Koinonia staff by the deadline stated below:

ISSUE MONTH: JUNE 2025 SUBMISSIONS DUE: MAY 20th

Please email your article(s) to: vkotsatou@stnicholasmd.org

Articles are due no later than the 20th of each month. If they are received after the deadline they will be published in the following month's issue.

All articles must be proofread and color corrected prior to submission.

5 KOINONIA Thank you MAY 2025

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Our beloved parishioners and friends of our church,

Christ is Risen!!!

May the Holy Light of the Resurrection illuminate our souls, rekindle faith, hope and love within us, and lead us to true spiritual life close to Our Risen Christ!!!

With emotion and devotion we once again experienced the

Resurrection of Our Lord, the great victory of life over death and of light over darkness. These are the days when we all seek the best elements of ourselves, guided by the sacrifice of Our God and the universal values that He Himself preached.

In a society overwhelmed by human passions, the Resurrection Light can become the beacon for each of us for an inner enlightenment. For a world with more humanity, with love and respect. So let the joyful message of the Resurrection of Our Lord be the reason for us all to become better people, to build a better society for ourselves, for our children and for the generations to come.

Christ is Risen!!!

Many Years!!!

With true love and respect, Stamatia Ieromonahos President of the St. Nicholas Parish Council Αγαπημένοι μας ενορίτες και φίλοι της εκκλησίας μας.

Χριστός Ανέστη!!!

Είθε το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει τις ψυχές

μας, να αναγεννήσει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη μέσα μας, και να μας οδηγήσει σε αληθινή πνευματική ζωή κοντά στον Αναστημένο Χριστό Μας!!!

Με συγκίνηση και κατάνυξη βιώσαμε και πάλι την Ανάσταση του Κυρίου Μας, τη μεγάλη νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο, του φωτός

απέναντι στο σκοτάδι. Είναι αυτές οι μέρες, που όλοι μας αναζητούμε μέσα μας τα καλύτερα στοιχεία του εαυτού μας, με οδηγό την θυσία του Θεανθρώπου Μας και τις πανανθρώπινες αξίες που ο ίδιος κήρυξε.

Σε μία κοινωνία κυριευμένη από τα ανθρώπινα πάθη, το Αναστάσιμο Φως μπορεί να γίνει η αφορμή σε καθέναν μας, για μία εσωτερική ανάταση. Για έναν κόσμο με περισσότερη ανθρωπιά, με αγάπη και με σεβασμό. Ας είναι λοιπόν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου Μας η αφορμή να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι άνθρωποι, να χτίσουμε μία καλύτερη κοινωνία για εμάς, για τα παιδιά μας και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Χριστός Ανέστη!!!

Χρόνια πολλά !!!

Με αληθινή αγάπη και σεβασμό, Σταματία Ιερομονάχου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Βαλτιμόρης

SATURDAY of LAZARUS - May 21

Constantine and Helen, Equal to the Apostles

Courtesy of goarch.org



This great and renowned sovereign of the Christians was the son of Constantius Chlorus (the ruler of the westernmost parts of the Roman empire), and of the blessed Helen. He was born in 272, in (according to some authorities) Naissus of Dardania, a city on the Hellespont. In 306, when his father died, he was proclaimed successor to his throne. In 312, on learning that Maxentius and Maximinus had joined forces against him, he marched into Italy, where, while at the head of his troops, he saw in the sky after midday, beneath the sun, a radiant pillar in the form of a cross with the words: "By this shalt thou conquer." The following night, our Lord Jesus Christ appeared to him in a dream and declared to him the power of the Cross and its significance. When he arose in the morning, he immediately ordered that a labarum be made (which is a banner or standard of victory over the enemy) in the form of a cross, and he inscribed on it the Name of Jesus Christ. On the 28th Of October, he attacked and mightily conquered Maxentius, who drowned in the Tiber River while fleeing. The following day, Constantine entered Rome in triumph and was proclaimed Emperor of the West by the Senate, while Licinius, his brother-inlaw, ruled in the East. But out of malice, Licinius later persecuted the Christians. Constantine fought him once and again, and utterly destroyed him in 324, and in this manner he became monarch over the West and the East. Under him and because of him all the persecutions against the Church ceased. Christianity triumphed and idolatry was overthrown. In 325 he gathered the First Ecumenical Council in Nicaea, which he himself personally addressed. In 324, in the ancient city of Byzantium, he laid the foundations of the new capital of his realm, and solemnly inaugurated it on May 11, 330, naming it after himself, Constantinople. Since the throne of the imperial rule was transferred thither from Rome, it was named New Rome, the inhabitants of its domain were called Romans, and it was considered the continuation of the Roman Empire. Falling ill near Nicomedia, he requested to receive divine Baptism, according to Eusebius (The Life of Constantine. Book IV, 61-62), and also according to Socrates and Sozomen; and when he had been deemed worthy of the Holy Mysteries, he reposed in 337, on May 21 or 22, the day of Pentecost, having lived sixty-five years, of which he ruled for thirty-one years. His remains were transferred to Constantinople and were deposed in the Church of the Holy Apostles, which had been built by him (see Homily XXVI on Second Corinthians by Saint John Chrysostom).

As for his holy mother Helen, after her son had made the Faith of Christ triumphant throughout the Roman Empire, she undertook a journey to Jerusalem and found the Holy Cross on which our Lord was crucified (see Sept. 13 and 14). After this, Saint Helen, in her zeal to glorify Christ, erected churches in Jerusalem at the sites of the Crucifixion and Resurrection, in Bethlehem at the cave where our Saviour was born, another on the Mount of Olives whence He ascended into Heaven, and many others throughout the Holy Land, Cyprus, and elsewhere. She was proclaimed Augusta, her image was stamped upon golden coins, and two cities were named Helenopolis after her in Bithynia and in Palestine. Having been thus glorified for her piety, she departed to the Lord being about eighty years of age, according to some in the year 330, according to others, in 336.

Apolytikion of Constantine and Helen Plagal of the Fourth Tone

He beheld the image of Your Cross in the Heavens and, as Paul, he too did not receive the call from men. Your Apostle among Kings placed the care of the Royal City in Your hands. Through the intercessions of the Theotokos, O only Loving Lord, keep it ever in peace.

Kontakion of Constantine and Helen Third Tone

Today, Constantine with his mother Helen present the Cross, the most precious wood. It shames unbelievers. It is a weapon of faithful kings against their adversaries. A great sign has come forth for us which is awesome in battle.

HOLY ASCENSION - MAY 29

Courtesy of the Orthodox Archdioese of America www.goarch.org

The Lord Jesus passed forty days on earth after His Resurrection from the dead, appearing continually in various places to His disciples, with whom He also spoke, ate, and drank, thereby further demonstrating His Resurrection. On this Thursday, the fortieth day after Pascha, He appeared again in Jerusalem. After He had first spoken to the disciples about many things, He gave them His last commandment, that is, that they go forth and proclaim His Name to all nations, beginning from Jerusalem. But He also commanded them that for the present, they were not to depart from Jerusalem, but to wait there together until they receive power from on high, when the Holy Spirit would come upon them.

Saying these things, He led them to the Mount of Olives, and raising His hands, He blessed them; and saying again the words of the Father's blessing, He was parted from them and taken up. Immediately a cloud of light, a proof of His majesty, received Him. Sitting thereon as though on a royal chariot, He was taken up into Heaven, and after a short time was concealed from the sight of the disciples, who remained where they were with their eyes fixed on Him. At this point, two Angels in the form of men in white raiment appeared to them and said, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into Heaven? This same Jesus, Who is taken up from you into Heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into Heaven" (Acts 1:11). These words, in a complete and concise manner, declare what is taught in the Symbol of Faith concerning the Son and Word of God. Therefore, having so fulfilled all His dispensation for us, our Lord Jesus Christ ascended in glory into Heaven, and sat at the right hand of God the Father. As for His sacred disciples, they returned from the Mount of Olives to Jerusalem, rejoicing because Christ had promised to send them the Holy Spirit.

It should be noted that the Mount of Olives is a Sabbath's day journey from Jerusalem, that is, the distance a Jew was permitted to walk on the day of the Sabbath. Ecumenius writes, "A Sabbath day's journey is one mile in length, as Clement says in his fifth Stromatis; it is two thousand cubits, as the Interpretation of the Acts states." They draw this conclusion from the fact that, while they were in the wilderness, the Israelites of old kept within this distance from the Holy Tabernacle, whither they walked on the Sabbath day to worship God.



Apolytikion of Holy Ascension

Fourth Tone

O Christ our God, You ascended in Glory and gladdened Your disciples by the promise of the Holy Spirit. Your blessing assured them that You are the Son of God, the Redeemer of the world.

Kontakion of Holy Ascension

Plagal Of The Second Tone

O Christ our God, upon fulfilling Your dispensation for our sake, You ascended in Glory, uniting the earthly with the heavenly. You were never separate but remained inseparable, and cried out to those who love You, "I am with you and no one is against you."

PATRIARCHAL ENCYCLICAL FOR HOLY PASCHA

PROT. NO. 251

+BARTHOLOMEW

By God's Mercy

Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch

To the Plenitude of the Church:

May the Grace, Peace and Mercy of Christ Risen in Glory be with you All

Most honorable brother Hierarchs,

Dearly beloved children,

By God's mercy and strength, we have journeyed through prayer and fasting across the ocean of Holy and Great Lent, finally reaching the splendid feast of Pascha, and we praise the Lord of glory, who descended to the depths of Hades and "achieved the entrance for all to Paradise" through His raising from the dead.

The Resurrection is not the remembrance of an event from the past, but the "good change" of our existence, "another birth, an alternate life, a different kind of living, the transformation of our very being." And in the

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ Gregory of Nyssa, On the Resurrection of our Lord, PG 46.604.

Risen Christ, the entire creation is renewed together with humanity. When we chant in the 3rd Ode of the Paschal Canon, that "Now everything is filled with light—heaven, earth, and all things beneath the earth; therefore, let all creation celebrate the resurrection of Christ, in which everything has been established," we proclaim that the universe is founded on and filled with unfading light. The phrases "before Christ" and "after Christ" ring true not only for the history of the human race, but also for the sake of all creation.

The Lord's raising from the dead constitutes the nucleus of the Gospel, the stable point of reference for all the books of the New Testament, as well as for the liturgical life and devotion of the Orthodox Christians. Indeed, the words "Christ is Risen!" summarize the theology of the Church. The experience of the abolition of the dominion of death is a source of ineffable joy, "free from the bonds of this world." "All things are filled with joy upon receiving the taste of resurrection." The resurrection is an explosion "of great joy" and permeates the entire life, ethos and pastoral ministry of the church as the foretaste of the fullness of life, knowledge and life of the eternal kingdom of the Father, Son, and Holy Spirit. Orthodox faith and pessimism are contradictory phenomena.

Pascha is for us a feast of freedom and victory over alienating forces; it is the churchification of our existence, an invitation to collaborate for the transfiguration of the world. The history of the Church is rendered "a great Pascha" as the journey toward "the liberation in glory of the children of God" (Rom. 8.21). The experience of resurrection reveals the center and

eschatological dimension of freedom in Christ. Biblical references to the Savior's resurrection demonstrate the power of our freedom as believers; it is in this freedom alone that the "great miracle" is manifested, which remains inaccessible to every oppression. "The mystery of salvation belongs to those who desire it freely, not to those who are tyrannized against their will." Accepting the divine gift as a "transition" of the believer toward Christ is the voluntary existential response to the loving and saving "transition" of the Risen Lord toward humankind. For "without me, you cannot do anything" (Jn 15.5).

The mystery of the Lord's resurrection to this day continues to shatter the positivistic certainties of those who deny God as "the denial of human will," as well as the advocates of "the fallacy of self-fulfillment without God" and the admirers of the contemporary "man-god." The future does not belong to those imprisoned in a self-sufficient, stifling and narrow earthly existence. There is no authentic freedom without resurrection, without the perspective of eternity.

For the Holy Great Church of Christ, one source of such resurrectional joy is also found this year in the common celebration of Easter by the entire Christian world, along with the commemoration of the 1700th anniversary of the First Council of Nicaea, which condemned the heresy of Arius, who "diminished within the Trinity the one Son and Word of God," and which

² Maximus Confessor, On the Lord's Prayer, PG 90.880.

established the way of calculating the date for the feast of our Savior's resurrection.

The Council of Nicaea inaugurates a new age in the conciliar history of the Church, the transition from the local to the ecumenical synodal level. As we know, the First Ecumenical Council introduced the non-biblical term "homoousios (of one essence)" to the Symbol of Faith, albeit with a clear soteriological reference, which remains the essential characteristic of church doctrines. In this sense, the celebrations of this great anniversary are not a return to the past, inasmuch as the "spirit of Nicaea" exists unspoiled in the life of the Church, whose unity is associated with the correct understanding and development of its conciliar identity. Discussion on the First Ecumenical Council of Nicaea reminds us of the common Christian archetypes and the meaning behind the struggle against the perversion of our spotless faith, encouraging us to turn toward the depth and essence of Church tradition. The joint celebration this year of the "most holy day of Pascha" highlights the timeliness of the subject, the solution of which not only expresses the respect of Christianity for the decrees of the Council of Nicaea, but also the awareness that "there should be no differentiation in such sacred matters."

With these sentiments, filled with the light and joy of the Resurrection, while proclaiming "Christ is Risen!" with jubilation, let us honor the chosen and holy day of Pascha with a heartfelt confession of our faith in the Redeemer, who trampled down death by death and granted life to all people and all creation, through our faithfulness to the sacred traditions of the Great

5

Church as well as through sincere love for our neighbor, for the glorification by us all of the heavenly name of the Lord.

At the Phanar, Holy Pascha 2025

+ Bartholomew of Constantinople

Fervent supplicant for you all

to the Risen Lord

To be read after the Holy Gospel during the Divine Liturgy on the Feast of Holy Pascha.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩι ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

Άριθμ. Πρωτ. 251

+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ίεράρχες καὶ τέκνα ἐν Κυρίω εὐλογημένα,

Άφοῦ ταξιδέψαμε στὸ πέλαγος τῆς Άγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μὲ τὸ ἔλεος καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία, καὶ φθάσαμε στὸ ὁλόφωτο Πάσχα, ἀνυμνοῦμε τὸν Κύριο τῆς δόξας, αὐτὸν ποὺ κατέβηκε μέχρι τὰ ταμεία τοῦ Ἅδη καὶ μὲ τὴν ἀνάστασή του ἀπὸ τοὺς νεκροὺς «ἔκανε τὸν παράδεισο προσιτὸ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους».

Ή Ἀνάσταση δὲν εἶναι ἡ ἀνάμνηση ένὸς γεγονότος ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ «καλὴ ἀλλοίωση» τῆς ὑπάρξεώς μας, «ἄλλη γέννηση, βίος ἕτερος, ἄλλο εἶδος ζωῆς, μεταστοιχείωση αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς φύσεώς μας»¹. Μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ ἀνακαινίζεται μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο ἡ σύμπασα κτίση. Ὅταν ψάλλουμε τὴν Γ΄ ἀδὴ τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα, τὸ «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ἦ ἐστερέωται», τότε διακηρύσσεται ὅτι ὁλόκληρο τὸ σύμπαν εἶναι στερεωμένον καὶ πλῆρες ἀνεσπέρου φωτός. Ἡ διάκριση «πρὸ Χριστοῦ» καὶ «μετὰ Χριστόν» ἰσχύει ὅχι μόνον γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὅλη δημιουργίαν.

Ή ἐκ νεκοῶν ἔγερση τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸν πυρῆνα τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλων τῶν κειμένων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ὀρθοδόξων. Ὁντως, ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας συνοψίζεται στὸ «Χριστός Ἀνέστη». Ἡ βίωση τῆς καταργήσεως τῆς δύναμης τοῦ θανάτου εἶναι πηγὴ ἀνείπωτης χαρᾶς, «ἐλεύθερης ἀπὸ τὶς δεσμεύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου». «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα». Ἐκρηξη «χαρᾶς μεγάλης» ἡ Ἀνάσταση, διαποτίζει ὁλόκληρη τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωήν, τὸ ἦθος καὶ τὴν ποιμαντικὴ δράση, ὡς πρόγευση τῆς πληρότητας ζωῆς, γνώσεως καὶ χαρᾶς τῆς αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υίοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἀπαισιοδοξία εἶναι μεγέθη ἀσύμβατα μεταξύ τους.

1

14 KOINONIA MAY 2025

_

¹Γοηγορίου Νύσσης, Περὶ τῆς τριημέρου προθεσμίας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, PG 46, 604.

Τὸ Πάσχα εἶναι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἑορτὴ ἐλευθερίας καὶ νίκη κατὰ τῶν ἀλλοτριωτικῶν δυνάμεων, ἐκκλησιοποίηση τῆς ὑπάρξεώς μας, πρόσκληση σὲ συνέργεια γιὰ τὴ μεταμόρφωση τοῦ κόσμου. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας γίνεται «ἕνα μεγάλο Πάσχα», ὡς πορεία πρὸς «τὴν ἐλευθερία τῆς δόξας τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ»². Τὸ βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀποκαλύπτει τὸ κέντρο καὶ τὴν ἐσχατολογικὴ διάσταση τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Οἱ βιβλικὲς μαρτυρίες περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἀναδεικνύουν τὴ δύναμη τῆς ἐλευθερίας τῶν πιστῶν, στὴ ὁποία καὶ μόνη φανερώνεται τὸ «μέγα θαῦμα», τὸ ὁποῖο παραμένει ἀπρόσιτον σὲ κάθε καταναγκασμό. «Τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας ἀνήκει σὲ ἀνθρώπους μὲ ἐλεύθερη βούληση καὶ ὅχι σὲ ἀνθρώπους ὑπὸ καθεστὼς τυραννίας»³. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς θείας δωρεᾶς ὡς «διάβαση» τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸν Χριστό, εἶναι ἡ ἐλεύθερη ὑπαρκτικὴ ἀπάντηση στὴν ἀγαπητικὴ καὶ σωστικὴ «διάβασιν» τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. «Χωρὶς ἐμένα τίποτα δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε»⁴.

Τὸ μυστήριον τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου συνεχίζει καὶ σήμερα νὰ κλονίζει τὶς θετικιστικὲς βεβαιότητες τῶν ἀρνητῶν τοῦ Θεοῦ ὡς «ἀρνήσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας», τοὺς ὀπαδοὺς τῆς «φενάκης τῆς αὐτοπραγματώσεως χωρὶς Θεό» καὶ τοὺς θαυμαστὲς τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ». Δὲν ἀνήκει τὸ μέλλον στὸν ἐγκλωβισμὸ στὴν αὐτάρεσκον, συρρικνωτικὴ καὶ κλειστὴ ἐνθαδικότητα. Δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ ἐλευθερία χωρὶς ἀνάσταση, χωρὶς προοπτικὴ αἰωνιότητας.

Πηγὴ ἀναστάσιμης εὐφοοσύνης γιὰ τὴν Ἁγία τοῦ Χοιστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἐφέτος καὶ ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα ὑπὸ σύμπαντος τοῦ χοιστιανικοῦ κόσμου, μαζὶ μὲ τὴν χιλιοστὴ ἑπτακοσιοστὴ ἐπέτειο τῆς Πρώτης ἐν Νικαία Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία καταδίκασε τὴν κακοδοξία τοῦ Ἁρείου, αὐτοῦ ὁ ὁποῖος «κατασμίκουνε τὸν ἕνα τῆς Τριάδος, ὁ ὁποῖος εἶναι Υίὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ», καὶ θέσπισε τὸν τρόπο τοῦ καθορισμοῦ τῆς ἡμερομηνίας γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος.

Ή Σύνοδος τῆς Νικαίας ἐγκαινιάζει μία νέα πεφίοδο στὴ συνοδικὴ ίστοφία τῆς Ἐκκλησίας, τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ τοπικὸ στὸ οἰκουμενικὸ συνοδικὸ ἐπίπεδο. Ὠς γνωστόν, ἡ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἰσήγαγε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως τὸν «ἄγραφον» ὅρο «ὁμοούσιος», μὲ σαφῆ σωτηριολογικὴ ἀναφορά, ἡ ὁποία παραμένει τὸ οὐσιῶδες χαρακτηριστικὸ τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, οἱ ἑορτασμοὶ τῆς μεγάλης ἐπετείου δὲν εἶναι στροφὴ πρὸς τὸ παρελθόν, ἐφ᾽ ὅσον τὸ «πνεῦμα τῆς Νικαίας» ἐνυπάρχει ἀδιάπτωτα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότητα τῆς ὁποίας συναρτᾶται μὲ τὴν ὀρθὴ κατανόηση καὶ ἀνάπτυξη τῆς συνοδικῆς ταυτότητάς της. Ὁ λόγος περὶ τῆς Πρώτης ἐν Νικαία Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπενθυμίζει τὰ κοινὰ χριστιανικὰ ἀρχέτυπα καὶ τὴ σημασία τοῦ ἀγῶνα κατὰ τῶν διαστρεβλώσεων τῆς ἀμώμητης πίστεώς μας καὶ μᾶς προτρέπει νὰ στραφοῦμε πρὸς τὸ βάθος καὶ τὴν οὐσία τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δὲ κατὸ τὸ παρὸν ἔτος κοινὸς ἑορτασμὸς τῆς «Άγιωτάτης τοῦ Πάσχα ἡμέρας» ἀναδεικνύει τὴν ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος, ἡ λύση τοῦ ὁποίου ὄχι μόνο ἐκφράζει τὸ σεβασμὸ τῆς Χριστιανοσύνης πρὸς τὰ θεσπίσματα τῆς

² Pωμ η', 21.

³ Μαξίμου Όμολογητοῦ, Εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ Πάτερ ἡμῶν, πρὸς ἕνα φιλόχριστον, PG 90, 880.

⁴ Ἰωάν. ιε', 5.

Συνόδου τῆς Νικαίας, ἀλλὰ καὶ τὴν συνείδηση ὅτι «δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει κάποια διαφροὰ στὴν άγιότητα αὐτή».

Μὲ τέτοια αἰσθήματα, γεμᾶτοι μὲ τὸ φῶς καὶ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἀναβοώντας τὸ κοσμοχαρμόσυνο «Χριστὸς Ἀνέστη», ἄς τιμήσουμε τὴν κλητὴ καὶ άγία ἡμέρα τοῦ Πάσχα μὲ τὴν ὁλόψυχη ὁμολογία τῆς πίστεώς μας σὲ αὐτὸν ποὺ πάτησε τὸν θάνατο μὲ τὸν θάνατο, στὸν Λυτρωτὴ ποὺ χάρισε ζωὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ σὲ ὅλη τὴν κτίση, μὲ τὴν πιστότητά μας στὶς τίμιες παραδόσεις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴν ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὥστε νὰ δοξάζεται καὶ διὰ πάντων ἡμῶν τὸ ὑπερουράνιο ὄνομα τοῦ Κυρίου.

Φανάοι, Άγιο Πάσχα 2025 † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρὸς τὸν ἀναστημένο Χριστὸ εὐχέτης ὅλων σας.

Νὰ ἀναγνωσθεῖ στὶς Ἐκκλησίες κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Άγίου Πάσχα, μετὰ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο.

16 KOINONIA ³ MAY 2025



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA ARCHEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 135/2025

Archiepiscopal Encyclical on Great and Holy Pascha, 2025

Holy Pascha, 2025

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christnamed Plenitude of the Holy Archdiocese of America:

You raised with Yourself the whole race of Adam, when You arose from the tomb.

(Canon of Pascha, Ode 6)

Χριστὸς Ἀνέστη! Christ is Risen!

When our Lord Jesus Christ arose from the dead, not a single witness is recorded as having seen this most monumental event in the history of the human race. His crucifiers, who posted sentries to ensure that no one tampered with the seal that had been set upon the Stone that covered His tomb, only felt the earthquake and bore false witness against the truth of His Resurrection (Matthew 27:62-66). But the Lord had no need to break that seal or roll away any stone, for His Arising from the grave transcended all categories of human understanding. Rather, the earthquake and the stone's rolling away by the angel happened for the astonished guards, the myrrhbearers and His perplexed disciples.

The Church, in Her divinely inspired wisdom, has given us a picture of this moment with the icon that is simply named, "Anastasis." The most famous version of this icon in the world, which has inspired countless reproductions, is in the *Parecclesion* of the Chora Church in

Constantinople. Notably, it depicts the resplendent and risen Lord of Glory lifting Adam and Even out of their tombs by their wrists, and not their hands. This dramatic detail of humankind's rescue from death and Hades manifests that, as the Apostle Paul says, "by grace we are saved" (Ephesians 2:8). It is not by our efforts that Eternal Life is won for us. It is the Sacrifice of the Cross and its only possible conclusion – the Resurrection – that usher us into the Mansions of Heaven. God holds onto us with His fierce and glorious love! He will not let us go, and He does not depend on our strength to hold onto Him. For again, as the Apostle says, even "the weakness of God is mightier than any human power" (I Corinthians 1:25).

My dear Christians,

If this is how God loves us, how should we love one another? In this season of Pascha, when we sing: "let us forgive everything in the Resurrection" (*Doxastikon* of the Matins), what possible negativity could we hold on to? Rather, let us take hold of one another and lift up each other through love, compassion, forgiveness and mercy. For God lifted us up first, so that we might share the exaltation of love with everyone around us. Because only then can we sing with true integrity and unfettered joy the gladsome Paschal anthem:

Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life!

Χοιστὸς Ἀνέστη! Christ is Risen! Holy Pascha 2025,

> † ELPIDOPHOROS Archbishop of America

To Aprenting Lyttoopoeol

2



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 135/2025

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος γιὰ τὸ Άγιο Πάσχα.

Άγιο Πάσχα 2025

Ποὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὶς Πρεσβυτέρες καὶ τὶς Διακόνισσες, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἅρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Συνανέστησας παγγενῆ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου».

(Κανόνας τοῦ Πάσχα, ἀδή 6η).

Ποοσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν τῷ ἀναστάντι Χοιστῷ,

Χριστὸς ἀνέστη!

Τὸ μέγιστο γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, δηλαδὴ ἡ ἀνάσταση ἐκ τῶν νεκρῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συντελέσθηκε χωρὶς τὴν παρουσία μαρτύρων τὴ νύχτα ἐκείνη. Οἱ σταυρωτές του, ποὺ ἔβαλαν φρουροὺς γιὰ νὰ σιγουρευτοῦν ὅτι κανεὶς δὲν θὰ ἀγγίξει τὸν σφραγγισμένο λίθο ποὺ σκέπαζε τὸν τάφο του, ἔνιωσαν μόνο τὸν σεισμὸ καὶ ἔδωσαν ψευδῆ μαρτυρία γιὰ τὰ γεγονότα ἐκείνης τῆς νύχτας (Ματθ. κζ΄ 62-66). Όμως ὁ ἀναστημένος Κύριος δὲν χρειαζόταν νὰ ἀποκυλήσει τὸ λίθο καὶ νὰ παραβιάσει τὴ σφραγγίδα, καθὼς ἡ ἀνάστασή του ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη λογικὴ κατανόηση. Ὁ σεισμὸς ἔγινε καὶ ὁ λίθος ἀποκυλίστηκε ἀπὸ τὸν ἄγγελο ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ τοὺς ἀποσβολωμένους στρατιῶτες, τὶς μυροφόρες καὶ τοὺς ἀπορημένους μαθητές του.

Ή Ἐκκλησία, μὲ τὴ θεόπνευστη σοφία της, μᾶς προσφέρει μία ἀναπαράσταση αὐτῆς τῆς στιγμῆς στὴν εἰκόνα ποὺ φέρει τὸν τίτλο «ἡ ἀνάστασις». Ἡ διασημότερη ἐκδοχὴ αὐτῆς τῆς εἰκόνας παγκοσμίως, ἡ ὁποία ἔχει ἐμπνεύσει ἀναρίθμητα ἀντίγραφα, βρίσκεται στὸ παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ, ὁ ἔνδοξος καὶ ἀναστημένος Κύριος τῆς Δόξης ἀνασύρει τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὐα ἀπὸ τοὺς τάφους τους, κρατώντας τους ὅχι ἀπὸ τὸ χέρι, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν καρπό. Αὐτὴ ἡ δραματικὴ λεπτομέρεια τῆς λύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ θάνατο καὶ τὸν Ἅδη δείχνει, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι «τῆ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι» (Εφ. 2, 8). Διότι δὲν ἀπόκειται στὴ δική μας προσπάθεια νὰ κερδίσουμε τὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι ἡ θυσία τοῦ σταυροῦ μὲ κατάληξή της τὴν ἀνάσταση, ἡ ὁποία μᾶς εἰσάγει στὶς μονὲς τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ Θεὸς μᾶς κρατάει μὲ φωτεινὴ καὶ δυνατὴ ἀγάπη! Δὲ μᾶς ἀφήνει νὰ φύγουμε ἀπὸ κοντά του καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δική μας δύναμη γιὰ νὰ κρατηθοῦμε κοντά του. Γιατί, ὅπως ξαναλέει ὁ ἀπόστολος, «τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί» (Α΄ Κορ. 1, 25).

Άγαπητοὶ μου χριστιανοί,

Έὰν ἔτσι μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός, πῶς ἄραγε ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀγαπᾶμε ἀλλήλους; Τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα, ὅταν ψάλλουμε: «Συγχωρήσωμεν πάντα τῆ ἀναστάσει» (Δοξαστικὸ τοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς), πῶς μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἀρνητικὰ συναισθήματα γιὰ τοὺς ἄλλους; Ἄς κρατηθοῦμε ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ ἄς ἀνυψώσουμε ἀλλήλους μὲ ἀγάπη, συμπόνια, συγχώρηση καὶ ἔλεος. Διότι ὁ Θεὸς πρῶτος μᾶς ἀνύψωσε, ὥστε νὰ μοιρασθοῦμε τὴν ὕψωση αὐτὴ τῆς ἀγάπης μὲ ὅλους γύρω μας. Μόνο τότε μποροῦμε νὰ ψάλουμε μὲ πληρότητα καὶ ἀνεκλάλητη χαρὰ τὸν θριαμβευτικὸ πασχάλιο ὕμνο:

Χοιστὸς ἀνέστη ἐκ νεκοῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Χοιστός Ανέστη! Το Αμερικής Επτοσρομος

† ὁ Άμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

GREEK INDEPENDENCE DAY SERVICE AND PARADE - MARCH 30, 2025





































Palm Sunday service

To all of our Faithful parishioners and friends of St. Nicholas who joined us in the various services to worship as one church family throughout this Lenten Journey and to our arrival to celebrate the Great and Holy Pascha, we share with you this glorious message:

"In the churches, the preparation was brilliant. The mourning vestments, the veils and the decoration of the church changed. Everything took on a joyful aspect, waiting for the Resurrection of Christ. The Vespers of Easter Sunday took place together with the Divine Liturgy of St. Basil on the morning of Holy Saturday.

By the faithful, this service is called the "First Resurrection". It is a unique service, dominated by the joyful anticipation of the Resurrection. The priest, scattered laurel leaves in the church, calls on our Lord to be resurrected: "Arise God, O Creator of the earth, for you will inherit in all the nations."

In the evening everything was ready to celebrate the greatest feast of Orthodoxy, the Resurrection of Christ. Everything was bright, enlightened, happy. The priest from the Beautiful Gate called to us: **"Come, receive the light."**

The candles illuminate the church, illuminate the faces of the faithful, illuminate the souls of the Christians, who went outside to listen, to sing, to preach that **"Christ is Risen"**.

Σε όλους τους πιστούς ενορίτες μας και φίλους του Αγίου Νικολάου που ενώθηκαν μαζί μας στις διάφορες ακολουθίες για να προσκυνήσουν ως μία εκκλησιαστική οικογένεια καθ 'όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού της Σαρακοστής και της άφιξής μας στο Μεγάλο και Άγιο Πάσχα, μοιραζόμαστε μαζί σας αυτό το ένδοξο μήνυμα:

Στους ναούς η ετοιμασία είταν λαμπρή. Τα πένθιμα άμφια, τα καλύμματα και ο διάκοσμος του ναού αλλάζουν. Όλα παίρνουν χαρούμενη όψη, περιμένοντας την Ανάσταση του Χριστού. Ο Εσπερινός της Κυριακής του Πάσχα γίνεται μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Από τον λαό μας η ακολουθία αυτή αποκαλείται «Πρώτη Ανάσταση». Πρόκειται για μια μοναδική ακολουθία, στην οποία κυριαρχεί η χαρούμενη αναμονή της Αναστάσεως. Ο ιερέας, σκορπίζοντας φύλλα δάφνης στον ναό, καλεί τον Κύριό μας να αναστηθεί: «Άνάστα ὁ Θεός, κρῖνον τήν γῆν, ὅτι σύ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι».

Το βράδυ είταν πια όλα έτοιμα να γιορτάσουμε τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Ανάσταση του Χριστού. Όλα είταν λαμπρά, φωτισμένα, χαρούμενα. Ο ιερέας από την Ωραία Πύλη μας καλεί: «Δεῦτε λάβετε φῶς».

Οι λαμπάδες φωτίζουν τον ναό, φωτίζουν τα πρόσωπα των πιστών, φωτίζουν τις ψυχές των χριστιανών, που βγαίνουν έξω , για ν΄ ακούσουν, να ψάλλουν, να κηρύξουν το «Χριστός Ανέστη».

*** * ***

Thank You everyone for your participation and/or donation and may the Resurrection of our Lord brings His Light into your homes, your hearts and in your lives.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή ή/και τη δωρεά σας και είθε η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει το Φως Του στα σπίτια σας, στις καρδιές σας και στη ζωή σας.

Christ is Risen / Truly He is Risen! Χριστός Ανέστη / Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!







Nymphios service Sunday night with myrofores







Holy Unction service Wednesday night











Greek Orthodox Metropolis of New Jersey His Eminence Metropolitan Apostolos of New Jersey Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great Thursday, April 17, 2025





Holy Thursday evening



Holy Friday morning preparations for the Epitaphio













Holy Friday night





Holy Saturday morning 25 KOINONIA MAY 2025























Holy Saturday night service

MEMORIALS

In Memory of Mary Serafis

Ms. Diane Westbrook

In Memory of Manolis Koukoulas

Ms. Anthie Koukoulas

In Memory of Maria Salpeas

Ms. Kiki Kavouriou

In Memory of Andreas Eliades

Ms. Kiki Kavouriou

In Memory of Costas Triantafilos

Ms. Popi Philippou

Mr. Harry Tsakalos

Mr. & Mrs. George Perdikakis

Ms. Roza Cornias

Ms. Rose Tsakalos

Ms. Vasiliki Moskonas

Ms. Barbara Fourtinakis

Ms. Maria Karagiannis

Mr. George Skandalis

Mr. & Mrs. Michael Souranis

Ms. Maritsa Souranis

Ms. Patricia Williams

Marlene & Arnie Honkofsky

Jennifer, Kaitlin & Jason Honkofsky

Mr. & Mrs. Darrin Benning

Mr. Thomas Peters

Mr. & Mrs. Emmanuel Theoharis

Mr. & Mrs. Manuel Mastromanolis

Mr. & Mrs. Frank Vasilios

Jac Communications

Mr. & Mrs. George Voxakis

Mr. Richard Hoffberger

Ms. Christina Rologas

Mr. & Mrs. Thomas Kiszka

Mr. & Mrs. Demetrios Koutsantonis

Ms. Anastasia Vasilakopoulos

Mr. Nicholas Triantafilos

Ms. Eleni Poulimenakos

In Memory of Anastasios Douskas

Ms. Vasiliki Douska

In Memory of Anastasia Sarioglou

Ms. Vasiliki Douska

Ms. Maria Karagiannis

Mr. & Mrs. Charalambos Barkas and Family

In Memory of Irene Giorgakis

Mr. & Mrs. Charalambos Barkas and Family

In Memory of Sylvia Cornias

Ms. Despina Glykiadis

In Memory of Polychronis Alafassos

Ms. Despina Glykiadis

In Memory of George Katsimpiris

Mrs. Nichola Katsimpiris Wallace

In Memory of William Ohno

Ms. Maria Ohno

In Memory of Athanasia Limperopoulos

Ms. Mary Grubowski

In Memory of Bill Bournias

Ms. Maria Ohno

In Memory of Ioannis Argetakis

Ms. Angeliki Argetakis

In Memory of Pavlos Foukas

Ms. Metaxia Chrissomallis

In Memory of Artemis Karizos

Mrs. Dula Psichis



GREEK SCHOOL

Μετά από τις ευλογημένες ημέρες του Πάσχα, οι μαθητές του Σχολείου του Αγίου Νικολάου επέστρεψαν στις τάξεις τους γεμάτοι ενέργεια και ενθουσιασμό. Οι διακοπές ήταν μια ευκαιρία για ξεκούραση και ανανέωση, και τώρα όλοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους πορεία με ανανεωμένη διάθεση.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025,, οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στην Πλατεία για να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. Με τη βοήθεια των δασκάλων και των γονέων, τα παιδιά θα φτιάξουν όμορφα στεφάνια από λουλούδια, τιμώντας την παράδοση και την άνοιξη. Η Πρωτομαγιά είναι μια ημέρα γεμάτη



συμβολισμούς, καθώς γιορτάζει την αναγέννηση της φύσης και την άφιξη της άνοιξης. Τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια, φτιαγμένα από λουλούδια εποχής, θα στολίσουν την εκκλησία μας, καλωσορίζοντας την άνοιξη. Στην Ελλάδα, το στεφάνι αυτό συμβολίζει την αναγέννηση και την ευημερία. Η εκδήλωση αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία για τους μαθητές μας να έρθουν πιο κοντά και να γιορτάσουν μαζί σε ένα απόγευμα ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και οι δάσκαλοι εργάζονται σκληρά για να ολοκληρώσουν τα μαθήματα και τις δραστηριότητες. Οι τελικές εξετάσεις πλησιάζουν και όλοι προετοιμάζονται με ζήλο για να επιτύχουν τους στόχους τους. Η υποστήριξη των γονέων και της κοινότητας είναι καθοριστική σε αυτή την περίοδο, καθώς όλοι μαζί συμβάλλουμε στην επιτυχία των παιδιών μας. Το καλοκαίρι έρχεται και όλοι θα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις διακοπές μας!

Παρασκευή Κοτσάτου Αργετάκη Δασκάλα της Γ΄ και Δ΄ τάξης

A fter the blessed Easter days, the students of the school of St. Nicholas returned to their classrooms full of energy and excitement. The holidays were an opportunity for rest and renewal, and now everyone is ready to continue their educational career with a refreshed mood.

Next Monday, May 5, 2025, the students will gather in the square to celebrate May Day. With the help of teachers and parents, children will make beautiful flower wreaths, honoring tradition and spring. May Day is a day full of symbols, as it celebrates the regeneration of nature and the arrival of spring. The May Day wreaths, made of seasonal flowers, will adorn our Church, welcoming spring. In Greece, this wreath symbolizes the Renaissance and prosperity. This event is a wonderful opportunity for our students to come closer and celebrate together in an afternoon of relaxation and play.

As we approach the end of the school year, students and teachers work hard to complete lessons and activities. The final exams are approaching and everyone is zealous to achieve their goals. Parents and community support is decisive at this time, as we all contribute to the success of our children. Summer is coming and we will all be slowly getting ready for our vacation!

Paraskevi Kotsatou Argetakis 3rd and 4th Grade Teacher

PHILOPTOCHOS

Christos Anesti!

Hebrews 13:20-21 - Now may God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.

Wednesday, May 14th Spring Night Out at Michaels Steak and Lobster House, 6209 Eastern Avenue, Baltimore, Maryland 21224 6:00p.m. Donation \$45.00 Cash Bar Proceeds to Benefit Philoxenia House. For tickets or information contact Renee Themelis 410-790-2775 or Eva Nychis 443-812-0346.

Philoptochos Election Notices have been mailed out to all members with the rules and regulations! The election will take place at Church in the large social hall on Monday, May 5th at 6:00 p.m. The last Philoptochos General Meeting will be held on Monday, May 19th at 6:00 p.m. All are welcome!

Congratulations to all our students who will be graduating this year. Wishing them continued success in their endeavors. Scholarships awards will be awarded on Sunday, May 18th.

DONATIONS: MAY THEIR MEMORY BE ETERNAL!

In memory of Costas Triantafilos:

Mr. and Mrs. John Themelis, Mr. Kostas Astifidis, The Kazakos Family, Kitsa Padousis, St. Demetrios Philoptochos, Hassani, Focas and Fifer P.A., Angelos and Eugenia Voxakis, Frank and Wheeler Group, Smantha Voxakis, Stephanie M. Wilkerson, Chris and Nikki Kazakos, Katina Yiannakis, Pan Gregorian Enterprises of MD, George Skandakis, Helen, Pikounis, John and Maria Giorgaki, Denise and Thomas Melvin, Thomas and Catherine Mccadden, Salvacion Cresidio Ayres, Carleen and Perry Montgomery, Angeline Tsakalos, Donna Humfleet and Gloria Shiffett

In memory of James Tsambikos:

Michael and Diana Stavrinos, Maria Flamporis, Chrysoula K. Branas, Maira Stafilatos, Deborah Argirakis.

In memory of Maria Salpeas, Sophia Atsides and Manolis Pikounis:
Helen Pikounis

Χριστός Ανέστη!

Προς Εβραίους 13: 20-21 «Ο δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἴματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ· ῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.»

Την Τετάρτη, 14 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Ανοιξιάτικη

Βραδινή Έξοδος μας στο Michaels Steak και Lobster House, 6209 Eastern Avenue, Βαλτιμόρη, Μέριλαντ 21224 στις 6:00 μ.μ. Δωρεά \$45,00. Τα κέρδη θα ωφελήσουν το σπίτι της Φιλοξενίας. Για εισιτήρια ή πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ρενέ Θέμελη 410-790-2775 ή την Εύα Νύχη 443-812-0346.

Οι ειδοποιήσεις για τις εκλογές της Φιλοπτώχου έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τους κανονισμούς! Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν

στην εκκλησία στη Μεγάλη Κοινοτική Αίθουσα, τη Δευτέρα 5 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. Η τελευταία γενική συνέλευση της Φιλοπτώχου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι!

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας που θα αποφοιτήσουν φέτος. Ευχόμαστε να συνεχίσουν με επιτυχία τις προσπάθειές τους. Τα βραβεία υποτροφιών θα απονεμηθούν την Κυριακή 18 Μαΐου στην εκκλησία μας.

Δωρεές: Ας είναι η μνήμη τους αιώνια!

Στη μνήμη του Κώστα Τριαντάφυλλου:

Από τον κύριο και κυρία Ιωάννη Θέμελη, τον κ. Κώστα Ατσιφίδη, την Οικογένεια Καζάκου, την κα. Κίτσα Παδούση, τις κυρίες της Φιλοπτώχου Αγίου Δημητρίου, την Οικογένεια Χασσάνη, τους Focas και Fifer P.A., τον κ. Άγγελο και κα. Ευγενία Βοξάκη, τους Frank και Wheeler Group, την κα. Σαμάνθα Βοξάκη, την κα. Στέφανη Μ. Ουίλκερσον, τον κ. Κρις και κα. Νίκη Καζάκου, την κα. Κατίνα Γιανάκης, τους Pan Gregorian Enterprises of MD, τον κ. Γιώργο Σκαντάκη, την κα. Ελένη Πικούνη, τον κ. Ιωάννη και κα. Μαρία Γιωργάκη, τους Denise και Thomas Melvin, τους Thomas και Catherine McCadden, τον Salvacion Cresidio Ayres, τους Carleen και Perry Montgomery, την Angeline Tsakalos, την Donna Humfleet και Gloria Shiffett.

Στη μνήμη του James Tsambikos:

Από τον κ. Μιχάλη και κα. Νταιάνα Σταυρινού, την κα. Μαρία Φλάμπορη, την κα. Χρυσούλα Κ. Μπράνα, την κα. Μάιρα Σταφυλάτου και την κα. Δέσποινα Αργυράκη.

Στη μνήμη της Μαρίας Σαλπέα, της Σοφίας Ατσίδη και του Μανώλη Πικούνη:

Από την κα. Ελένη Πικούνη

EARLY EDUCATION CENTER NEWS



ST. NICHOLAS BILINGUAL EARLY EDUCATION CENTER

The Saint Nicholas Bilingual Early Education Center provides a safe, nurturing, home away from home learning center. We accept children from 6 weeks till 5 years of age. **BEEC** is hiring part-time and full-time teachers and aides at the Center. If you or anyone you know is interested, please call the Center at 410-633-5020 extension 4 or email us at beec@ stnicholasmd.org

In April, we celebrated Easter with a visit from the Easter bunny and an egg hunt. The children enjoyed searching and finding the eggs that our Easter bunny left for them. We also celebrated our 8th year anniversary with food, cake and refreshments for our BEEC family.

This month the children will learn how to plant flowers and care for them. They will watch them grow and present their flowers to their mothers for Mother's Day. The children will also learn about the life cycle of a butterfly. We will have live caterpillars in our classrooms and they will teach us about the miracle of metamorphosis.

Το δίγλωσσο Κέντρο Πρώιμης Εκπαίδευσης του Αγίου Νικολάου παρέχει ένα ασφαλές και γεμάτο φροντίδα, «σπίτι» μακριά από το σπίτι. Δεχόμαστε παιδιά από 6 εβδομάδων έως 5 ετών. Το ΒΕΕΟ προσλαμβάνει καθηγητές μερικής και πλήρους απασχόλησης και βοηθούς. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε ενδιαφέρεται, καλέστε το κέντρο στο 410-633-5020 Extension 4 ή στείλτε μας email στο beec@stnicholasmd.org

Τον Απρίλιο γιορτάσαμε το Πάσχα με την επίσκεψη του Λαγού και το κυνήγι των αυγών. Τα παιδιά διασκέδασαν ψάχνοντας και βρίσκοντας τα αυγά που άφησε ο λαγός για εκείνους. Γιορτάσαμε επίσης την όγδοη επέτειο μας με φαγητό γλυκά και αναψυκτικά για την μεγάλη οικογένεια του σταθμού μας.

Αυτόν το μήνα τα παιδιά θα μάθουν πως μπορούν να φυτέψουν λουλούδια και να τα φροντίσουν. Θα τα δουν να μεγαλώνουν και θα παρουσιάσουν τα λουλούδια τους την Ημέρα της γιορτής της Μητέρας στις μαμάδες τους. Τα παιδιά επίσης τα μάθουν για τον κύκλο της ζωής μιας πεταλούδας, έχουμε ζωντανές κάμπιες στις τάξεις τους, οι οποίες θα διδάξουν σε όλους το θαύμα της μεταμόρφωσης.





HELLENIC GOLDEN COINS



TO BENEFIT THE ST. NICHOLAS HELLENIC GOLDEN COINS DANCE TROUPE



FUNDRAISER

WHEN:

FRIDAY, MAY 9TH 2025

DOORS OPEN @ 6PM
PAINTING STARTS @ 6:30PM



ST. NICHOLAS CHURCH 520 S. PONCA ST.

TICKETS: \$45

INCLUDES PAINTING, GLASS OF WINE, & PERSONAL CHARCUTERIE BOX (ADD'L FOOD/DRINKS FOR PURCHASE)



FOR TICKETS:

CALL OR MESSAGE BY MAY 5TH

VASILI: (443) 845-0601 FOULA: (410) 236-3419

HELLENIC GOLDEN COINS



ST. NICHOLAS **HELLENIC GOLDEN COINS** DANCE TROUPE

DANCE INSTRUCTORS

NEEDED!

We are looking for more volunteers to help us run our successful Greek dance program!





Characteristics of a Greek Youth Dance Instructor:

- Has a background of Greek dancing
- Can work with kids ages 12-18 years old
- Willing to learn and research new dances
- Can organize and manage costumes
- Can create, advertise, and implement fundraisers

CONTACT US!



Foula 410-236-3419 Vasili 443-845-0601

hellenicgoldencoins@gmail.com

STEWARDSHIP



St. Nicholas eGiving Stewardship

One Less Thing to think about



eGiving Benefits

- Easy set up
- One-time/recurring payment options
- Confidential & secure
- Track easily for tax purposes

How it Works

- · Go to: stnicholasmd.org/give
- Select fund(s)
- Create your profile
- Select amount, payment method & frequency
- Complete donation
- THAT'S IT! Simple.

Thank you for your generosity!

VANCO

Stricholasmd.org/give
Or download the mobile app!

STEWARDSHIP

MEMBERSHIP PLEDGE CARD ΚΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

"YOUR OWN FROM YOUR OWN: SEE OUR CHURCH AS IT COULD BE"

"ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΝ: ΟΡΑΜΑΤΙΖΌΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΌΣΟ ΥΨΗΛΑ,...ΟΣΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ"

2025 SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX. CHURCH CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT CARD 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΉΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

In gratitude for God's blessings I/we make the following commitment to the ministries of St. Nicholas Church: Σαν έκφραση ευγνωμοσύνης μου για τις ευλογίες που έχω λάβει από τον Θεό, δεσμεύομαι με την ακόλουθη οικονομική και εθελοντική μου προσφορά προς την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου:

4	(Weekly / Monthly / Quarterly / Yearly)
\$	(Εβδομαδιαίως / Μηνιαίως / Ανά Τρίμηνο / Ετησίως)
	TOTAL ANNUAL PLEDGE FOR 2025 :\$
Συνο	λικό ποσό προσφοράς για το 2025:\$
Your offer e give to Christ νετε μάρτυρες τ ς ικανότητες, τις	ark through your talents, skills, and experience, as well as your financial supporting to Christ and His Church can do as much as you empower it to do, and His Church not according to our means but according to our love for Him, ου έργου του Θεού! Δώστε από το ταλέντο με το οποίο σας έχει προικίσει, εμπειρίες, την οικονομική σας ευχέρεια. Η προσφορά μας στον Χριστό και την βασιστεί στην αγάπη μας προς Αυτόν, όχι στην οικονομική μας δυνατότητα.
	Di
anned Giving	Please send me information on making a planned gift to the Church.
anned Giving ου σχεδιάζω ι προσφέρω	- Prease send me information on making a planned gift to the Church Παρακαλώ στείλτε μου πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορώ να δωρίσω.

Name / Dyoug Date of Birth / Ημερομ. Γεννήσεως Date of Birth / Ημερομ, Γεννήσεως Name of Spouse / Όνομα συζύγου Occupation / Επάγγελμα Occupation / Επάγγελμα (Spouse) Street Address / Πιεύθυνση City / πόλη Zip Code / ταχ. τομέας Home Phone / Σταθερό τηλέφωνο σπιτιού Mobile Phone / Κινητό τηλέφωνο Mobile Phone / Κινητό τηλέφωνα (Spause) Email Address / Ηλεκτρονική διεύθυνση Email Address of Spouse / Ηλεκτρονική διεύθυνση συζύγου lommunication Preferences / Προτιμήσεις επικοινωνίας Text / Μήνυμα Email / Ηλεκτρονικη Mail / Ταχυδρομείο Dependent Children's Names and Birthdates / όματα παιδιών και ημερομηνία γεννήσεώς τους

Corr

με

Δωρεά

Print

Signature/ Υπογραφή

Introducing Auto Pay Set It and Forget It!

Date/ Ημερομηνία

Take the work out of giving! Set up automatic offerings and pledges right from your computer or tablet that will seamlessly reoccur every week, month, quarter, or year.

If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org/give or download the GivePlus mobile app. If you have any questions, contact the church office at 410-633-5020.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ... ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ! GIVEPLUS[†]

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να στείλετε τη προσφορά σας. Ρυθμίστε την αυτόματη δωρεά και την εθελοντική σας προσφορά απευθείας από τον υπολογιστή σας ή το tablet σας που θα επαναλαμβάνεται ανελλιπώς κάθε εβδομάδα, μήνα τριμηνο ή έτος.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε τη δωρεά σας ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστιοσελίδα μας <u>www.stnicholasmd.org/give</u> ή κατεβάστε την εφαρμογή GivePlus mobile. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο της Εκκλησίας στο τηλέφωνο 410-633-5020.

AHEPA EVENT

HONORING
MICHAEL ATHAS
& DENO YENIAS

100 LORD BALTIMORE AHEPA

"SCRAMBLE FORMAT"

ANNUAL GOLF DAY

SUPPORTING OUR SCHOLARSHIP AND BENEVOLENT FUNDS

MOUNTAIN BRANCH 1827 MOUNTAIN RD JOPPA, MD 21085

COST: \$175 PER PLAYER \$600 PER FOURSOME

REGISTRATION 8:00 AM SHOTGUN START 9:00 AM





- LONGEST DRIVE
- AUCTION
- CLOSEST TO THE PIN PRIZES
- **✓** HOLE-IN-ONE

MAY 2025

W W W . G O L F A H E P A . C O M P H O N E : 410-929-3001



FOUR DAYS OF NON-STOP GREEK FOOD, MUSIC. DANCING & FUN!



GREEK FOLK FESTIVAL

THU

HOMEMADE DESSERTS

EDI

SAT

SUN

JUNE 12, 13, 14, 15

Thursday 5-10 pm | Friday & Saturday Noon-10pm | Sunday Noon-10pm

GreekTown Square & Events Center

701 Ponca Street / Baltimore, MD 21224

KIDS'
ZONE
FEATURING
ARTS &
CRAFTS

REGIONAL GREEK DANCE TROUPE PERFORMANCES

GREEK BEER GREEK WINES



EAT, DRINK, & DANCE UNDER THE STARS

. AND MUCH MORE

GreekFolkFestival.com

Free Admission & Parking 410-633-5020

GREEK FOLK FESTIVAL

\$400 - Full Page - 6" x 9"

Check if same ad as 2024

2025 - June 12-15 AD PLACEMENT ORDER FORM

DEADLINE FRIDAY MAY 16th

Support St. Nicholas Church by purchasing your ad space now! Don't forget weddings, baptisms, engagements, graduations, memorials

	52775211721 <u>- 1715771, 111771 15</u>				
\$200 - Half Page - 6" x 4.5"	Completed forms and ads must be received				
\$125 - Quarter Page - 3" x 4.5"	by 5/16/25 or placement cannot be				
\$600 - Back Cover	guaranteed in the ad book (Jpg or pdf format, Minimum resolution - 150 ppi)				
\$600 - Inside Front Cover					
\$500 - Inside Back Cover	Artwork to <u>adrienne@kosaridesign.com</u>				
Company:					
Contact:					
Phone:					
E-mail:					
Submission date:/	/ 2025				

NOTE: Please e-mail this form to saintnicholasfestival@gmail.com and submit artwork to adrienne@kosaridesign.com by Friday, May 16. Ads that do not fit the measurements above will be resized. No bleed edge required. Please check box at top of form if same ad as 2024.

<u>PAYMENT</u>: Please send your form and check made out to: **St. Nicholas Greek Folk Festival 2025 Ad Book**, 520 South Ponca Street, Baltimore, MD 21224. For payment questions please contact Emily at **443-462-1292**.

OINLINE PAYMENT: https://stnicholasmd.org/donate

SELECT "Festival Ad Book"

SELECT Ad size(s) and "Continue" for the payment page



DIAMONDS



SUMMER CAMP





CAMP GOOD SHEPHERD







Maryland

Camp Wo-Me-To 1200 Knopp Rd, Jarrettsville, MD 21084

June 15 - 21, 2025

Early Bird: \$625 Register by April 30, 2025 \$675 Regular Tuition

Virginia

Camp Piankatank 1586 Stampers Bay Rd Hartfield, VA 23071

July 6-12, 2025

\$650 Tuition

New Jersey

Camp Linwood MacDonald 1 Flatbrook Rd, Sandyston, NJ 07826

July 13 - 19, 2025

\$750 Tuition

REGISTER HERE!

(

https://www.nj.goarch.org/camp-good-shepherd



908-301-0500

NOTICES



SPONSOR A COFFEE HOUR

We have resumed the Coffee Hour following the Divine Liturgy on Sundays. Please consider sponsoring a coffee hour in memory of a loved one, for the health of your family, or in honor of our St. Nicholas Church. Please call the office at **410-633-5020** to schedule.

Thank you for your support!

HELP US GROW THROUGH E-GIVING



It's through your contributions that we're able to carry on important work both spiritually and in our community.

Electronic giving is a convenient, easy way to support St. Nicholas.

By giving electronically, you can:

- Give anywhere, anytime from your computer, smartphone or tablet.
- Donate easily for special projects.
- Set up recurring offerings and pledges and never worry about bringing your checkbook or cash again.

Show your support and try one of our e-Giving options. If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org or download the GivePlus mobile app.

Thank you for all you do to support our St. Nicholas family throughout the year!





NOTICE:

All organizations must review their upcoming events with Paraskevi Kotsatou (410-633-5020) who will add the event to the official church calendar on the bulletin board across from Father Georgios' office.

Thank you for your cooperation.

NOTICE



St Nicholas Greek Orthodox Church



Coffee & Assorted Cookies - \$200 Includes setup, cleanup, paper goods

> Coffee Service Only - \$120 Includes setup, cleanup, paper goods

> > Fruit Tray - \$40

Spanakopita - \$75100 pieces

Tyropita - \$75 100 pieces

Tray of Cheese, Olives & Crackers - \$100

Sandwiches - \$2 per piece Tuna, Shrimp or Chicken



For orders please call 410-633-5020 or visit the St Nicholas Office at 520 Ponca St

NOTICE



🕇 Makaria Menu

Sponsored by
St Nicholas Greek Orthodox Church



Appetizer Choices

Cheese Pies (included)
Spinach Pies (included)
Fried Calamari (add \$2.00pp)



Choices of salad (1)

Garden Salad, Greek Salad, Village Salad, Caesar Salad



Choices of Entree (1)

Roll & Butter (included)

Package #1 - \$31pp

Salmon (broiled/grilled)
Shrimp Creole
Shrimp Orzo
Cod Fish (broiled/fried)

Package #2 - \$39pp

Two (2) Jumbo Lump Crab Cakes Choice of Fish and One (1) Jumbo Lump Crab Cake

Sides (2 choices)

Greek Style Lemon Potatoes, Roasted Red Skin Potatoes, Kritharakie(orzo), white rice, fresh cut vegetables, string beans Greek style



Beverages (items included)

Red or White Wine, Coffee and Tea, Sodas,
Water

Also available - Paximadia

Bar Options

Mixed Drinks \$6 Domestic Beer \$6 Imported Beer \$6 Mixed Drinks and Beer Available at Per Drink Charge \$10

tel church: 410-633-5020 tel venue: 410-633-3131

STEWARDSHIP FUND FOR FISCAL YEAR 2025 - 11/1/24 - 10/31/25

STEWARDSHIP FISCAL YEAR 2025								
Contribution	Transaction	Pledged	Received	Outstanding	Report Date:	04-30-2025		
Type	Location							
Pledged	Office	\$45,485.00	\$27,960.00	-\$19,025.00	Number Of Family	239		
					Contributions			
Not Pledged	Office/Vanco		\$104,557.00		Number of Individual	300		
					Contributions			
TOTAL			132,517.00					

Agapios, Maria

Alafassos, Spiro & Penny Alexandrou, John & Despina

Alourdas, Nick

Alsup, Andrew & Vasilia Amann, Mary & Franz

Anastasiades, Demos & Nancy

Angelopoulos, Chris Angelos, John & Irene Angelos, Mark & Kalliope

Apesos, Antigoni

Aravidis, Nickolas & Smaragda

Argetakis, Angeliki Argyrakis, Despina

Athanasiou, Antonios & Penny

Athos, Janet

Atsalis, Gus & Kalliope Atsidis, Ioannis & Efthimia Avgerinos, Vasilios & Sophia

Basil, George & Angie

Black, Mark Bonolis, Catherine Bouloubasis, Nicholas Bournias, Lambrini Bournousouzis, Panagiota

Canning, Nicole Cardiges, Nicholas Chagetas, Angela

Charalambopoulos, George & Sofia

Koutsoumbis Chionis, Antonios Chrissomallis, Metaxia Chrissomallis, Sophie Christ, Philip & Marinam

Conway, Rose Cook, Harry Cornias, Arezina Cornias, Despina Cornias, Fotini Cornias, John Cornias, Larry Cornias, Mark & Kiriaki

Cornias, Nicholas

Cossis, Milton & Amalia

Dardamanis, Eva Diniotis, Anastasia

Dotis, Markellos & Georgia Douskas, Nicolas & Dimitra

Douskas, Vasiliki Eleftheriou, John Eliopoulos, Anna Eliou, Ernest & Lilian Fakas, James & Valasia

Fakas, Vasilios Fantis, Penelope Filipidis, James Filippakis, Filippos

Finney, Thomas & Virginia Forakis, Michael & Alexandra Forakis, Stamati & Despina

Fotinos, Aikaterini
Fotinos, James
Foukas, Andromahi
Fragakis, Aikaterini
Frangakis, Sofoula
Frangos, John & Katerina
Galiatsatos, Chrysoula
Gargiulo, Angela

Georgakakou, Vasiliki & Chandar,

Bharath

Georgalas, Michael & Hrisovalantou

Georgalas, Olga Georgas, George Gerapetrites, Panagiota Gialamas, Joanna

Giannakoulias, George & Amy Giannas, Stylianos & Maria Giorgakis, John & Maria Glykiadis, Despina Glykiadis, Konstantinos

Gray, Jamison Halkias, Fotini Harris, Athena

Hatzigeorgalis, Antonios Hatzigeorgalis, Nicholaos

Hiotis, Michael & Hiotis, Despina Ieromonahos, Pantelis & Stamatia

Kafouros, Demetrios Kaikis, Clemis & Maria Kalambihis, Maria Kaliakoudas, Sofia

Kaminaris, Demetrios & Michelle Kapetanakos, Elias & Stephanie

Kaputsos, Irene Karaflos, Nektarios Karagiannis, Carla Karagiannis, Maria Karamihalis, George Karamihalis, Theologos

Karavedas, Viola Kardiasmenos, Metaxia Kastanakis, Michael & Nikki

Katsaros, Emanuel

Kattavenos, Michael & Stamatia

Kazamias, Voula Kefalas, Mike & Nora Klosterides, Michael

Klosteridis, Michael & Klosteridis, Eleni

Klosteridis, Spiros & Paraskevi

Koliadis, Zinovia Komninos, Emmanuel Komninos, Joanna

Kontoudis, Konstantinos & Kyriaki Korologos, Louis & Anastasia

Koukides, Georgios Koukides, Harry & Stella

Koukides, John Koumoudis, Kyriakos

Koumoudis, Sotiris & Vasiliki

Kouroupis, Steve

Kourtesis, Michael & Adrienne Koutsouris, Stylianos & Maria

STEWARDSHIP FUND FOR FISCAL YEAR 2025 - 11/1/24 - 10/31/25

STEWARDSHIP FISCAL YEAR 2025								
Contribution	Transaction	Pledged	Received	Outstanding	Report Date:	04-30-2025		
Type	Location							
Pledged	Office	\$45,485.00	\$27,960.00	-\$19,025.00	Number Of Family	239		
					Contributions			
Not Pledged	Office/Vanco		\$104,557.00		Number of Individual	300		
					Contributions			
TOTAL	-		132,517.00					

Kovios, Panagiotis & Christine Kron, Christopher & Alexa

Lallas, Eva

Lambrow, Stephanie Ledakis, Panagiotis

Lentis, Minas & Kostalas, Eleni

Loizou, Chris & Doxia Lykos, Konstantinos Mastromanolis, Manuel

Mastrovasilis, Michael & Lisa Kastel-

lorizios

Mavronis, Michael & Kleopatra

Mavronis, Nicholas Mavroulis, Photis & Eva Micklos, Christine

Millett, Earl & Alex, Elizabeth

Millon, Edwards & Florence

Milonas, Kimon Mimaros, Paraskevi

Minas, Rose

Moniodis, Michael & Effie Moniodis, Michael & Flora

Myaris, John & Sofia

Nickoles, Josh

Nistazos, George & Despina Nistazos, Nickolas & Alena Nychis, George & Angeliki Nychis, Vasilios & Evangelia O'Drudy, Leo & Tricia Ohno, William & Maria Oikonomou, Fr. Georgios Orfanos, Anthony & Regina

Orfanos, Michael

Pandelidis, Demetrios & Elisavet

Papadimitriou, Maria

Papadopoulos, Anastasios & Marianthi Papadopoulos, Efstathios & Kalliopi

Papalexopoulos, Christianna Papavasiliou, Dimitris

Papavasiliou, Virginia Paragios, Ioannis & Popi Parthemos, Antonia & Mitchem, Jos

Parthemos, Kaliope

Parthemos, Konstantinos & Angelika

Patras, Leonard Peach, Antonia

Pearce, Anthony & Maria Petrinolis, Georgios & Irene Petropoulos, Dimitrios

Philippou, Philip Pikounis, Andrew Pikounis, Eleni

Pikounis, George & Vasiliki Polikandriotis, Kostas & Hariklia

Polikandriotis, Maria

Polychronis, Aristides & Virginia Prassinas, Demetrios & Carol Protopapas, George & Sofia

Protopapas, Nicholas Qirjako, Spiro & Bona Quintero, Dennis & Rita

Redmiles, Sophia Reppas, Paraskevi Rigopoulos, Mary Ann Roberts, Brian & Maria Rologas, Christina Roros, Dimitrios & Poli

Roros, John & Angeliki

Roros, Kyriaki Roros, Stavros

Roussos, Anthony & Laura Roxanis, Dean & Soula

Roxanis, John Roxanis, Steven Samaras, Peter Sarioglou, Anastasia Sarioglou, Nikolaos Sarlanis, Kiriako Sazaklis, Antonios

Sfakianoudis, Kon/Nos & Angela Sfakianoudis, Vasilis & Lemonia

Sgouros, Shirley

Sigambris, Irene

Siskos, Stefanos & Dina

Skandalis, George Skevofilax, Emmanuel

Souranis, Maritsa

Souranis, Michael & Thoula

Souranis, Paraskevi

Stakias, Dimitrios & Joanne Stamatopoulos, Nicolas

Stamidis, Anastasios & Angela Stamoulis, George & Maria

Stavrakis, Demetrios & Antonia

Stewart, John & Rita Tasker, Dale & Kalomira

Tetteris, Rhodea

Themelis, John & Renee Triantafilos, Costas & Mary

Trintis, Thorina Tsakalos, Jeanette

Tsampos, Michael & Christina

Tserkis, George Tsironis, Evdokia

Tzavaris, Stelianos & Theodosia

Tzimas, Anna

United Chian Society Of Baltimore

Vasilakopoulos, Anastasia Vasilakopoulos, Irene Vasilios, Frank & Irene

Vatakis, Tessie

Venetis, Dimitrios & Kiki

Verenakis, Maria Vergos, John

Vizaniaris, Evangeline Vonakis, George & Irene

Vonakis, Joseph Xouri, Sofia

Yianakis, Steve & Katina

ST. NICHOLAS MAILING LIST

To subscribe to the St. Nicholas mailing list, please follow these steps:

- 1) Open your Email client and create a new message.
- 2) Enter stricholasbaltimore@listserv.goarch.org as the To address. If this address does not work, you may need to use STserv@stnicholasbaltimore@listserv.goarch.org. Older list serve accounts were configured with the STserv address.
- 3) Enter "subscribe" *stnicholasbaltimore* in the body of your message where *stnicholasbaltimore* is the name of the list you are subscribing to.
- 4) Leave the subject of the message blank. If your mail program requires text in the subject field, enter random characters.
- 5) Send the email; you will receive a confirmation if you successfully subscribed.



LITURGICAL CALENDAR - MAY

Sunday, May 4: Sunday of the Myrrh-Bearing Women:

Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:45 am

Sunday, May 11: Sunday of the Paralytic:

Orthros: 8:30 am Divine Liturgy: 9:45 am

Wed., May 14: 4th Wednesday after Pascha - Mid-Pentecost

Divine Liturgy: 9:00 am

Sunday, May 18: Sunday of the Samaritan Woman:

Orthros: 8:30 am Divine Liturgy: 9:45 am

Wednesday, May 21: Constantine and Helen, Equal-to-the Apostles

Divine Liturgy: 9:00 am

Sunday, May 25: Sunday of the Blind Man:

Orthros: 8:30 am. Divine Liturgy: 9:45 am

Monday, May 26: Memorial Day at the Oak Lawn Cemetery:

Service will begin at 10:00 am.

This will be a group Memorial Service for all the departed loved ones in Christ. May their souls rest in peace and may their memory be Eternal.

Wednesday, May 28: Apodosis of Pascha:

Divine Liturgy: 9:00 am

Thursday, May 29: Feast of Ascension:

Orthros: 8:30 am Divine Liturgy: 9:15 am