### SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH

# PHAROS

Celebrating Our 15th Year of Publication!



**JUNE, 2007** 

### THOUGHTS ON THE IMPORTANCE AND VALUE OF GREEK SCHOOL

By Helen Louvrou-Monopolis

In the May Pharos we read an article about the Greek School. It was written by a mother of two of our students. Mrs. Demetrios, born in the USA, from Dutch descent, married to a Greek, is the mother of two sons. She has been a very active member of the School's PTA. She has organized, successfully, many field trips. On the occasion of her second son's graduation, she took the time, she thought, and she did write the article of essence about the school. In the article she epitomizes all the pluses and minuses of attending it. We could not have asked for a better advertisement about our school, written by a parent!

Mrs. Demetrios, we thank you and we congratulate you for the happy ending of your eleven year Odyssey. We will remember you going through those years, always with a smile, always with a kindness, ready to help in a positive, creative and practical way.

There is no doubt that it takes a whole Community to operate a Greek School!

There is no doubt, that it takes judgment, (what is the best for my child) setting of priorities, hard decisions, sacrifices on behalf of the parents, so that the Greek school classrooms become full of students eager to learn. As far as the Saint Nicholas Community goes, the multiple sacrifices that the operation of the Greek School require (financial, practical, organizational) are met with enthusiasm and strong belief in the purpose of the School. What we need is the interest and participation of young parents.

Our School is always ready to accept all eligible (as far as age is concerned) children. It is ready and willing to accommodate each child with their specific needs. Parents interested in exploring the possibility of registering their child, may call the Church Office, 410-633-5020. We are here to respond to any questions or concerns you may have.

We would like you, however, the parents, to first answer yourselves the following questions:

- Is it really worth it for my child to learn the language, the history, the culture of their parents and grandparents?
- Does, my child, have to play an important role in the continuation of our Greek heritage?
- (by the way, this heritage has been preserved for 30 centuries, with sacrifice and bloodshed!)
- Does it help the intellectual and personal growth of my child to learn a second language. Indeed, to learn the language of his ancestors. Indeed, to learn the language the bank of languages—from which all Europeans have borrowed generously?

- Where is it better, if I am really interested in my child's Greek education, to get that? At my dining room table, or at one of the Greek School's desks, along with children his own age, trying to compete and help each other?
- Will my child become very tired?
- Will, we, the parents, become tired?
- Will there be time for my child to attend Greek School?
- How much will his attendance cost us, (in money, energy, time)?
- Is it, perhaps, better for my child to spend this time at home, playing his video-games, working at his computer, making phone calls to his friends, watching his favorite TV. shows, doing other fun and 'educational' stuff?
- They say that some Colleges do give credit for the six years of Greek School? Does this matter to me or to my child?
- My parents, with less means than mine, made their priority to send me to Greek School. Did they know, or did they believe, in something, I don't? Were they making dreams, Greek dreams(!), for me, for my children and for my children's children?

It is Good Friday of 2007! The Service of Lamentations. A young man sits next to me. "He is my grandson!" introduces him, proudly, his grandfather, Mr. Karamanlidis. We all chant, in Greek, the Engomia. Men and women, of a certain age, Greeks. We chant, solemnly, for one more year the beautiful, written in Greek, Engomia. The young man, next to me, chants along!

He must have memorized them! My first thought. I discreetly look again at him. He is reading them! And he is reading them with ease. No difficulties! This is ancient Greek! I feel good! During the service, I confess, I turn to him. I congratulate him. I look behind. I nod my admiration to his parents. Outside the church we talk a little more. The parents, proudly and emphatically tell me, how they value their two childrens' Greek education! "Both our children attend the Greek School in Virginia", they inform me.

May we, the men and women of a certain age, live for ever, so that we can continue chanting in Greek!

However, we are fortunate to encounter young people like Mr. Karamanlidis's grandson. We are blessed with sixty wonderful(!!!) students in our Greek School! For the third year in a row, they have provided us with their beautifully written and expressed thoughts in the "Corner of our Greek School", of the Pharos publication. They have given us moments of great pride, and emotion, when they perform their patriotic skits, when they recite their poems, when they sing Greek songs, when they dance traditional Greek dances, unknown to students in our motherland.

We have, therefore, plenty of reasons to feel proud, to feel good, to feel optimistic about the future, the Greek future of our Saint Nicholas Greek Orthodox Church!

### ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ελένης Λούβοου-Μονόπωλη

Στο Φάρο του Μαϊου διαβάσαμε άρθρο για το Ελληνικό Σχολείο, γραμμένο από μητέρα μαθητών μας. Η κυρία Κάρολ Δημητρίου, γεννημένη στην Αμερική, ορμώμενη από Ολλανδία, παντρεμένη με Έλληνα, μητέρα δύο αγοριών, μέλος ενεργό του Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων, οργανώτρια πολλών, ωραίων εκδρομών, κάθησε, σκέφτηκε, αφιέρωσε ώρα, και έγραψε το ουσιώδες αυτό άρθρο, την επιτομή όλων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του Σχολείου μας. Καλύτερη διαφήμιση δεν θα μπορούσε να είχε γραφεί, από γονέα, για το Σχολείο μας!

Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για το αίσιο πέρας της εντεκάχρονης Οδύσσειάς σας, που την διανύσατε, πάντοτε χαμογελαστή, καλοσυνάτη και πρόθυμη να συμβάλετε πρακτικά και θετικά, στο έργο του Σχολείου μας!

Αναμφισβήτητα, απαιτείται ολόκληφο χωφιό για να έχει κανείς Ελληνικό Σχολείο!

Αναμφισβήτητα, επίσης, απαιτείται σωστή πρίση (τι είναι πιο ωφέλιμο για το μέλλον των παιδιών μας) ορθές προτεραιότητες, δύσκολες αποφάσεις, θυσίες, από το μέρος των γονέων για να γεμίσουν οι αίθουσες του Σχολείου μας. Όσον αφορά την Κοινότητα του Αγίου Νικολάου, οι πολλαπλές θυσίες (οικονομική, προπάντων, πρακτική, οργανωτική), που επιβάλλονται για τη λειτουργία του Σχολείου, αντιμετωπίζονται με ευχαρίστηση και με πίστη στο έργο του. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των νεαρών γονέων της Κοινότητάς μας.

Το Σχολείο μας είναι πάντα έτοιμο να δεχτεί όλα τα παιδιά της κατάλληλης ηλικίας! Είναι έτοιμο και διαθέσιμο να προσφέρει στο κάθε ένα από αυτά, ό,τι χρειάζεται. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Κοινότητας, τηλ. 410-633-5020. Είμαστε εδώ να απαντήσομε τα ερωτήματα που, τυχόν, σας απασχολούν.

Θα θέλαμε, όμως, ποιν, να απαντήσετε εσείς, οι γονείς, τις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Αξίξει το παιδί μου να μάθει τη γλώσσα, την ιστορία, την πολιτιστική παράδοση των γονιών και παππούδων του;
- Επιβάλλεται, πρέπει, το παιδί μου να παίξει ρόλο αξιόλογο στη συνέχιση της Ελληνικής μας κληφονομιάς, ώστε να μη χαθεί, στο χωνευτήρι λαών της Αμερικής, ό,τι διατηρήθηκε με θυσίες και με αίμα, για τρεις ολόκληρες χιλιετηρίδες;
- Βοηθάει τη διανοητική και προσωπική ανάπτυξη του παιδιού μου να μάθει μια άλλη γλώσσα, και μάλιστα τη γλώσσα των προγόνων του, και μάλιστα τη γλώσσα την ελληνική, την τράπεζα όλων των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών;
- Πού είναι καλύτερα, αν αλήθεια, θέλω να πάρει το παιδί μου ελληνική εκπαίδευση, να την πάρει; Στο τραπέζι της τραπεζαρίας του σπιτιού μου, ή στο θρανίο της τάξης του

Ελληνικού Σχολείου, με άλλα παιδιά της ηλικίας του δίπλα του να προσπαθούν και να συναγωνίζονται;

- Θα κουραστεί πολύ το παιδί μου;
- Θα κουραστούμε πολύ εμείς οι γονείς;
- Θα έχει το χρόνο, το παιδί μου, να πάει και στο Ελληνικό Σχολείο;
- Πόσο θα μου στοιχίσει η φοίτησή του (σε χρήμα, ενέργεια, χρόνο);
- Μήπως είναι προτιμότερο να το αφήσω στο σπίτι του, με τα βίντεο- παιγνίδια του, το κομπιούτερ του, τα τηλεφωνήματά του, τις ωραίες εκπομπές του, ή ό,τι άλλο;
- Μου λένε ότι πολλά κολλέγια αναγνωρίζουν την εξάχρονη φοίτηση, στο, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου. Έχει αυτό καμμιά σημασία για μένα και το μέλλον του παιδιού μου:
- Οι δικοί μου γονείς, σε δύσκολες συνθήκες της ζωής τους, της ζωής των νεοφερμένων από Ελλάδα, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια και θυσία για να στείλουν εμένα, που σήμερα είμαι γονιός, στο Ελληνικό Σχολείο. Ήξεραν κάτι περισσότερο από μένα; Έπλαθαν όνειρα, ελληνικά, για μένα, τα παιδιά μου, και τα παιδιά των παιδιών μου;

Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, Απρίλιος 2007. Είναι ή ώρα για τα Εγκώμια. Δίπλα μου κάθεται ένα νεαρό παιδί. Είναι ο εγγονός μου, συστήνει περήφανος, ο παππούς, ο κύριος Καραμανλίδης. Ψάλλομε όλοι τα εγκώμια στα Ελληνικά. Κυρίες και κύριοι,όλοι μας κάποιας ηλικίας. Έλληνες και Ελληνίδες! Με συγκίνηση ψάλλομε, ακόμη, για άλλη μια χρονιά, το «Αι γεννεαί πάσαι» το «Άξιον εστί», το «Η ζωή εν τάφω» στα Ελληνικά!!!

Ψάλλει και ο νέος δίπλα μου. Χαίρομαι! Θα τα έμαθε απ΄ έξω, η πρώτη σκέψη μου. Λοξοκοιτάζω και βλέπω ότι διαβάζει. Διαβάζει τα ελληνικά στην «κοινή» γλώσσα, στα αρχαία ελληνικά, με ευχέρεια, απροβλημάτιστα. Ενθουσιάζομαι! Μέσα στην εκκλησία, το εξομολογούμαι, γυρίζω και σιγά τον συγχαίρω. Γυρίζω πίσω και συγχαίρω και τους γονείς του! Αργότερα, έξω από την εκκλησία, μιλάμε περισσότερο. Οι γονείς μου λένε ότι και τα δύο παιδιά τους πηγαίνουν στο Ελληνικό Σχολείο, κάπου στη Βιργινία. Ότι φροντίζουν για την ελληνική τους εκπαίδευση!

Μαχάρι, εμείς, οι κύριοι και κυρίες της κάποιας ηλικίας να ζήσουμε για πολλά ακόμα χρόνια και να μπορούμε να ψάλλουμε στα Ελληνικά!

Με νέους και νέες σαν το νεαφό εγγονό του κ. Καραμανλίδη, σαν τα αξιέπαινα παιδιά του Ελληνικού μας Σχολείου, που για τρίτη, κατά σειρά, χρονιά μας χαρίζουν τη «Γωνιά του Ελληνικού μας Σχολείου», που μας συγκινούν με το «Ματρόζο», το «Γέρο Δήμο» τα ποιήματα και τα τραγούδια στις εθνικές μας επετείους, με γονείς, σαν τους γονείς του Ελληνικού μας Σχολείου, έχομε λόγους πολλούς να νοιώθουμε και περήφανοι αλλά και αισιόδοξοι για το μέλλον, το Ελληνικό, της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Αγίου Νικολάου!!!

#### ATTENDING GREEK SCHOOL

#### A Response

By Eve Lallas

When the staff of the PHAROS received the letter of thanks and appreciation to the Saint Nicholas Community and Teachers of our Greek School from Mrs. Carol Demetrios (which appeared in the May issue), I could not refrain from responding.

Carol was not born into the Greek culture but embraced it as an adult. She has been a role model for all mothers, placing her childrens' welfare as top priority. Since our first meeting I have been impressed with her valuable involvement in the P.T.A. and functions of our Church: helping each year in the preparations for and working long hours during our festival. Carol does not wait to be asked, but gladly volunteers her services.

How rewarding for Mrs. Monopolis and Mrs. Kalis, as well as for our Community at large, to have parents express their appreciation for the gifts that their sons have received through our exemplary Greek School program: knowledge and understanding of the Greek language, history, culture, dancing and traditions.

Carol's commitment in time (traveling 19.5 miles each way), energy, and money is a sacrifice that many who live within walking distance hesitate to make. We also know that, although her sons have completed their formal education at Saint Nicholas, she will continue to be constructively involved in our Community.

Rhetorically, Carol asked if the effort in having her sons attend the Saint Nicholas Greek School was worth it? Out answer is an emphatic —YES!! One need only to meet her sons to know that the efforts of the entire family have been well worth it; for Carol's love of Greece and Greek culture radiates in them.

Perhaps it takes a Carol Demetrios, who became an involved member of the Greek Community as an adult and instilled their heritage in her children, to enlighten us about all aspects of our beloved Saint Nicholas Church which many of us unfortunately take for granted. It is our hope that many parents will follow your example and thus broaden their childrens' experiences during their formative years.

Thank you, Carol, for being such a role model and enriching our Community. *Na zisete!!* 





### Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ανταπόκριση

Ευαγγελίας Λαλά

Το άρθοο με τις ευχαριστίες και την εκτίμηση προς την Κοινότητα του Αγίου Νικολάου, και τις δασκάλες του Ελληνικού μας Σχολείου, γραμμένο από την κυρία Κάρολ Δημητρίου, (δημοσιευμένο στο Φάρο του Μαϊου 2007) δεν μπορεί να διαβαστεί χωρίς ανταπόκριση.

Η Κάρολ δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Σαν ενήλικας όμως, αγκάλιασε τον Ελληνικό πολιτισμό. Είναι παράδειγμα ζωντανό για όλες τις μητέρες. Το καλό των παιδιών της ήταν και είναι γι αυτήν προτεραιότητα! Από την πρώτη μας συνάντηση, εντυπωσιάστηκα με την πολύτιμη ανάμειξή της στο Σύλλογο Γονέων και Δασκάλων και τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας. Κάθε χρόνο βοηθάει με τις προετοιμασίες για το Φεστιβάλ, και εργάζεται πολλές ώρες κατά τη διάρκειά του. Η Κάρολ δεν περιμένει να της ζητήσει κανείς βοήθεια. Με χαρά, προθυμοποιείται, η ίδια, να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Ποια καλύτεση ανταμοιβή για την κυσία Μονόπωλη, κυσία Κάλη, την Κοινότητά μας γενικά, από το να έχομε γονείς, που εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τα δώρα, με τα οποία οι γιοι τους εμπλουτίστηκαν από το υποδειγματικό πρόγραμμα του Ελληνικού μας Σχολείου; Για τη γνώση, που δέχτηκαν, και την καταννόηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού, χορών και παραδόσεων;

Η υποχρέωση που ανέλαβε η Κάφολ σε χρόνο (οδηγώντας 19.5 μίλια, μία κατεύθυνση), ενέργεια, και έξοδα, είναι μία μικρή θυσία, που πολλοί, παρά το ότι μένουν σε απόσταση που μπρορούν να περπατήσουν για να έλθουν στην Εκκλησία, διστάζουν να αναλάβουν. Γνωρίζομε, ότι, παρά το ότι, οι γιοι της οικογένειας Δημητρίου έχουν τελειώσει την ελληνική τους εκπαίδευση στον Άγιο Νικόλαο, η Κάφολ θα συνεχίσει να είναι επικοδομητικά αναμεμειγμένη στα Κοινοτικά θέματα.

Συγγραφική αδεία, η Κάρολ, αναρωτήθηκε, αν οι προσπάθειες που κατέβαλε για να παρακολουθήσουν οι δυο γιοι της το Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου, άξιζαν πράγματι. Η δική μας απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό και εμφατικό - ΝΑΙ!! Όταν κανείς γνωρίζει τα παιδιά της, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι οι προσπάθειες βρήκαν ανταπόκριση. Η αγάπη της Κάρολ για την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό αντανακλά στους γιους της.

Ίσως χρειάζεται μία Κάρολ Δημήτριος, που έγινε ενεργό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας, όταν ήταν ενήλικας, και που ενεστάλαξε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στα παιδιά της, να μας διαφωτίσει για όλες τις πλευρές της αγαπημένης μας Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που πολλοί από μας, δυστυχώς, παίρνομε σαν δεδομένες. Ελπίζουμε ότι πολλοί γονείς θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της και θα διευρύνουν έτσι τις εμπειρίες των παιδιών τους, στα χρόνια όπου διαπλάθεται ο χαρακτήρας τους.

Κάρολ, σ΄ ευχαριστούμε για το ζωντανό σου παράδειγμα και την προσφορά σου στην Κοινότητά μας. Να Ζήσετε!

Μετάφοαση από τα Αγγλικά Ελένης Λ. Μονόπωλη

#### **DID YOU KNOW???**

That you can now read the PHAROS on line. Visit our website http://www.stnicholasmd.org/.

HEAR YE!! HEAR YE!!

Please help to cut all of our mailing costs by supplying us with your 9 digit Zip Code.

We will then be able to use the bar code of the Postal Service when communicating with you by mail and thus save money! Thank you.

Also you can help us by supplying your e-mail address.

# A Message from Father Manuel

Life seems to be going by faster these days. It is probably because of all the demands of life along with family and work that leaves very little time for more enjoyable activities. We have arrived again to summertime. It is a time for us to make the clock slow down and take every opportunity to enjoy one another's company and do things that we may not have time to do during other times of the year.

This doesn't mean that we should eliminate coming to church from our schedule. On the contrary, if we want to live a life worthy of Orthodox Christianity, then we need to worship wherever we may find ourselves. There is a Greek Orthodox Church in probably every country of the world - from the North Pole to the South Pole and from California to Africa to Japan. There is even a Greek Orthodox Church in Iraq, so there is no excuse for us not to go and worship in the Orthodox Church and thank God for His blessings and ask Him to guide us and protect us.

Summertime is a time for me to catch up with everything that I wasn't able to get to during the school year. It is a time for recharging my batteries and planning for the future. I hope to have some new and good ideas for the Fall for our children, but I am going to need help in implementing them. Volunteers will be needed in all areas of Church life and work. This is how we are going to get things done. If you would like to assist me with any of the youth programs or other aspects of the office or church life, please feel free to call me and speak with me about your assistance to the Church. In the meantime, I wish everyone a very relaxing and refreshing summer months ahead.

Don't forget to come to the Festival and help for some of the time that weekend. It is not fair for some people to work so hard and others to come and just enjoy themselves. We can do both and it makes you feel better about yourself and the Church.

God bless you.

# Μήνυμα απο τον Πατέρα Μανώλη

Ο ουθμός ζωής φαίνεται να κυλάει ολοένα και πιο γρήγορα. Πιθανόν οι απαιτήσεις της ζωής, της οικογένειας, της δουλειάς, αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο ενασχόλησης με άλλες ευχάριστες δραστηριότητες.

Νάμαστε λοιπόν και πάλι στο καλοκαίοι! Καιρός να ξεκουραστούμε, να χαρούμε τη συντροφιά φίλων και να ασχοληθούμε με ό,τι δεν έχομε την ευκαιρία, λόγω υποχρεώσεων, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσομε από το

πρόγραμμά μας τον ερχομό μας στην Εκκλησία.

Αντίθετα, αν θέλουμε η ζωή μας να είναι άξια της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας ταυτότητας, θα πρέπει να εκκλησιαζόμαστε όπου και αν βρισκόμαστε. Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες υπάρχουν, σίγουρα, σε κάθε χώρα του κόσμου, από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Νότιο, από την Καλιφόρνια μέχρι τις Αφρικανικές χώρες και την Ιαπωνία. Ακόμα και στο Ιράκ υπάρχει Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έχομε, επομένως, δικαιολογία να μην πηγαίνομε στην Εκκλησία για να λατρεύσομε το Θεό, να τον ευχαριστήσομε για τις ευλογίες Του, και να Του ζητήσουμε να μας οδηγεί και προστατεύει.

Για μένα, το καλοκαίρι είναι η εποχή να φροντίσω τις εκαρεμότητες της σχολικής χρονιάς. Είναι καιρός να αναννεωθώ και να προγραμματίσω για το μέλλον. Ελπίζω το Φθινόπωρο να έλθομε με καινούργιες και ωραίες ιδέες για τη νεολαία μας. Θα χρειαστώ όμως τη βοήθειά σας για την πραγματοποίησή τους. Θα υπάρξει ανάγκη εθελοντών σε διάφορους τομείς της ζωής και του έργου της Εκκλησίας μας. Μόνο έτσι θα έχομε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας. Αν έχετε τη διάθεση να βοηθήσετε, επικοινωνείστε μαζί μου. Εν τω μεταξύ, εύχομαι σε όλους ένα ξεκούραστο και ευχάριστο καλοκαίρι.

Μην ξεχάσετε να έλθετε και να βοηθήσετε στο Φεστιβάλ. Δεν είναι σωστό μερικοί να εργάζονται σκληρά και άλλοι να έρχονται μόνο για να διασκεδάσουν. Μπορούν να γίνουν και τα δύο. Θα νοιώσουμε έτσι καλύτερα και για τον εαυτό μας και για την Εκκλησία μας. Ο θεός μαζί σας!

Μετάφοαση από τα Αγγλικά Ελένης Λ. Μονόπωλη

# Reflections on Mary and Martha, the Sisters of Lazarus

By Bill Poulos

On June 4 the Church celebrates the feast of Mary and Martha of Bethany, the sisters of Lazarus. Scripture tells us that, "Jesus loved Martha and her sister and Lazarus." (John 11:5). They were evidently close friends of the Lord and from the Gospel accounts we surmise that He considered their home, which He often visited, a place of refuge and hospitality.

Mary and Martha are featured in three Gospel stories, one in St. Luke's Gospel and two in St. John's, all of which are spiritually powerful and instructive. Each of the episodes illustrates the very different personalities of the two sisters and their unique responses and relationship to the Lord.

St. Luke recounts the details of a meal Jesus and his disciples had at the home of Mary, Martha and Lazarus. We learn that it was Martha who invited them which indicates that she was probably the older of the two sisters, although we cannot be certain. Her invitation suggests her instinctive leadership and hospitality.

However, once her guests are in her home Martha becomes annoyed at Mary because instead of attending to the needs of their guests Mary sits attentively at the feet of Jesus listening to Him teach. She expresses her frustration to the Lord pointing out His apparent insensitivity to her doing all the work. She asks Him to command her sister to help in serving the meal. He responds to her "Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her." (Luke 10:41-42).

Jesus' mild rebuke of Martha should not be misinterpreted. He was not chastising her for service to others that needed to be done, but rather He was reminding her that the primary focus of our lives should be listening to His words and applying them in our lives. At the same time He was teaching her to unselfishly and without complaint accept the particular state in life or call to service God has ordained for us. Intense devotion to the Savior does not preclude active loving service to Him or to our fellows.

Because of this periscope in St. Luke's Gospel many Christian writers

have seen Mary as a symbol of meditation and contemplative prayer and Martha as representing good works and love of neighbor. This is perhaps an oversimplification for their individual personalities are for more complex than this. The two instances of Mary and Martha in St. John's Gospel serve to further illustrate the unique unpredictable characters of the two women.

We are first introduced to them in Chapter 11 where we learn that the sisters have sent word to Jesus that Lazarus is sick, obviously with the intention that the Lord would come and heal him. Jesus, of course, delays leaving for Bethany until Lazarus has died and does not arrive until he has been in the tomb for four days.

Again, it is Martha who, upon hearing of Christ's arrival, is given to action and rushes to Him. She immediately expresses great faith in His ability to have saved her brother had He been present and confidence that Lazarus would be resurrected on the Last Day. The Lord responds to her with the eternal truth that He is "the resurrection and the life." (John 11:25) and that all who believe in Him will obtain eternal life. He then asks her if she believes His words. This elicits from Martha one of the most magnificent confessions of faith recorded in the New Testament confirming the fact that Jesus is the prophesied Messiah and the Son of God. Her actions and engagement with the Lord had led her into a profound insight into the sacred identity of Jesus.

Curiously, Mary does not come to Christ until He specifically asks for her and Martha informs her that He has called for her. Again, she is the least active and impulsive of the sisters. Is she shy, withdrawn or perhaps deeply mourning her brother? We cannot know. Upon reaching the Lord she falls at his feet weeping and expresses, as Martha had, that had He been present her brother would not have died. Her sorrow prompts Him to raise Lazarus.

The final glimpse we have of Mary and Martha occurs in their home sometime later as Jesus is once again being served a meal (john:12). As

# Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

#### Αποχαιρετισμός στους αποφοίτους μας

Εννέα, άξια θαυμασμού, παιδιά, αποφοιτούν από το Σχολείο μας. Είναι, με αλφαβητική σειρά, τα ακόλουθα:

Αργυροπούλου, Αλίκη Δημήτριος, Νικόλαος

Κάκαρη, Νικολλέττα

Καταξενού, Νιχολέτα

Κουτσουράδη, Ιωάννα

Παπαβασίλη, Αντωνία

Πρωτόπαπας, Νικόλαος

Σίσκου, Δέσποινα

Ψυχής, Γεώργιος

Από την Πρώτη μέχρι και την τελευταία τάξη, την Έκτη, πρόσθεσαν στο «Θησαυροφυλάχιο» του Σχολείου μας, αξέχαστες στιγμές! Όλα τους, και το κάθε ένα χωριστά, με την ευαισθησία, την ικανότητά, τη σκέψη, την κρίση, την οργάνωσή του, ΟΛΑ πρόσφεραν πολλά και



«Τι να ειπώ, τι να ψάλλω μποος στα δάκουα που τρέχουν σιωπηλά στην ψυχή; Τέτοια παιδιά επαίνους δε ζητάν και δεν έχουν μηδέ τέλος ή αρχή!»

#### ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τα παιδιά του Σχολείου μας, που δήλωσαν συμμετοχή στις εκδηλώσεις χορού του Φεστιβάλ της Κοινότητας, 8, 9 και 10 Ιουνίου 2007, θα χορέψουν τις ημέρες αυτές. Ελάτε να τα καμαρώσετε!!

> Καλό χαλοχαίοι! Καλή αντάμωση το Σεπτέμβοιο! Ελένη Λούβοου-Μονόπωλη, Διευθύντοια

#### PARISH NEWS KOINOTIKA NEA

#### **PHILOPTOCHOS NEWS**

Wishing everyone a healthy and restful summer! Mark your calendar, the first meeting will take place Wednesday, September 5, 2007 at 7 p.m. We are also planning to honor Maria Salpeas for her 25 year of service to the Community, with a crab feast to take place at Jimmy's Seafood, Donation \$ 40.00 for tickets or information, please contact Renee Themelis at 410-243-2236.

The Philanthropic work continues throughout the summer months, anyone needing assistance please feel free to contact any member of the board. We are extremely grateful for your continued support and contributions to the organization.

#### **FAMILY NIGHT AT PLATEIA**

Mark your calendar for Saturday, September 8th, 2007 for an evening of entertainment, food and refreshments. Further details to follow. If you would like to participate please contact John Sfakianoudis at 443-857-0806 or Nora Kefalas at 410-661-2853.

#### **GREEKTOWN CDC**

The Greektown Community Development Corporation is proud to have played a role in facilitating three projects that we believe are the start of a major development boom in Greektown.

These projects include an extensive facelift of the Eastern Avenue underpass, which includes new sidewalks, decorative lighting and guardrails; and the new home construction of Athena Square, featuring 73 new top-of-the-line town homes, are just the start of a major capital investment into our community. In addition, Oldham Street is currently undergoing resurfacing which has been a year long request. Other capital investment projects, both private and public, are being planned. Greektown will not only continue to be a safe and clean community, but will now become a destination to homeowners, businesses and visitors.

Progress can not be made without partnerships. All of us must work together so the vitality of our neighborhood continues to prosper. Just think of how we can beautify our community if we each pick up a piece of litter off the sidewalk, paint our front door, sweep the alley or wash our store fronts. Last month, over 50

residents joined the Greektown CDC and participated in the City's Spring Clean Up. Small actions on everyone's part can make a difference.

Volunteers are needed to monitor the security cameras at the police district. Call John Gavrilis or Tom Keefe at 410-327-3306.

#### **BELIEVE IN YOUR COMMUNITY!**

John E. Gavrilis Chief Executive Officer. Greektown CDC

### KOINOTIKA NEA

#### ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Ευχόμαστε σε όλους Καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι. Σημειώστε στο ημερολόγιό σας ότι η πρώτη συνεδρίαση της Φιλοπτώχου θα είναι την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου, 2007 στις 7 μ.μ. Προγραμματίζουμε επίσης να τιμήσουμε την κ. Μαρία Σαλπέα, για τα 25 χρόνια υπηρεσίας της στην Κοινότητά μας, με Καβουροφαγία, που θα γίνει στο Εστιατόριο του **Jimmy's** Τιμή \$40.00 το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες ή να κλείσετε θέσεις παραπαλείστε να τηλεφωνήσετε στην α. Ρενέ Θέμελη στο τηλέφωνο 410-243-2236.

Η Φιλόπτωχος συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο και τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν λοιπόν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με κάποιο από τα μέλη του Συμβουλίου της Φιλοπτώχου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξή σας και τις δωρεές σας στον οργανισμό μας.

#### ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ!!

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβοίου, 2007, θα έχουμε οιμογενειαμή βραδυά στην Πλατεία. Με φαγητά, ποτά και αναψυκτικά. Περισσότερες πληροφορίες σε προσεχή έκδοση του ΦΑΡΟΥ. Αν θέλετε να βοηθήσετε ή να λάβετε μέρος παρακαλείστε να επιμοινωνήσετε με τον μ. Γιάννη Σφαμιανούδη 443-857-0806, ή την κ. Νόρα Κεφάλα στο 410-661-2853.

# Reflections on Mary and Martha, the Sisters of Lazarus

#### From page 4

before Martha did the serving, but this time Mary dramatically and dynamically displays her devotion to her Master by anointing His feet with a costly amount of fine perfume and wiping them with her hair.

Judas Iscariot objects to the apparent waste of money but the Lord rebukes him and interprets her loving actions a prophetic anticipation of His Passion and Death. Her extravagant demonstration resonates as a tender witness to and testimony of Christ's divine Person and ministry.

What are we to make of these two remarkable women? What can we

learn from them? Clearly, they are not as predictable or as easily understood as some commentators suggest.

Certainly, it should be evident from the very different responses of the sisters to the Lord that those joined to Him in faith and love do not lose their distinctive individuality. Rather, it is enhanced and perfected. And perhaps, the most significant fact to remember about them is that they gave, as the kontakion of their feast says of them, their "hearts and souls up with fervent longing to Him that is the Life and the Resurrection." In this, all of us should strive to emulate them.

### Στοχασμοί για την Μαρία και την Μάρθα, αδελφές του Λαζάρου

#### Βασιλείου Πούλου

Τις 4 Ιουνίου, η Εχκλησία γιοςτάζει τη μνήμη της Μαρίας και της Μάρθας των από Βηθανία, αδελφών του Λαζάρου. Η Γραφή μας λέγει ότι ο Ιησούς «ηγάπα ... την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον» (κατά Ιωάννη 11, 5). Ήταν, προφανώς, στενοί φίλοι του Κυρίου. Από τα γραφόμενα στο Ευαγγέλιο, υποθέτουμε ότι ο Ιησούς θεωρούσε το σπίτι τους, το οποίο επισκεπτόταν συχνά, σαν μέρος όπου εύρισκε καταφύγιο και φιλοξενία.

Η Μαρία και η Μάρθα αναφέρονται σε τρεις Ευαγγελικές περικοπές. Μία, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και δύο στο κατα Ιωάννη. Και οι τρεις αναφορές είναι πνευματικά δυνατές και διδακτικές. Κάθε ένα, από τα αναφερόμενα επεισόδια, επεξηγεί τις πολύ διαφορετικές προσωπικότητες των δύο αδελφών, καθώς και την ανταπόκριση και σχέση της κάθε μιας με τον Κύριο.

Ο Άγιος Λουχάς αναφέρει τις λεπτομέρειες, τις σχετιχές με το γεύμα του Ιησού και των μαθητών του στο σπίτι τους. Γράφει ότι, η Μάρθα ήταν εκείνη που τους κάλεσε, από το οποίο υποθέτομε, χωρίς βεβαιότητα, ότι η Μάρθα ήταν η μεγαλύτερη. Η πρόσκλησή της δείχνει το ρόλο της, σαν αρχηγού στην οικογένεια και την φιλόξενη φύση της.

Όμως, όταν οι καλεσμένοι βρίσκονται στο σπίτι της, η Μάρθα εκνευρίζεται με την αδελφή της, γιατί, η Μαρία, αντί να βοηθήσει με τις ανάγκες των φιλοξενουμένων, κάθεται στα πόδια του Ιησού και προσέχει τα λεγόμενά Του. Εκφράζει την ενόχλησή της στον Κύριο. Παραπονιέται, ότι δεν συμμερίζεται, το ότι εκείνη πρέπει να φροντίσει για όλα. Τον παρακαλεί, να ζητήσει από την αδελφή της, να βοηθήσει στο σερβίρισμα του φαγητού. Ο Ιησούς της απαντά. «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά. Ενός δε έστι χρεία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ΄ αυτής.» (κατά Λουκα 10, 41-42).

Η ελαφρά αυτή επίπληξη του Ιησού προς την Μάρθα δεν πρέπει να παρεξηγηθεί. Δεν την επέπληττε για τις δουλειές της φιλοξενίας προς τους άλλους, που έπρεπε να κάνει. Μάλλον της υπενθύμιζε το γεγονός ότι, πρωταρχικό σκοπό της ζωής μας θα πρέπει να θέτομε την υπακοή μας στα διδάγματα του Ιησού και την εφαρμογή τους στην καθημερινή μας ζωή. Ταυτόχρονα, την δίδασκε να δέχεται, με ανιδιοτέλεια, και χωρίς παράπονα, την εκάστοτε φάση της ζωής της και τις υπηρεσίες, που της ζητούνται από το Θεό, να προσφέρει. 'Εντονη αφοσίωση στον Κύριο δεν εμποδίζει τις υπηρεσίες μας προς Αυτόν και τους συνανθρώπους μας.

Εξ αιτίας αυτής της περικοπής στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πολλοί Χριστιανοί συγγραφείς βλέπουν την Μαρία σαν σύμβολο αυτοσυγκέντρωσης και, βυθισμένης σε θρησκευτική ανατένιση, προσευχής και την Μάρθα σαν εκπρόσωπο έργων αγαθοεργών και αγάπης προς τον πλησίον. Αυτή η διαφοροποίηση ίσως είναι υπεραπλοποιμένη. Οι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες τους είναι πιο πολύπλοκοι. Τα δύο συμβάντα με την Μαρία και την Μάρθα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εξυπηρετούν στο να εξηγήσουμε περαιτέρω τους μοναδικούς και απρόβλεπτους χαρακτήρες των δύο γυναικών.

Για πρώτη φορά τις γνωρίζομε στο κεφάλαιο 11, όπου μαθαίνομε ότι οι αδελφές μήνυσαν στον Ιησού ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος. Σκοπός τους ήταν να Του ζητήσουν να έλθει και να τον γιατρέψει. Ο Ιησούς αργοπορεί να φύγει από την Βηθανία. Ο Λάζαρος πεθαίνει. Ο Ιησούς φθάνει τέσσερις μέρες μετά την ταφή του. Η Μάρθα, όταν μαθαίνει για τον ερχομό του Ιησού, τρέχει να τον προϋπαντήσει. Εκφράζει την μεγάλη πίστη της στην ικανότητα Του να είχε γιατρέψει και σώσει τον αδελφό

της αν ήταν παφών στην αρφώστειά του, και σιγουφιά στο ότι ο Λάζαφος θα αναστηθεί την Ημέφα της Συντέλειας του κόσμου. Ο Κύφιος απαντά με την αιώνια αλήθεια ότι: «εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή» (κατά Ιωάννη 11, 25) και ότι, όσοι πιστεύουν εις Αυτόν θα έχουν την αιώνια ζωή. Τη φωτάει, στη συνέχεια, αν πιστεύει αυτά που της λέγει. Η εφώτησή του αποσπά από την Μάφθα την πιο σημαντική εξομολόγηση πίστης που έχει γφαφεί στην Καινή Διαθήκη, και που επιβαιώνει το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας των πφοφητών και ο Υιός του Θεού. «ναι, Κύφιε, εγώ πεπίστευκα ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού ο εις τον κόσμον εφχόμενος.» (κατά Ιωάννης 11, 27). Οι πράξεις της, και η συνομιλία της με το Χριστό, την οδήγησαν σε βαθύ στοχασμό για την ιεφή ταυτότητα του Ιησού.

Κατά πεφίεργο τρόπο, η Μαρία δεν έρχεται να Τον προϋπαντήσει μέχρι που Εκείνος να της το ζητήσει. Είναι η μόνη από τις αδελφές που δεν αντιδρά αυθόρμητα. Είναι ντροπαλή, αφηρημένη, ή ίσως πενθεί βαριά για τον αδελφό της; Δεν γνωρίζομε. Όταν βλέπει τον Κύριο, γονυπετεί κλαίγοντας και εκφράζει, όπως και η Μάρθα, την πεποίθησή της, ότι, αν ο Κύριος ήταν παρών δεν θα πέθαινε ο αδελφός της. Η θλίψη της παρακινεί τον Ιησού να αναστήσει το Λάζαρο.

Η τελευταία αναφορά στη Μαρία και Μάρθα βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (12). Έχουν και πάλι τραπέζι τον Ιησού στο σπίτι τους. Όπως και πριν, η Μάρθα μεριμνά για το φαγητό. Αυτή τη φορά η Μαρία δραματικά και δυναμικά εκθέτει την αφοσίωσή της στον Κύριό της.

Αλοίφει τα πόδια Του με αχριβά μυρωδικά και τα στεγνώνει με τα μαλλιά της. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αντιδρά με τη σπατάλη, αλλά ο Κύριος τον επιπλήττει και ερμηνεύει την πράξη της αγάπης της σαν προφητική πρόβλεψη για τα Πάθη και το Θάνατό Του. Η υπερβολική εκδήλωση αγάπης αντηχεί σαν τρυφερή μαρτυρία και βεβαίωση της Θείας φύσης του Χριστού και της διακονίας Του.

Τι πρέπει εμείς να συμπεράνομε για τις δύο αυτές εντυπωσιαχές γυναίχες; Τι μπορούμε να μάθομε από αυτές; Είναι φανερό ότι δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τις πράξεις τους ή να τις καταλάβει εύκολα, όπως προτείνουν μερικοί.

Ολοφάνερο είναι ότι, η, με διαφορετικό τρόπο, ανταπόκριση της καθεμιάς προς τον Κύριο, δείχνει ότι, όσοι συνδέονται με Αυτόν με πίστη και αγάπη, δεν χάνουν την ατομικότητά τους. Μάλλον την εμπλουτίζουν και την τελειοποιούν. Ίσως, μάλιστα, το πιο σπουδαίο πράγμα που θα πρέπει να θυμόμαστε γι αυτές είναι το ότι πρόσφεραν, όπως το Κοντάκιο της εορτής τους αναφέρει: «καρδιά και ψυχή με διακαή λαχτάρα» σ΄ Αυτόν που είναι η Ζωή και η Ανάσταση. Σ΄ αυτό, όλοι μας, προσπαθούμε να τις μιμηθούμε.

Μετάφοαση από τα Αγγλικά Ελένης Λ. Μονόπωλη

#### A HAPPY BIRTHDAY WISH

A monetary donation was given to Saint Nicholas in honor of ANGELO VOXAKIS, on the occasion of his 60th birthday, from his Goddaughter, Beth Williams and from Evie and Anne Williams.

# DONATIONS IN MEMORIAM \*

IN MEMORY OF PENELOPE PSORAS

George & Rosa Cornias

IN MEMORY OF MARIA KAKKARIS

George & Rosa Cornias

IN MEMORY OF NIKOLAOS TSAMPOS

George & Rosa Cornias

IN MEMORY OF PANAGIOTIS KIVELOS

Mrs. Athina Neofitou George & Rosa Cornias Mrs. Metaxia Chrisomallis IN MEMORY OF VASILIS KOUROUPIS

Mrs. Athina Neofitou Mrs. Sophie Agelopas Ms. Maria Salpeas

IN MEMORY OF FOTINI RIGOPOULIS

Mr. & Mrs. Christopher Ditman Mr. & Mrs. Michael J. Frangos

IN MEMORY OF LEMONIA BURDUSI

Mrs. Anna Eliopoulos

IN MEMORY OF KATINA KAPLANGES

Mrs. Kiki Loukas

IN MEMORY OF MARY BALLIS

Mrs. Kiki Loukas

Mr. & Mrs. Michael Chraielewski Mrs. Mary Miller

Ms. Angelina Vakoutis

IN MEMORY OF

FILIPPOS & MARIANTHI FILIPPOU

Mr. Nicholas Filippou

IN MEMORY OF

**KATERINA MILONAS & HOMER KEVAS** 

Mr. & Mrs. Kimon Milonas

#### Saint Nicholas Church Profit & Loss January through March 2007

# Ordinary Income/Expense Income Candles Dances

Special events Dances - Other

Total Dances

Donations Other Donations Other Donations - Other

Total Other Donations Christmas Card Income Donations - General

Donations - Memorial Total Donations Greek Festival

Trays
Total Income
Cost of Goods Sold

Stewardship

Candle expense Dance Expense Total COGS

**Gross Profit** 

19.288.00

8,864.00 1.905.00

10,769.00

266.96

266.96

20.00 4,524.92 6,665.00

> 11,476.88 (7,566.76) 78.053.33

5,615.00 117,635.45

> 2,910.00 2,753.66

5,663.66

111,971.79

# Saint Nicholas Church Profit & Loss January through March 2007

| Expense<br>4000 · Reconciliation Discrepancies | 978.71     |
|--|------------|
| CAPITAL COSTS Plateia Expenses                 | 15,133.52  |
| Total CAPITAL COSTS                            | 15,133.52  |
| EMPLOYEE COSTS                                 |            |
| Health Insurance                               | 3,641.11   |
| housing  | 4,500.00   |
| Organist                                       | 1,200.00   |
| 6560 · Payroll Expenses                        | 46,735.68  |
| Payroll taxes                                  | 2,800.35   |
| Pension  | 1,500.00   |
| 6050 · Automobile Expense                      | 1,500.00   |
| Priest's Pension Plan                          | 1,275.00   |
| Total EMPLOYEE COSTS                           | 63,152.14  |
| <b>GENERAL &amp; ADMINISTRATION</b>            |            |
| Advertising                                    | 1,985.00   |
| 6060 · Bank Service Charges                    | 393.05     |
| Church Supplies                                | 4,900.62   |
| Clergy Laity Congress                          | 400.00     |
| Fair Share                                     | 6,000.00   |
| Insurance - General                            | 1,750.00   |
| 6530 · Miscellaneous                           | 4,338.24   |
| Office Expense                                 | 1,767.82   |
| 6610 · Postage and Delivery                    | 1,000.00   |
| Professional Fees                              | 1,500.00   |
| Total GENERAL & ADMINISTRATION                 | 24,034.73  |
| OCCUPANCY COSTS                                |            |
| Mainten · Building Maintenance                 | 3,557.65   |
| Ground Rent                                    | 213.00     |
| Janitor's Supplies                             | 1,240.76   |
| Permits & Licenses                             | 450.00     |
| 6940 · Utilities                               | 11,894.47  |
| OCCUPANCY COSTS - Other                        | 325.00     |
| Total OCCUPANCY COSTS                          | 17,680.88  |
| Total Expense                                  | 120,979.98 |
| Net Ordinary Income                            | (9,008.19  |
| Net Income                                     | (9,008.19  |

### MORE PARISH NEWS

#### **PLATEIA FUNDRAISING NEWS**

fter sitting idle for five years, the new Parish Council opened the Plateia field. The intention was to allow everyone to start enjoying the field-site and to have an Open House Tour. Accordingly, we held a **"Taverna Under The Stars"** night on May 5, 2007 which resulted in a good turnout (on a cool night) and a fun evening. Attendees were treated to good food, great music by Apollonia and a wonderful atmosphere. Everyone was able to enjoy the field, see the interior of the building, understand the work that lies ahead, and more-fully appreciate the tremendous potential of a fully functional Plateia facility. The Parish Council and Planning Group hope to have more such field events in the coming months.

Nine months ago, our president, Takis Papadopoulos gathered a group of people together and proclaimed "we have a financial crisis" being caused by the mortgage note we have on the Plateia. Through Takis' leadership, a number of significant initiatives have begun, including the formation of the Fundraising Committee and a Planning Group who sponsored the Taverna Under The Stars night.

#### **Fundraisina**

The goal of the Fundraising Committee is to raise \$865,000, to pay off the Plateia mortgage note. In approximately six months, the Fundraising Committee has been successful in raising \$500,000 dollars in four-year commitments and one-time donations, and paying \$100,000 in principle payments on the note. It is noted that these donations have been received from only sixty-nine (69) people (Donor names are listed on the progress chart in the church atrium.). While the Committee is pleased with the fundraising results thus far, it also recognizes that it

### - KOINOTIKA NEA

has not yet met its goal and is not succeeding in reaching the majority of parishioners.

Our Church has a glorious history of rising to challenges, yet in this most significant initiative since building the Church 50 years ago, the message of this financial crisis is not stimulating the needed wide-spread support. Contributions from only sixty-nine (69) people are not adequate for this project succeed. Therefore, the Fundraising Committee continues to work hard and still has a lot to do. The Committee is continuing to contact parishioners and "friends of St. Nicholas" through telephone calls, letters and meetings. A "Black-Tie" Dance is scheduled on June 20th at the Travel Plaza and everyone is strongly encouraged to attend.

The financial crisis is too serious and this project too big for parishioners to sit on the sidelines and wait for other people to take care of it. As a community, the only way the Plateia mortgage note is going to be paid and the project completed is if everyone helps out... the support of 69 people is not adequate!!! The Fundraising Committee wants everyone to recognize that with our current Church membership, all that is needed is a modest commitment of \$250 per year for four (4) years from all parishioners and the project can likely be completed in one year. St. Nicholas needs more donors, more committee support, and more workers to donate their labor and expertise.

Please see it in your heart to help the Church meet this challenge!!! You can contact the Church office to make a donation, obtain a commitment form and to express interest in joining either the Fundraising Committee or Planning Group.

Gus Diacoloukas President, St. Nicholas Fundraising Committee

# **CALENDAR OF EVENTS FOR JUNE**

#### Sunday, June 3:

All Saints Day – 9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.

#### June 4 - 29:

Holy Apostles Fast Period.

#### June 8, 9, 10:

Greek Folk Festival.

#### Sunday, June 10:

Please note: Because of Festival Orthros will begin at 8:30 a.m. and the Divine Liturgy at 9:30 a.m.

#### Sunday, June 17:

Father's Day 9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.

#### Thursday, June 21:

Area GOYA Trip to Kings Dominion

#### Saturday, June 23:

Plateia Fund raising Committee to have dinner/dance at Baltimore Travel Plaza.

#### Sunday, June 24:

Nativity of St. John Baptist— 9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.

#### Thursday, June 28:

Vespers at Sts. Peter & Paul Church in Frederick, MD

#### Friday, June 29:

Sts. Peter and Paul— 9:15 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.

#### Saturday, June 30:

Feast of the 12 Apostles – 9:15 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.



### COME TO FESTIVAL 2007 JUNE 8, 9 & 10

The Saint Nicholas Greek Folk Festival is here again! Come, bring your family and friends and enjoy great food, music and dancing. Many cultural exhibits are also on display.

Don't miss it! It's the BEST ethnic festival in the Baltimore area.



SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 520 S. PONCA STREET BALTIMORE, MD 21224 NON PROFIT ORGANIZATION U.S. POSTAGE PAID BALTIMORE, MD PERMIT NO. 2606

Celebrating Our 15th Year of Publication!

**JUNE, 2007** 

Rev. Fr. Manuel J. Burdusi, Pastor Tel.: 410-633-5020 Fax: 410-633-4352 http://www.stnicholasmd.org/

DATED MATERIAL — PLEASE DELIVER PROMPTLY



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA METROPOLIS OF NEW JERSEY PUBLISHED MONTHLY BY THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST. NICHOLAS, BALTIMORE, MD