

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH

PHAROS

Celebrating Our 14th Year of Publication!



FEBRUARY, 2006

“THE MEANING OF COMMUNITY”

Message from Father

Many years ago there was a monastery that had fallen on hard times. Once a great order, the monastery had dwindled in numbers to only five monks: the abbot and four others, all over seventy years of age. As the abbot of the monastery agonized over the closing of his monastery, it occurred to him that he ought to pay a visit to a wise elder and ask him if he could offer any advice that might save the monastery.

One day he ventured to the hut and explained the purpose of his visit to the elder. The abbot pleaded with the elder to give him some bit of advice that might save his monastery. “I am sorry,” exclaimed the elder, “I have no advice to give. The only thing I can tell you is that the Messiah is one of you.”

Upon returning to the monastery, his fellow monks asked if the elder had given him any advice. “Unfortunately,” the abbot informed them, “he couldn’t help. The only thing he did say was that the Messiah is one of us. I don’t know what he meant.”

In the days, weeks, and months that followed the old monks pondered and wondered what was the significance, if any, of the elder’s words. The Messiah is one of us? Could he possibly have meant one of us monks here at the monastery? If that’s the case, which one of us is it? As they contemplated in this manner, the old monks began to treat each other with extraordinary respect with the chance that one among them might be the Messiah.

Additionally, each monk treated himself with extraordinary respect thinking that in fact he was the Messiah. Little by little this extraordinary respect grew and radiated far beyond the walls of their monastery. People began to visit the monastery more frequently.

Then it happened. Some of the younger men who visited the monastery started to talk more and more with the old monks. After some time one man asked if he could join their order. Then another joined and then another.

So, within a few years the monastery again

became a thriving order of spirituality, thanks to the elder’s gift of wisdom. The profound gift that afforded this group of monks the opportunity to live in a setting characterized by the virtue that is so frequently overlooked. The elder’s gift, a gift that instilled respect, understanding, commitment, inclusively, safety, wisdom, and love. The gift re-established their community.

Community is hard to define as a term and even more difficult to maintain as an ideal, yet we apply it to nearly every collection of individuals- a town, an academic institution, and a church, like our beloved St. Nicholas Church. But reality lets us know that it is difficult to keep the Church always moving forward. It is a real challenge.

We are a diverse group of individuals. However in God’s eyes, there exists no distinction whatsoever with regard to ages, professions, sexes, races, and languages when we gather together. For the one common denominator that we have that allows us to

See page 4

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Μήνυμα από τον Πατέρα Εμ Ι. Βουρδούση

Πριν πολλά χρόνια υπήρχε ένα μοναστήρι που περνούσε δύσκολα χρόνια. Αν και κάποτε ήταν μεγάλο, τα μέλη του μοναστηριού είχε μειωθεί μόνο σε πέντε (5) μοναχούς: Τον ηγούμενο και τέσσερις άλλους, όλοι τους πάνω από 70 ετών. Καθώς ο ηγούμενος πάλευε να κρατήσει το μοναστήρι, σκέφτηκε να επισκεφθεί ένα γέροντα σοφό και να τον ρωτήσει αν μπορούσε να τον συμβουλέψει πως μπορούσε να σώσει το μοναστήρι.

Μια ημέρα λοιπόν επισκέφθηκε την καλύβα του σοφού και του εξήγησε την αιτία της επίσκεψής του. Ο ηγούμενος παρακαλούσε τον σοφό γέροντα να τον συμβουλέψει πως να σώσει το μοναστήρι. «Αυπάμαι» είπε ο γέροντας «δεν έχω καμμιά συμβουλή να σου δώσω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Μεσσίας είναι ένας από εσάς.»

Όταν γύρισε στο μοναστήρι, οι καλόγεροι του τον ρώτησαν αν ο γέροντας του έδωσε κάποια συμβουλή, «Δυστυχώς» τους πληροφόρησε ο ηγούμενος, «δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Το μόνο πράγμα

του μου είπε ήταν ότι ο Μεσσίας βρίσκεται ανάμεσά μας. Δεν ξέρω τι εννοούσε.»

Στις ημέρες, εβδομάδες και μήνες που ακολούθησαν οι γέροντες μοναχοί διερωτώντο ποια ήταν η σημασία, αν υπήρχε κάποια, στα λόγια του σοφού γέροντα. Ο Μεσσίας είναι ένας από μας; Άραγε εννοούσε ένας από μας τους μοναχούς του μοναστηριού; Αν είναι έτσι τότε ποιός είναι; με τις σκέψεις αυτές, άρχισαν οι μοναχοί να φέρονται με πολύ σεβασμό και ευγένια, ο ένας προς τον άλλο διότι νόμιζαν ότι ο Μεσσίας βρίσκεται ανάμεσά τους.

Αλλά και ο καθένας τους σεβόταν τον εαυτό του νομίζοντας ότι ήταν ο Μεσσίας. Σιγά σιγά, η συμπεριφορά τους έγινε γνωστή και έξω από το μοναστήρι. Και πολύς κόσμος ερχόταν να το επισκεφθεί.

Και τότε συνέβει κάτι. Κάποιοι νέοι που επισκέφθηκαν το μοναστήρι άρχισαν να συζητούν όλο και περισσότερο με τους μοναχούς. Και κάποιος από αυτούς τους νέους ρώτησε αν μπορεί να έλθει κι αυτός να ζήσει στο μοναστήρι. Και σε λίγο κάποιος άλλος ήλθε και μετά κάποιος

άλλος.

Έτσι σε λίγα χρόνια το μοναστήρι ξαναβρήκε την πρώτη του αίγλη και πνευματικότητα, χάρις στο δώρο των σημαντικών λόγων του γέροντα σοφού. Το βαρυσήμαντο δώρο, που είχαν την δυνατότητα να έχουν οι μοναχοί, η ευκαιρία να ζήσουν με αυτοσεβασμό και αρετή που συχνά παραμελείται. Το δώρο του γέροντα που εννοούσε σεβασμό, κατανόηση, αφοσίωση, ασφάλεια, σοφία και αγάπη. Τούτο το δώρο ήταν που αναστήλωσε την κοινότητά τους.

«Κοινότητα» είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η έννοια του όρου, αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο να διατηρηθεί ως ιδεώδης, αλλά εν τούτοις την συναντούμε σχεδόν σε κάθε ομάδα ανθρώπων - της πόλης, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εκκλησιών, όπως η Εκκλησία μας του Αγίου Νικολάου. Είναι όμως πολύ δύσκολο πάντα να προχωρούμε. Η ζωή μας δίδαξε ότι είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την συνεχή πρόοδο της Εκκλησίας. Είναι πραγματική πρόκληση.

Βλέπε σελίδα 4

LET'S RESOLVE TO...

As the new year approached, most of us made our annual resolutions for self-improvement. One month later we are taking inventory as to how many of our resolutions have already been broken or abandoned.

Self-improvement includes our spiritual being; our relationship to God, our maker; how we conduct our lives, treat others, follow God's Commandments, and prioritize our activities and involvements. Resolutions concerning our spirituality made at the beginning of each year need only be a reaffirmation of our faith, striving to bring us closer to Jesus Christ our Savior.

Our Orthodox Church offers us many services and opportunities to keep us on the path of righteousness in knowing and pleasing God. Liturgies which commemorate and celebrate the lives of the Saints on their feast days serve to remind us of their love for Christ and the sacrifices they made to keep Christianity alive for us. Participating in church services regularly throughout the year reinforces our commitment to Christ, bringing us in closer contact with Him. Becoming active in the life of our Church helps to keep Christ in the forefront of our daily lives.

February is an ideal month in which to learn more about Christ and His teachings since many of our outdoor activities are limited. Our libraries abound in a variety of religious references appropriate for all ages. Bible and Orthodox study sessions which are offered by all of our churches provide an excellent setting for learning more about the essence of Orthodoxy. Involvement in these study groups is a gratifying way to become better informed by raising questions and discussing religious topics with fellow communicants; thus stirring our interest in and giving greater meaning to the depth of our rich religious heritage.

Calling the church office to learn when these sessions are being held will open the door to a very rewarding experience.

—Eve Lallas

THE TRIODION - PART I

This year the Triodion period, the period between the Sunday of the Prodigal Son and Holy Pascha begins on February 12th. Triodion is an extended ten week season of spiritual preparation for the Pascha Feast.

The initial part of Triodion is twenty two days or four successive Sundays that teach valuable lessons about repentance and other spiritual principles that prepare the faithful for the Lenten Fast. Next, Triodion enters into the six weeks of Great Lent and is finally completed by Holy Week.

The successive Sundays of Triodion, each with its specific spiritual theme and the weekly services during the period combined with the spiritual disciplines of prayer, fasting and almsgiving prescribed by the Church are designed to successfully guide us through Great Lent and ready us for the joy of Pascha.

The first four Sundays of Triodion will be the focus of this article. The March Reflections will consider the Sundays of Lent and the April Reflections will discuss Holy Week.

The liturgical book of hymns used by the Orthodox Church during Triodion is also called the TRIODION or Book of Three Odes. It derives its name from the fact that during Triodion season many of the Canons contain only three odes instead of the usual nine. It is from this liturgical characteristic that both the names of the Triodion period and the hymn book associated with it have arisen.

See page 6

ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ...

Όταν πλησίαζε το νέο έτος, οι περισσότεροι από εμάς υποσχεθήκαμε να βελτιωθούμε την νέα χρονιά. Ένα μήνα μετά, κάνουμε απολογισμό, για να δούμε πόσες από τις αποφάσεις μας έχουμε ήδη σπάσει ή έχουμε ολότελα ξεχάσει.

Η αυτοβελτίωση συμπεριλαμβάνει την πνευματική μας οντότητα, την σχέση μας με τον Θεό, τον Δημιουργό μας, το τρόπο ζωής μας, την συμπεριφορά μας προς τους γύρω μας, την τήρηση των εντολών του Θεού, την πρωτεραιότητα των πράξεών μας, και την συμμετοχή μας σε διάφορες δραστηριότητες. Οι αποφάσεις που πήραμε για την πνευματική μας βελτίωση στην αρχή του χρόνου, είναι μόνον επιβεβαίωση της πίστη μας, και προσπάθεια να πλησιάσουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα μας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προσφέρει πολλές λειτουργίες και ευκαιρίες, για να μάθουμε να ακολουθούμε τον σωστό τρόπο, πως να αναγνωρίζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό. Οι λειτουργίες που γίνονται για να εορτάζουμε την μνήμη των Αγίων την ημέρα της εορτής των, γίνονται για να μας υπενθυμίσουν την αγάπη τους προς τον Χριστό και τις θυσίες που έκαναν για να διατηρήσουν την Χριστιανισμένη ζωντανή για εμάς. Συμμετέχοντας κανονικά στις Θείες Λειτουργίες κατά την διάρκεια του έτους, παίρνουμε δύναμη να αφοσιωθούμε περισσότερο στον Χριστό, και να Τον πλησιάσουμε περισσότερο. Λαμβάνοντας ενεργό μέρος στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας μας, μας βοηθά να διατηρούμε ζωντανή την εικόνα του Χριστού κάθε μέρα.

Ο Φεβρουάριος είναι ο ιδεώδης μήνας που μπορούμε να μάθουμε κάτι περισσότερο για το Χριστό και τη διδασκαλία Του, αφού οι εξωτερικές μας εργασίες είναι περιορισμένες. Οι βιβλιοθήκες μας έχουν πάρα πολλά θρησκευτικά συγγράμματα για κάθε ηλικία. Τμήματα μάθησης και επεξήγησης του Ορθόδοξου Ευαγγελίου λειτουργούν σε όλες μας τις εκκλησίες, και χορηγούν μια άριστη μέθοδο μάθησης και αντίληψης της Ορθοδοξίας. Η συμμετοχή σε αυτά τα τμήματα είναι ένας πάγιος τρόπος να πάρουμε τις κατάλληλες πληροφορίες, να κάνουμε ερωτήσεις, να λάβουμε απαντήσεις και να συζητήσουμε τα διάφορα θρησκευτικά θέματα με τους παρευρισκόμενους ενορίτες. Με τον τρόπο αυτό κεντρίζουμε το ενδιαφέρον μας και δίνουμε μεγαλύτερη σημασία εις το βάθος της πλουσίας θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Τηλεφωνώντας στο Κοινοτικό Γραφείο θα μάθετε πότε λειτουργούν τα τμήματα επεξήγησης του Ευαγγελίου, θα είναι μια πολύτιμη εμπειρία.

—Ευαγγελία Λαλά

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ - ΜΕΡΟΣ Ι

Φέτος το Τριώδιο, (η χρονική περίοδος από την Κυριακή του Άσωτου Υιού μέχρι την Κυριακή του Πάσχα), αρχίζει τις 12 Φεβρουαρίου. Το Τριώδιο είναι ένα διάστημα δέκα εβδομάδων πνευματικής προετοιμασίας για την εορτή του Πάσχα.

Το αρχικό μέρος του Τριωδίου είναι 22 ημέρες, ή τέσσερις διαδοχικές Κυριακές. Στο διάστημα αυτό, διδάσκονται πολύτιμα μαθήματα μετάνοιας και άλλων πνευματικών αρχών, που προετοιμάζουν τους πιστούς για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Στη συνέχεια, το Τριώδιο εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολοκληρώνεται την Μεγάλη Εβδομάδα.

Οι διαδοχικές Κυριακές του Τριωδίου, η κάθε μία με το δικό της θέμα, και οι εβδομαδιαίες ακολουθίες, κατά την χρονική αυτή περίοδο, σε συνδυασμό με τις πνευματικές αρχές της προσευχής, της νηστείας και της ελεημοσύνης, όπως τις διδάσκει η Εκκλησία, έχουν σκοπό να μας οδηγήσουν με επιτυχία στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να μας προετοιμάσουν για την χαρά του Πάσχα.

Το κύριο θέμα του άρθρου μας είναι οι τέσσερις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου. Το άρθρο του Μαρτίου θα αφιερωθεί στις Κυριακές της Τεσσαρακοστής και το του Απριλίου θα έχει θέμα την Μεγάλη Εβδομάδα. Το λειτουργικό βιβλίο των Ύμνων, που χρησιμοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την διάρκεια του Τριωδίου, ονομάζεται επίσης «Το Τριώδιον» ή το «Βιβλίο των τριων Ωδών». Παίρνει το όνομά του από το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια του Τριωδίου, πολλοί από τους Κανόνες περιέχουν μόνον τρεις ωδές αντί από τις συνηθισμένες εννέα. Αυτό άλλωστε το χαρακτηριστικό έδωσε την ονομασία Τριώδιο και στη χρονική αυτή περίοδο και στο βιβλίο των Ύμνων.

Το προ της Σαρακοστής μέρος του Τριωδίου αρχίζει με την τέταρτη Κυριακή πριν από την Σαρακοστή, και ονομάζεται η Κυριακή του Τελώνου

Βλέπε σελίδα 4

PARISH NEWS

ST. NICHOLAS TOURNAMENT

The St. Nicholas GOYA will be hosting their Annual Basketball Tournament on Saturday and Sunday, February 11 and 12. Everyone is invited to come and watch our young people participate with those of the other churches of our area. We wish the GOYAs great success in their forthcoming tournament. All games will take place at Goucher College.

GODPARENT SUNDAY

On Sunday, February 19th, the Community will celebrate Godparent/Godchild Sunday. Everyone is encouraged to make plans with their godchildren to attend and receive Holy Communion together.

SATURDAY OF THE SOULS

The Saturday of the Souls are three Saturdays prior to Great Lent when we pray for the deceased. This year they are Saturdays, February 25th, March 4th and March 11th. You are welcomed to send in the names of our departed family members for prayers to be said and many people also prepare the boiled wheat or Kolliva. This is done as a sign of hope in the resurrection. Church services begin at 9 a.m. and all kolliva must be in church by the start of the Divine Liturgy at 10 a.m.

FESTIVAL 2006

Tuesday February 7th 7:00 there will be a festival meeting. We encourage everyone who would like to volunteer at the festival to come to this meeting. We thank everyone for all of their support.

ANNOUNCEMENT

The cousins of GEORGE P. STAKIAS are pleased to announce that an account has been opened for the "GEORGE P. STAKIAS MEMORIAL SCHOLARSHIP FOUNDATION." The account is at the Carrollton Bank #589081704.

Contributions made will be utilized for scholarships to assist our young Greek-Americans in the Community on their educational endeavors. Eligibility requirements for the scholarship will be

PHAROS REMINDER

IN AN EFFORT TO HAVE THE CURRENT ISSUE DELIVERED TO YOUR HOMES PRIOR TO THE FIRST OF THE MONTH, WE MUST HAVE YOUR ORGANIZATION'S ARTICLES IN THE CHURCH OFFICE BY THE 12TH OF THE PREVIOUS MONTH, IF POSSIBLE.

PLEASE EMAIL YOUR ARTICLES TO THE SECRETARY OF OUR CHURCH MARIA SALPEAS AT: msalpeas@stnicholasmd.org

THE PHAROS IS YOUR PUBLICATION. THIS IS THE MOST EFFECTIVE WAY TO REACH ALL THE MEMBERS OF OUR COMMUNITY.

ELLINAKIA

It's that time of year again!! The Ellinakia Dance Group will be starting practices for the festival on February 7th 2006. This is St. Nicholas' youngest dance group, comprised of children age's six to twelve.

Due to the wonderful attendance of children every year the group is divided into three smaller groups so that each child gets the attention that he/she needs. The groups are named after islands in Greece: The Dodecanesa, Cyclades and Ionian islands. The children learn the basic dances of our culture and many others from different parts in Greece. They perform at many local festivals in our state including our own.

Practice is held once a week for an hour. This year our practice day is **Tuesday, for children ages 6-8 5:00 – 6:00, and for children ages 9-12 6:00 – 7:00 p.m.** We encourage all parents to bring their children, it's a fun activity that also helps our culture stay alive!

If you have any questions please contact either Georgia Zervos (410-494-0068) or Filio Kefalas (410-661-2853)

GREEK INDEPENDENCE PARADE COMMITTEE

The First Annual Miss Greek Independence Day Pageant, Fashion Show, and Auction will be held on Sunday, February 19

at 3 p.m., at the Best Western Travel Plaza. For more information, call Anna Halikias at 410-493-3399.

PHILOPTOCHOS NEWS

The Ladies Philoptochos Society wishes everyone a very Happy and Healthy New Year. There will be no February meeting. Our next meeting will be Wednesday, March 1, 2006 at 7 p.m. We want to thank everyone for their donations for our tray collection for St. Basil's Academy and everyone who contributed and attended our Vasilopita Luncheon. The funds of the Luncheon have gone towards the sponsorship of a young boy at St. Basil's.

The Apokreatiko Glendi will be on Saturday, March 4th, 2006. Music by Apollonia. Donation is \$20. For tickets call Nora Kefalas @ 410-661-2853 or Evangelia Saliaris @ 410-592-8345. Come and have a good time while supporting the great work of the Philoptochos Society.

RELIGIOUS RETREAT

Annunciation Cathedral is sponsoring their annual Lenten Retreat on Saturday, March 11, 2006 from 9 a.m. til 4:30 p.m. The theme is "A Call to Faith and Love" by Archbishop Demetrios of America. Registration is \$25 and must be made by March 1st. For further information, call Jeanne Tsakalos @ 410-252-6021.

Greektown CDC

2005: A Year in Retrospect

Our community has become a much desired place for people to live, play, and work. We are one of the safest communities in the City. The neighborhood has been featured on television and in the news for our exciting revitalization. We have seen our housing values soar, old homes being rehabbed, and new businesses moving in. Greektown pride shines with our festival and parade that bring out thousands of people to enjoy our community. This year has been the start of a renaissance that includes the proposed development of over 1000 new homes and development that will bring hundreds of jobs to our neighborhood. All these improvements take an enormous effort on the part of our good neighbors and the Greektown CDC office.

Recently, the Greektown CDC has been working with State and City public officials to address the problem of crime, rats, and trash. Our community's efforts are working. Our Greektown public safety initiative and the Baltimore Police Department, Southeastern District along with the Maryland Transit Administration Police Force's efforts have resulted in another year of **crime reduction - 23%** for 2005 when compared to the years 2003 & 2004. We have met numerous times with City officials and have caused action against businesses and homes which failed to meet the standard of the community, **hundreds** of notices and citations were issued by City Housing and Sanitation. Rat eradication efforts have occurred at dozens of homes. The City's Streetscape program will take place in Greektown by the summer 2006.

We still need your help – be positive – get involved – help a neighbor – call 311 to report sanitation and zoning problems – call 911 to report a crime – **join our team** of Safety Ambassadors. Also, we are looking for **new businesses** to relocate in Greektown. This is an excellent opportunity for a new business to move into the one of the City's best neighborhood. Call John E. Gavrilis at 410 -327-3306 if you are interested in helping.

Believe in your community!

John E. Gavrilis

“THE MEANING OF COMMUNITY”

From Page 1

transcend all of these differences is the common Orthodox faith that we proclaim.

Yet we still have problems. Many judgments are made between people. Judgment is the act of pronouncing a decision and it is the justification by which we either include or exclude someone. Judgment is the greatest enemy of and threat to our community and any community. Throughout the New Testament we are clearly instructed not to judge others being that as St. John writes “all judgment has been left to the Son of God.”

St. Maximos the Confessor explains “He who busies himself with the sins of others, or judges his brother, has not yet even begun to repent or to examine himself as to discover his own sins, which are truly heavier than a great lump of lead.” By passing judgment upon one another we not only condemn ourselves, but we make ourselves an enemy to the worshipping community. Individuals who are exclusive are not allies but enemies of a

community. Therefore, it is logical to conclude that the true meaning of community is inclusiveness. Just as in the story of the monastery and its monks, inclusiveness is a fundamental principle that sustains community.

As Orthodox Christians we are called to imitate Christ throughout our lives. We are called to go forth and “make disciples of all nations...” As Orthodox Christians we are called to be good stewards of God’s all-inclusive community, His Creation.

Our efforts of sustaining our Church of St. Nicholas can only be achieved in a cooperative effort with God and one another. This can only be done when we commit ourselves to Christ. When we wrap ourselves in the bright robes of our Savior we radiate with love. And through love, we remain committed to inclusivity. We love our neighbor and hate the sin. We do not judge others in the community, but pray with them, for them, and yes, care for them.

This is the means by which the monks in

the monastery were able to transcend their divisions and establish a revitalized community. When we separate ourselves from our fellow parishioners, the more problems we will have. When we draw closer to them by transcending our divisions, we ultimately come nearer to God. And, when we have advanced towards God to the point that we have centered our lives in His virtue, we have truly established a Community that is centered in Christ Jesus and it will thrive until the Second Coming of the Lord.

(Archdiocese based material re-adapted for our community, by Father Manuel)

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Από την σελίδα 1

Είμαστε μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων. Όμως στα μάτια του Θεού, δεν υπάρχουν διαφορές ηλικίας, επαγγελματικές, φύλων, φυλών ή γλώσσας, όταν συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, ο κοινός καταλήτης που αφομοιώνει όλες μας τις διαφορές είναι η Ορθόδοξη πίστη μας.

Όμως πάλι έχουμε προβλήματα. Οι αποφάσεις γίνονται μεταξύ ατόμων. Απόφαση είναι η πράξη που αναφέρεται στη τελική αναφορά της κρίσης και η ανάλογη διάρθωση με την οποία είτε συμπεριλαμβανόμε ή αποβάλλουμε κάποιον. Η κριτική είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και απειλή της Κοινότητάς μας αλλά και κάθε κοινότητας. Στη Καινή Διαθήκη αναφέρεται καθαρά το «μη κρίνετε, ίνα μη κριθείτε, όλες οι αποφάσεις έγκειται στον Υιό του Θεού.»

Ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής εξηγεί «Όποιος ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων, ή κρίνει τους πλησίον του, δεν έχει ακόμη αρχίσει να μεταννοεί ή να εξετάζει τις δικές του πράξεις για να γνωρίσει τις δικές του αμαρτίες, που είναι πράγματι βαρύτερες κι από μια μπάλα σιδήρου.» Με το να κρίνουμε τις πράξεις των άλλων, όχι μόνον δεν καταδικάζουμε τον εαυτόν μας, αλλά γινόμαστε ο εχθρός των πιστών της ενορίας που συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν. Τα άτομα αυτά, που κρίνουν, δεν αγαπούν την κοινότητα αλλά την εχθρεύονται. Τότε, είναι πολύ λογικό να σκευθούμε ότι η ακριβής σημασία της λέξης «κοινότητα» είναι «το περιεχόμενο». Ακριβώς όπως και στην παραπάνω ιστορία του μοναστηριού και των μοναχών, η περιεκτικότητα είναι η βάση που βαστάζει

την κοινότητα.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα να μιμηθούμε στη ζωή μας τον Χριστό. Καλούμεθα να προχωρούμε να «έχουμε αποστόλους όλων των εθνών...» Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα να είμαστε καλοί οικονομοί της κοινότητας του Θεού, της Δημιουργίας Του.

Οι προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Εκκλησία μας του Αγίου Νικολάου μόνον τότε θα φέρει αποτελέσματα όταν όλοι μας ενωθούμε στη κοινή προσπάθεια και το θέλημα του Θεού. Θα έχουμε επιτυχία μόνον όταν αφιερωθούμε στον Χριστό. Μόνον όταν φερέσουμε τον άχραντο χιτώνα του Σωτήρα μας θα αντανακούμε αγάπη. Και με την αγάπη, μένουμε αφοσιωμένοι στην περιεκτικότητα. Αγαπούμε τον πλησίον μας και μισούμε την αμαρτία. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους της κοινότητάς μας, αλλά προσευχώμαστε με αυτούς, γι' αυτούς, και μάλιστα, γιατί όχι, ενδιαφερόμαστε γ' αυτούς.

Με αυτόν τον τρόπο οι γέροντες μοναχοί κατόρθωσαν να υπερβούν την διαίρεση και να βάλουν τα θεμέλια σε μια ανανεωμένη κοινότητα. Όταν απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους της ενορίας μας, τότε θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Όταν όμως τους πλησιάζουμε, υπερβαίνοντας την διαίρεση, πλησιάζουμε πιο κοντά στο Θεό. Και όταν πλησιάζουμε το Θεό μέχρι του σημείου να ζούμε σύμφωνα με τις αρετές Του, τότε πράγματι έχουμε δημιουργήσει μια Κοινότητα με επίκεντρο τον Ιησού Χριστό που θα διατηρηθεί μέχρι την Δευτέρα Του Παρουσία.

(Το άρθρο είναι αντιγραφή άρθρου της Αρχιεπισκοπής, διασκευασμένο καταλλήλως για την Κοινότητά μας).

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ

Από την σελίδα 2

και Φαρισαίου, από την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην παραβολή του Ιησού για την αντίθεση στον τρόπο προσευχής στο Ναό των δύο ανδρών (του Τελώνου και του Φαρισαίου) (κατά Λουκά 18 10-14). Η παραβολή αυτή μας προειδοποιεί ότι ο σωστός τρόπος να πλησιάσει κάποιος τον Θεό και να Του ζητήσει έλεος είναι να το πράξει με ταπεινότητα, και ειλικρινή μετάνοια όπως ο Τελώνης. Η αυτοδικαιολογία και η περηφάνεια του Φαρισαίου κρινονται και κατακρίνονται από τον Κύριο. Η Εκκλησία μας διδάσκει με σαφήνεια ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μοιάσουμε στον Τελώνη, καθώς πλησιάζουμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Την επομένη Κυριακή η Εκκλησία μας προσφέρει την παραβολή του Άσωτου Υιού (κατά Λουκά 15, 11-32) καθώς συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Εκκλησία μας ζητά να επιστρέψουμε από «την μακρινή χώρα» της αμαρτίας και του χωρισμού μας από τον Θεό, στο αληθινό, αλλά χαμένο, πνευματικό μας σπίτι, όπου μας περιμένει η στοργική αγκαλιά και η, άνευ όρων, αγάπη του «ουράνιου Πατέρα μας» Μαθαίνουμε από την παραβολή αυτή, ότι πραγματική μετάνοια και ειλικρινής απόρριψη των πραγμάτων, που είναι ξένα στον τρόπο του Θεού, όχι μόνο θα βοηθήσουν να μας δεχτεί πάλι ο Κύριος, αλλά θα γίνουν και αιτία μεγάλης ουράνιας πανήγυρης.

Τίποτε, καμμία αποτυχία μας, καμμία αμαρτία μας, δεν είναι αρετά δυνατό, ώστε να μας χωρίσουν από το έλεος και την αγάπη του ουράνιου Πατέρα μας, που τις έδειξε με τον ζωοδότη Σταυρό του Υιού Του. Ο Ουράνιος Πατέρας περιμένει με υπομονή να πει σε όποιον τυχόν παραστράτησε ότι, αν και κάποτε ήσωνα νεκρός και χαμένος, τώρα είσαι ζωντανός. Η επομένη Κυριακή ονομάζεται της Απόκριω, γιατί την εβδομάδα που ακολουθεί η Εκκλησία απαγορεύει το κρέας, σαν μία σταδιακή είσοδο στην αυστηρή νηστεία που ακολουθεί.

—Βασίλης Πούλος

SAINT NICHOLAS STEWARDSHIP 2006

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| MR/MRS AGAPALOGLOU ELENI | MR/MRS AGAPIOS NICHOLAS | MRS AGELOPAS SOPHIE | MR/MRS ALEVROGIANNIS GEORGE & |
| MR/MRS ALEXANDROU JOHN | MR/MRS AMARANTIDIS SAVAS | MR AMARANTIDIS HARRY | MR ANAGNOS CONSTANTINE |
| MR/MRS ANDERSON EMANUEL & | MR/MRS ANDREWS MARIA | MRS ANGELOPOULOS FREDA | MR/MRS ANGELOS JOHN & IRENE |
| MR ANGELOU MICHAEL | MR ANTARTIS NIKOLAOS | MR/MRS ARAVIDES NICHOLAS | MR ARAVIDES ANTONIOS |
| MRS ARAVIDES ANNA | MR ARGETAKIS NICHOLAS | MR/MRS ARGIROPOULOS WILLIAM | MR/MRS ARGYRAKIS MICHAEL & |
| MR/MRS ARNAS KIRIAKOS | MR/MRS ATHANASIOU IOANNIS | MR/MRS ATHANASIOU ANTONIOS | MS ATHOS JANET |
| MR/MRS AVGERINOS GEORGE AND | MR/MRS AVGERINOS VASILIOS | MR/MRS BASIL GEORGE JOHN | MR/MRS BETINIS EMMANUEL |
| MRS BILIS AMALIA | MR/MRS BLICAS ANDREAS | MRS BOUDOURIS ASIMINA | MR/MRS BOULOBASSIS NICHOLAS |
| REV/MRS BURDUSI MANUEL | MR/MRS BURDUSI JOHN | MR/MRS CAPRINOLO LEE & MARY | MRS CAVALIEROS HELEN |
| MRS CEDERAKIS OREANTHI | MR/MRS CHAGETAS JAMES & | MRS CHAGETAS ANGELA | MR CHAGOURIS PETE |
| MR/MRS CHAKEDIS GEORGE & | MR/MRS CHAMBARLIS WILLIAM | MR/MRS CHARALAMPOUS CONSTANTINE | MR/MRS CHRISOPOULOS PETE |
| MRS CHRIST STASA | MR/MRS CHRIST PHILIP | MS. CHRISTAKOU STAVROULA | MS CHUVALAS DIMITRA |
| MR/MRS COLLECTOR DAN & | MR/MRS CORNIAS MICHAEL C. | MRS CORNIAS DESPINA | MR/MRS CORNIAS MARK |
| MRS CORNIAS CALLIOPI | MR CORNIAS NICHOLAS | MR CORNIAS NICHOLAS T. | MR CURTIS JOHN |
| MRS DARDAMANIS EVA | MR/MRS DOUKELIS GEORGE | MR ELIADES ANDREW | MR/MRS ELIOPOULOS ANNA |
| MR/MRS ELIOU ERNEST | MS FACAROS ARGIE K. | MR/MRS FAKAS JAMES | MRS FANTIS PENELOPE |
| MR/MRS FILIPIDIS NICHOLAS | MR/MRS FORAKIS GEORGE | MR FORAKIS MICHAEL | MR/MRS FOTIS GEORGE |
| MR/MRS FORTINAKIS EMANUEL | MR/MRS FRANGAKIS VASILIOS | MR/MRS FRANGOS MICHAEL & | MR/MRS FRANGOS CONSTANTINE |
| MRS FRAPAS HELEN | MR/MRS GAVRILIS JOHN & | MRS GAVRILIS MARY | MR/MRS GAZONAS-ZIKOU GEORGE |
| MRS GEORGALAS GRAMMATIKI | MR/MRS GIALAMAS NICK & STACIA | MR GIANNAS JOHN | MR/MRS GIANNAS STYLLANOS |
| MR/MRS HADJIPANTELIS NIKOLAOS | MR/MRS HARRIS SPYROS | MRS HARRIS KATIE | MR/MRS HATZIDAKIS FILIPOS |
| MR/MRS HATZIDAKIS DIONISIOS & | Miss HATZIGEORGALI IRENE | MR HOFFERBERT JOHN | MR/MRS HONDROULIS ANDREANOS |
| MR/MRS JENKINS HOMER & | MRS JOHNS ASPASIA | MR/MRS JOHNS HELEN | MR/MRS KAIKIS CLEMIS |
| MRS KAITIS DESPINA | MR KALIS EUGENIA | MR/MRS KALLIS VASILIOS & | MR/MRS KAMBAPOPOULOU STELIOS |
| MR/MRS KAPUTSOS MARSHALL | MR KAPUTSOS MANUEL | MR/MRS KARAGIANNIS PAVLOS | MS KARAGIANNIS HARRIET |
| MR/MRS KARAMANLIDES KYRIAKOS | MR KARAMANLIDES ANTONIOS | MS KARAS EVELYN | MR/MRS KARLOS PETER |
| MR/MRS KASTRUNES GUS | MR/MRS KATRIS ANTONIOS & | MR/MRS KATSAROS EMMANUEL | MR/MRS KATSIKIDES GUS & NANCY |
| MRS KAZARAS MARIA | MR/MRS KAZAS FRANCES | MR/MRS KEVAS JOHN & MARIA | MR/MRS KHOURY ZIAD |
| MR/MRS KIMOS JAMES | MR/MRS KLOSTERIDIS NIKOLAOS | MR/MRS KOLENDRIANOS JOHN | MR/MRS KOLIADIS EMMANUEL & |
| MR/MRS KOMNINOS MANUEL | MR KONTOS GEORGE C. | MR/MRS KONTOUDIS KONSTANTINO | MR/MRS KORNIS CHRISTOS |
| MR KOSMOS GEORGE | MR/MRS KOTZIAS CHRIS | MR/MRS KOUKIDES HARRY | MR KOUROUPIS STEVE |
| MR KOUTSANTONIS THEODORE | MR/MRS KOUTSANTONIS GEORGE | MR/MRS KOUTSONOURIS NERATZOUZIS | MR/MRS KOVIOS PETE |
| MR/MRS KROPP FAYE | MS LAMBROW VIRGINIA | MR/MRS LAZAROU TED | MR/MRS LONG FRANK |
| MR/MRS LOUKAS DIMITRI & | MRS LYGOUMENOS ALEXANDRA | MR/MRS MANSOUR CRAIG AND | MRS MARKAKIS MARY |
| MR/MRS MARNERIS MICHAEL & | MR/MRS MATSANGOS STEVEN | MRS MAVRIKOS LAMBRINI | MR/MRS MAVRONIS NICHOLAS |
| MR MAVRONIS STEPHEN G. | MS MELISSARATOS STELLA | MRS MELISSARATOS ARIS | MR/MRS MENAGIAS JERRY & |
| MR/MRS MERITIS ALEXANDROS | MR/MRS MINAS GEORGE J. | MR/MRS MINAS JOHN G. | MR/MRS MOELLER JOHN & ZOE |
| MR/MRS MONIODIS MICHAEL | MR/MRS MONIODIS STEVE | MRS MORRIS ERMA | MRS NEOFITOU ATHINA |
| MR/MRS NICOLAIDIS VASILIOS | MR NICOLARAKIS MICHAEL | MR/MRS NISTAZOS EFSTRATIOS | MRS NOMIKOS FANNY |
| MRS PAPADOPOULOS MARY | MR/MRS PAPAGEORGIU SOCRATES | MR/MRS PAPAGEORGIU VAGIANOS | MR/MRS PARASCHIS STEVE |
| MR/MRS PATERIS TELEMACHOS | MR/MRS PATRIKAKOS PANAGIOTA | MRS PERELAS STAVROULA | MR/MRS PIKOUNIS JAMES |
| MR/MRS PRASSINAS JAMES | MRS RIGOPOULIS FOTINI | MR/MRS ROUSSOS ANTHONY | MR/MRS ROUSSOS JOHN |
| MR/MRS ROXANIS DEAN & SOULA | MS SALPEAS MARIA | MR/MRS SANTIAGO RAYMOND | MRS SARIOGLOU KERASSA |
| MR SARIOGLOU NIKOLAOS | MR/MRS SARIOGLOU ATHANASIOS | MR/MRS SARRIS KOSTAS AND | MR SAZAKLIS ANTONIOS |
| MRS SAZAKLIS EFTHIA | MR/MRS SERAFIS STEVE & MARY | MR/MRS SFAKIANOUDIS GEORGE K. | MR/MRS SFIRIOU ANTONIOS |
| MR/MRS SGOUROS GEORGE AND | MR/MRS SKANDALIS MICHAEL | MR/MRS SNYDER MARTIN AND | MR SOLLON JAMES |
| MR/MRS SOLLON NICK & | MR/MRS SOULIKAS GEORGE & | MR/MRS SOULIKAS JAMES | MR/MRS STAKIAS GEORGE PETER |
| MR/MRS STAKIAS PETE & | MR/MRS STAKIAS JOHN & | MRS STAMATHIS KIKI | MR/MRS STAMIDES FOURMOUZIS |
| MR/MRS STAVRAKIS PHILIP | MR/MRS STAVRAKIS JIMMY | MRS STRAKES KATHREEN | MR/MRS SVINGOS JAMES JOHN |
| MR/MRS SZULIMOWSKI HENRY | MR/MRS TAGLIAMBURIS NICOLAS | MR/MRS TAHINOS STEPHANIE | MR/MRS TAKOS STEVE |
| MR TALIADOUROUS NICHOLAS | JUDGE/ THEMELIS JOHN & RENEE | MR THEMELIS JOHN | MISS THEMELIS STELLA |
| MR/MRS TOMAZOS FAMILY | MRS TREANTAFELLO HELEN | MR/MRS TRIANTAFILLOS COSTAS | MISS TRIKOULIS JOANNE |
| MR/MRS TRIKOULIS DEMETRIOS | MRS TRIPOLITIS NINA | MR TSAKALAS JULIE | MR/MRS TSAMPOS GEORGE |
| MS TUNANIDAS STELLA | MR/MRS VERGOS GEORGE & | MR VERGOS JOHN | MR/MRS VIZANIARIS ALEXANDROS |
| MRS VORIAS HARRIET | MR/MRS VOURVOULAS SOPHIA | MR/MRS XIPOLITIDIS ANTONIOS | MR/MRS ZDZIERA STEVE |

TOTALS:	PLEGDED	PAYMENTS	BALANCE
	\$70,010.00	\$48,215.00	\$21,795.00

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH STATEMENT OF REVENUES & EXPENSES – CASH BASIS

For the Year Ended December 31, 2005

CASH RECEIPTS		GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	
Stewardship	\$ 189,151	Fair Share	36,000
Dances	21,501	Heritage Publications	8,285
Plateia Income	250	Office Expenses	13,908
Candles	84,600	Insurance - General	15,822
Donations	55,699	Youth Expense	8,672
Trays	20,228	Candle Expense	11,922
Greek School Registration	11,200	Clergy Laity Congress	5,119
Greek Festival	154,315	Dance Expense	5,566
Interest	5,812	Postage and Delivery	4,457
		Miscellaneous	10,827
TOTAL CASH RECEIPTS	542,756	Church Supplies	4,086
		Flowers	1,204
CAPITAL EXPENSES		Donations	100
Plateia Expenses	91,555	Professional Fees	6,000
Principal and Interest on Loans	54,105		131,968
Capital Improvements	18,841	OCCUPANCY EXPENSES	
	164,501	Utilities	42,082
EMPLOYEE EXPENSES		Building Maintenance	30,434
Wages and Payroll Tax	179,829	Cleaning	300
Housing	18,000	Janitorial Service	3,552
Insurance (Health & Worker's Comp)	11,056	Other Occupancy Expenses	236
Pension Plan Expenses	11,000		76,604
Other Employee Expense	12,790	TOTAL CASH DISBURSEMENTS	605,748
	232,675	EXCESS OF CASH RECEIPTS OVER CASH DISBURSEMENTS	(62,992)
		CASH BALANCE JANUARY 1, 2005	350,801
		CASH BALANCE DECEMBER 31, 2005	\$ 287,809

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟΥΡΝΑΜΕΝΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Μικρή Νεολαία της Κοινότητάς μας θα έχει το ετήσιο μπάσκετ μπωλ τούρναμεντ το Σάββατο και την Κυριακή, 11 και 12 Φεβρουαρίου. Όλοι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια και τα παιδιά μας που θα παίξουν με τις άλλες Ορθόδοξες Κοινότητες της Επισκοπής μας. Ευχόμαστε στα παιδιά της Νεολαίας μας καλή επιτυχία. Όλα τα παιχνίδια θα είναι στο Goucher College.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Στις 19 Φεβρουαρίου, είναι η Κυριακή των Αναδόχων της Κοινότητάς μας. Θα εορτάσουν οι ανάδοχοι με τα βαφτιστήρια τους. Παρακαλείστε να προσέλθετε να λάβετε Θεία Κοινωνία με τα βαφτιστήρια σας την ημέρα αυτή.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Ψυχосάββατα, είναι τα τρία Σάββατα πριν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή που προσευχόμεθα για τις ψυχές των αποθαμένων μας. Εφέτος τα τρία Ψυχосάββατα είναι στις 25 Φεβρουαρίου, 4 και 11 Μαρτίου. Μπορείτε να στείλετε

τα ονόματα των αποθαμένων σας για μνημόσυνο, και επίσης μπορείτε να ετοιμάσετε και να φέρετε στην εκκλησία κόλλυβα. Το κόλλυβο το κάνουμε διότι απεικονίζει την ελπίδα της αναστάσεως. Ο Όρθρος αρχίζει στις 9 π.μ. και τα κόλλυβα πρέπει να τα φέρετε πριν αρχίσει η Λειτουργία, στις 10 π.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2006

Η επομένη συνεδρίαση του Φεστιβάλ 2006 θα είναι στις 7 Φεβρουαρίου, 2006 στις 7 μ.μ. Παρακαλείστε όλοι να έλθετε, να δηλώσετε την εθελοντική σας βοήθεια για το μεγάλο Πανηγύρι της Κοινότητάς μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας.

ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ

Στις 7 Φεβρουαρίου θα αρχίσουν πάλι τις πρόβες τους τα «ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ», για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2006. Τα ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ είναι ο χορευτικός Όμιλος των μικρών παιδιών της Κοινότητάς μας από ηλικία 6 έως δώδεκα ετών.

Επειδή ο αριθμός των παιδιών είναι

μεγάλος, τα έχουμε χωρίσει σε τρία τμήματα, έτσι δίνουμε προσοχή σε όλα τα παιδιά και τα βοηθάμε ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα τμήματα αυτά έχουν πάρει το όνομά τους από τα ελληνικά νησιά, και ονομάζονται «Δωδεκάνησα», «Κυκλάδες» και «νησιά του Ιονίου».

Τα παιδιά μαθαίνουν χορούς της πατρίδας μας και πολλούς τοπικούς χορούς από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος. Επίσης χορεύουν σε πολλά Φεστιβάλ και εκδηλώσεις της περιφέρειάς μας. Οι πρόβες γίνονται μια φορά την εβδομάδα, και διαρκούν μία ώρα.

Εφέτος οι πρόβες είναι κάθε Τρίτη για παιδιά ηλικίας 6 - 8 ετών από τις 5 - 6 μ.μ. και παιδιά ηλικίας 9 - 12 ετών από 6 - 7 μ.μ. την ίδια ημέρα. Παρακαλούνται οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους να μάθουν τους χορούς μας, είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα που διατηρεί την ελληνική μας παράδοση ζωντανή.

Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γεωργία Ζερβού 410-494-0068 ή με την Φιλιά Κεφάλα 410-661-2853.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

30 Ιανουαρίου - Γιορτή των Πατέρων της Εκκλησίας μας

Οι μαθητές και μαθήτριες της Έκτης τάξης γράφουν.

«Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος έφτιαξε πολλά για τους άλλους. Νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, ξενώνες και σχολεία. Έγραψε πολλά βιβλία. Όλοι οι Ιεράρχες ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και μεγάλοι ήρωες.» **Σταμάτης Σίσκος**

«...Ο Μέγας Βασίλειος έκανε φιλανθρωπικά έργα. Παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μου επειδή έκαναν πολλά καλά πράγματα για την Εκκλησία και πίστευαν στο Θεό.» **Παρασκευή Θεοχάρη**

«Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο πιο αγαπημένος μου επειδή πήρα το όνομά του και επειδή μιλούσε υπέρσχα Ελληνικά. Ο Μέγας Βασίλειος είναι ο επόμενος αγαπημένος μου επειδή ήτανε πλούσιος και όλα του τα λεφτά τα έδωσε στους φτωχούς και έφτιαξε νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε πέντε λόγους για τη Θεότητα του Χριστού.» **Γιάννης Γιωργάνης**

«Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Πήγαν στα πιο καλά σχολεία, αγάπησαν τους Χριστιανούς. Έμαθαν πολύ καλά Ελληνικά. Ο Μέγας Βασίλειος έκανε πολλά για τους ανθρώπους. Ήταν φιλάνθρωπος. Οι Τρεις Ιεράρχες είχαν καλές, χριστιανές μητέρες. Ήταν σπουδαίοι, γιατί βοήθησαν τους ανθρώπους πάρα πολύ.» **Ευαγγελία Κολιοφώτη**

«Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν πολύ καλοί. Τα ονόματά τους ήταν, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν πολύ καλός γιατί έκανε πολλά φιλάνθρωπικά έργα, γιατί έφτιαξε νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, ξενώνες και σχολεία. Ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης έγραψαν πολλά βιβλία. Αισθάνομαι χαρούμενη για τους Τρεις Ιεράρχες, γιατί έκαναν πολλά πράγματα.» **Αγγέλα Σφακιανούδη**

«Οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν καλοί άνθρωποι, έκαναν πολλά φιλάνθρωπικά έργα και για αυτό σήμερα πολλές εκκλησίες έχουν πάρει το όνομά τους. Οι Τρεις Ιεράρχες είναι μεγάλοι ήρωες για μένα. Έκαναν καλά έργα για αυτούς που είχαν ανάγκη για βοήθεια. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων γιατί όσοι ήταν άρρωστοι πήγαιναν για βοήθεια στους Ιεράρχες.» **Βασιλική Κατσαρού**

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ - Στις προσδοκίες των παιδιών της Τετάρτης τάξης για το 2006, έπρεπε να είχε γραφεί και η εξής: «Εγώ θέλω να γίνει το 2006 να παίξω όποτε θέλω. Θέλω το μπαμπά μου και τη μαμά μου να μου δίνουν για το πρωινό μου και για το μεσημεριανό μου παγωτό. Και θέλω ο κόσμος να με ξέρει.» **Γιώργος Γιακουμάκης**

THE TRIODION

From Page 2

The Pre-Lenten portion of Triodion begins with the fourth Sunday before Lent, and is called the Sunday of the Pharisee and the Publican from the Gospel reading for this day's liturgy which recounts Jesus' parable about the contrasting manner of the two men's prayer in the Temple (Lk.18:10-14). We are warned in this parable that the correct attitude for one who desires to draw near to God and ask for His mercy is one of humility, condition, and sincere repentance as demonstrated by the Publican. The Pharisee's self-righteousness and pride are judged and condemned by the Lord.

Clearly, the Church is teaching us to model ourselves after the Publican as we approach the Great Fast.

The following Sunday the Church offers us the Parable of the Prodigal Son (Lk.15:11-32) as we continue to prepare for Lent. We are asked by the Church to return from "the far country" of sin and separation from God to our true, lost spiritual home where we are assured of our "heavenly Father's loving embrace and unconditional forgiveness. We learn from this parable that true repentance and sincere rejection of those things alien to the ways of God will not only be accepted by Him, but also be a cause of great heavenly rejoicing.

Nothing, no failure of ours, no sin of ours, is powerful enough to separate us from the mercy and love of our Heavenly Father demonstrated and made visible by the Life-Giving Cross of His Son. To anyone who may have strayed from Him our Heavenly Father waits patiently to say that although you once were dead and lost, now you are alive and found. The next Sunday of Triodion is called Meat Fare Sunday because during the following week the Church prescribes abstinence from meat as a gradual entrance into the rigorous Lenten Fasting to follow.

-Bill Poulos

✠ DONATIONS IN MEMORIAM ✠

IN MEMORY OF PETE TSAMBIKOS

George & Stavroula Forakis
Mr. & Mrs. George Perdikakis
Mrs. Maritsa Kosmas

IN MEMORY OF IRENE GIANNAS

Mrs. Maritsa Kosmas
Pete & Flora Christ

IN MEMORY OF JOHN JOHNS

Mrs. Maritsa Kosmas
Mr. & Mrs. Robert Webster

IN MEMORY OF FOURMOUZIS "SAKIS" STAMIDES

George & Stavroula Forakis
Mrs. Evridiki Koutellis
Mrs. Eleftheris Houliaras
Mr. & Mrs. Louis Stratakos
Mrs. Maria Kapoudas
Mr. & Mrs. Savvas Kardiasmenos
Ms. Nitsa Morekas
Mrs. Kiki Vavakas
The Effthimiadis Family
George & Nicoletta Roros
Mr. Evangelos Goudounis
Mr. Nick Argetakis
Mr. & Mrs. Vasilis Skordalos
Mr. & Mrs. Filippos Hatzidakis
Mr. & Mrs. Savas Tsakiris
Mr. & Mrs. John Sigambris
Mrs. Rose Tsakalos
Mr. & Mrs. Savvas Amarantidis
Mr. & Mrs. Steven Matsangos
Mr. & Mrs. Manuel Matsangos
Mr. & Mrs. Athanasios Sarioglou
Mrs. Anna Dimides
Nikos & Vaso Karanikolis
Mr. & Mrs. Alex Kalambihis
Mrs. Soula Giannakoulis
Ms. Maria Salpeas
Mr. Charles Armiger
Mr. John Paterakis
George & Rosa Cornias
Ms. Eugenia Kalis
Mrs. Grammatiki Georgalas
Mr. & Mrs. Stelios Koutsouris
Ms. Maria Karagiannis
Mr. & Mrs. John Sfakianoudis
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Judge & Mrs. John Themelis
Mrs. Despina Cornias
Mr. & Mrs. Emmanuel Pikounis
George & Maria Kornias
Mr. & Mrs. John Glykiadis

IN MEMORY OF GEORGE P. STAKIAS

George & Nicoletta Roros
Mr. & Mrs. Vasilis Skordalos
Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis
Mrs. Rose Tsakalos
Mr. & Mrs. Antonios Aikaterinides
"Hellenic Bowling League"
Mr. & Mrs. George Perdikakis
Mr. George Andreadakis
Mrs. Lia Karagiannopoulos
Mr. & Mrs. Koumoudis
Mr. & Mrs. Pete Chrisopoulos
Mr. Harry Maistros
George & Rosa Cornias
Mr. & Mrs. Konstantinos Roros
Mr. & Mrs. Nicholas Karanikolis
Mrs. Grammatiki Georgalas
Mrs. Athina Neofitou
Ms. Maria Karagiannis
Mr. & Mrs. Michael Stakias
Michael & Dimitra Stefanoni
Brian & Stella Lizenski
George & Eleni Kostakis
Evangelos Angelou & Family
Mr. & Mrs. John Sfakianoudis

Mr. Michael Angelou
Mrs. Eleftheria, & Theologos Karamihalios
Mr. & Mrs. Pantelis Hondrelis
Mr. & Mrs. Irodotos Reppas
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Mr. & Mrs. George Sfakianoudis
Ms. Helen Johns
Mr. & Mrs. Emmanuel Pikounis
Mr. Chris Angelopoulos
Mr. & Mrs. George Mavronis
Jimmy & Effie Filipidis
Mr. & Mrs. John Pikounis
Mr. & Mrs. Milton Cossis
Jim's Tire & Auto Service, Inc.
Dimitrios & Polytimi Roros
Mr. & Mrs. Harry Sigambris
Michael & Flora Moniodis
Mr. George Stamoulis
Mr. & Mrs. Nicholas Stroumbis
Mr. & Mrs. Nicholas Gialamas
Ladies Panchian Society
Mr. & Mrs. Peter Berch
Tony & Maria Pearce

IN MEMORY OF DESPINA KAMINARIS

Ms. Harriett Karagiannis

IN MEMORY OF STELIOS CHRISOPOULOS, EFTIHIA XENAKIS

Mr. & Mrs. Pete Chrisopoulos

IN MEMORY OF GEORGE GEORGIU (IN GREECE)

Mr. & Mrs. Gabriel Pantelides

IN MEMORY OF IRENE BILIS

Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis
Ms. Maria Salpeas

IN MEMORY OF KALLIOPE KONTUDIS

Mr. Nick Argetakis
Mr. & Mrs. Ector Alexandratos
In memory of Anna Koltos
George & Stavroula Forakis
Mr. & Mrs. Victor Proherence

IN MEMORY OF GEORGE AND ANASTASIA TSAKIRIS

Mr. & Mrs. Savas Tsakiris
Mrs. Julie Tsakalas
Mrs. Angelique Causey
Mr. Peter Papadopoulos
Ms. Tance
Mr. & Mrs. Nicholas Gialamas
Ladies Panchian Society

IN MEMORY OF GEORGE PAPADOPOULOS

Mr. Peter Papadopoulos

IN MEMORY OF PETE AND BILL TSAMBIKOS

Mrs. Irene Tsambikos
Mr. Angelo C. Poletis

IN MEMORY OF EFTIHIA AVGERINOS

George & Rosa Cornias
George & Kiki Roros
Mr. & Mrs. Pete Stakias
Mr. & Mrs. Michael Stakias
Evangelos Angelou & Family
Mr. & Mrs. John Sfakianoudis
Mrs. Panagiota Patrikakou
Mr. & Mrs. George Tsampas
Mr. & Mrs. Ector Alexandratos
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Mr. & Mrs. Irodotos Reppas
Mr. Nick Filippou
Mr. Dionisis Dimotis
Miss Anastasia Arvanitis
Ms. Maria Salpeas & Family
Mrs. Mary Papadopoulos
Mrs. Angelique Causey

Mrs. Despina Cornias
Jimmy & Effie Filipidis
Steve & Katina Yianakis
Ms. Susan Phillips
Ms. Eugenia Kalis
Mr. & Mrs. George Soulikas
Mr. & Mrs. Emmanuel Soulikas
Mr. & Mrs. Vasilis Skordalos
Col. & Mrs. John Gavrilis
Mr. & Mrs. George Sfakianoudis
Mr. & Mrs. Savvas Amarantidis
Mr. Ralph Kempa
Mr. Elliot Lizni
Mr. & Mrs. Konstantinos Roros
Michael & Flora Moniodis
Mrs. Lia Karagiannopoulos
Ladies Panchian Society
Mr. & Mrs. Peter Berch
Mr. & Mrs. Nicholas Gialamas

IN MEMORY OF MOSKOS TSAKIRIS

Mr. & Mrs. John Sfakianoudis
Mr. & Mrs. George Sfakianoudis
Pete & Flora Christ

IN MEMORY OF LELA ANGELOU

Pete & Flora Christ

IN MEMORY OF NICHOLAS A. CORNIAS

Mr. & Mrs. John Sfakianoudis
Mrs. Maria Salpeas
Mrs. Despina Cornias
Michael & Effie Moniodis
Mrs. Despina Moniodis
Ms. Eugenia Kalis
Mrs. Dora Kolotos
Mr. & Mrs. George Soulikas
Mr. & Mrs. Nick Karanikolis
George & Stavroula Forakis
Mr. & Mrs. Emmanuel Pikounis
Tony & Clara Cornias
Mr. & Mrs. Theodore Onassis
Mr. & Mrs. Vasilis Skordalos
George & Maria Cornias
Ms. Stavroula Christakou
Mr. & Mrs. Vasilis Avgerinos
Mr. & Mrs. George Stavros
Mr. Edward V. Klimas
Ms. Danute Klimas
Mrs. Athina Neofitou
Mrs. Helen Frapas
Mr. & Mrs. Kostas Forakis
Mr. & Mrs. Larry Cornias
Mr. & Mrs. John Pikounis
Mr. & Mrs. Pete Rafalides
Mr. & Mrs. Nicholas Stroumbis
Ladies Panchian Society
Mr. & Mrs. Nicholas Gialamas
Mr. & Mrs. Paraskevas Pearce
Tony & Maria Pearce

IN MEMORY OF STEFANOS MAVRIS

Judge & Mrs. John Themelis
Ms. Maria Salpeas & Family

IN MEMORY OF DEBORAH PATERAKIS

Judge & Mrs. John Themelis
Mrs. Despina Cornias
Mr. & Mrs. Emmanuel Pikounis

IN MEMORY OF DIMITRIOS MONIODIS (CHIOS)

Mr. & Mrs. George Soulikas

IN MEMORY OF ELENI BONTZOS

Dr. & Mrs. Robert Padousis
Mr. & Mrs. Dimitrios Avgerinos

IN MEMORY OF ROSE BREEDEN

Mr. & Mrs. Nicholas Souranis

IN MEMORY OF MARY MILLER

Mr. & Mrs. Nicholas Gialamas

Calendar for February

Wednesday, February 1:

Catechism Class, 7 p.m.

Thursday, February 2:

Presentation of the Lord –

9:15 a.m. Orthros,

10 a.m. Divine Liturgy

Sunday, February 5:

9 a.m. Orthros,

10 a.m. Divine Liturgy.

Tuesday, February 7:

Diamonds meeting, 1 p.m.

Wednesday, February 8:

Orthodoxy Study Group -

7:30 to 8:30 p.m.

Friday, February 10:

St. Haralambos - 9:15 a.m. Orthros,

10 a.m. Divine Liturgy.

February 11 and 12:

St. Nicholas GOYA Tournament

Sunday, February 12:

9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine

Liturgy; Triodion begins.

No fasting this week.

Wednesday, February 15:

Catechism Class, 7:00 – 8:30 p.m.

Sunday, February 19:

9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine

Liturgy; GODPARENT SUNDAY;

Miss Greek Independence Day

Pageant, 3 p.m.

Wednesday, February 22:

Orthodoxy Study Group -

7:30 to 8:30 p.m.

Saturday, February 25:

1st Saturday of the Souls

Psychosabbato – 9 a.m. Orthros,

10 a.m. Divine Liturgy.

Sunday, February 26:

9 a.m. Orthros,

10 a.m. Divine Liturgy.

IMPORTANT DATES

Catechism Classes for March

Orthodoxy Class

Session #3, #4 and #5

March 1, 15, and 29

7 to 8:30 p.m.

Orthodoxy Study for March

March 8 and 22

7:30 – 8:30 p.m.

All classes will take place in the library.

March 6th - Lent begins

March 12th - Sunday of Orthodoxy

March 26th - Stavroproskiniseos

and the Greek Parade

April 16th - Palm Sunday

April 23rd - Easter

June 9, 10, & 11 - Festival



SAINT NICHOLAS
GREEK ORTHODOX
CHURCH
520 S. PONCA STREET
BALTIMORE, MD 21224

NON PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
BALTIMORE, MD
PERMIT NO. 2606

*Celebrating Our
14th Year of Publication!*

FEBRUARY, 2006

Rev. Fr. Manuel J. Burdusi, Pastor

Tel.: 410-633-5020 Fax: 410-633-4352

<http://www.stnicholasmd.org/>

**DATED MATERIAL –
PLEASE DELIVER
PROMPTLY**



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA
METROPOLIS OF NEW JERSEY
PUBLISHED MONTHLY BY THE
GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF ST. NICHOLAS, BALTIMORE, MD