



DECEMBER/ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2008

*A Monthly Publication of the
Saint Nicholas Greek Orthodox Church.
520 S. Ponca Street, Baltimore, MD 21224*

KOINONIA

Christmas Message from Fr. Michael L. Pastrikos

What does Christmas Mean to You?

I have wanted to write this article for a long time but the Christmas Spirit comes but once a year! (Does it though!) Before I begin I wanted to give you a little background on “What Christmas” should mean to all of us. Let’s take the word Christmas, if we break down the word Christ / mas, we see that the word in English does not really tell us that it is the birth of Christ. What it can tell us is that Christ is with us. But if we take the “Greek” word Xristou-genna, we can define the word as truly the Birth of Christ or Nativity.

The Christmas season is such a beautiful time of the year. Lights, candles, cold weather, and snowflakes begin to decorate our streets. People begin to decorate their homes, their businesses with colors of Christmas.

We have to ask ourselves a few questions? “What does Christmas really mean to me?” “Was Christ Born the way the Bible states?” “Who is this Christ child, and why should we believe in this wonderful story?” For one, these questions are very dear to me, but on the other hand very difficult to answer. Whatever I tell you, it could be biased because as your priest everyone knows where I will always stand on issues like these.

But by glancing over these questions, everyone truly needs to know “The Truth about Christmas”. During the celebration of the Birth of our

Lord, billions of people attend church services somewhere in the world, celebrating this miraculous event.

Did you know that more people attend church during the Christmas Holidays, than they do attending any sports activity?

People all over the world attend religious services or activities but many of them, (we must also include everyone at St. Nicholas into the puzzle) that do attend church services, do not have any idea why they attend these services. Why do billions of people all over the world celebrate the Birth of Christ on December 25th? many of us go to church out of tradition, some of us go out of guilt. Many of us go to church out of habit, and many of our Christians don’t attend at all.

We should have a message to all those people to remind them (why we do what we do!), why do we get ourselves out of bed to come to church? Did you ever ask yourselves this question?

Why do we go to the great expense to build churches, halls, gymnasiums, schools and parking lots? What purpose is there for us to do all of these things?

My brothers and sisters, we do all of these things because of Christ. Let’s not forget that cold winter evening 2,000 years ago on December 25th a Messiah was born to bring redemption and sal-



Continued on page 3

Χριστουγενιάτικο Μήνυμα από τον Πατέρα Μιχαήλ Α. Παστροικό

Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για εσάς;

Ήθελα να γράψω τούτο το άρθρο προ πολλού, αλλά το Χριστουγεννιάτικο Πνεύμα έρχεται μόνο μια φορά το χρόνο! (δεν είναι έτσι;) Πριν ξεκινήσω θάθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο «με θέμα τι θα πρέπει να σημαίνουν τα Χριστούγεννα για όλους μας». Ας πάρουμε τη λέξη Χριστούγεννα. Αν αναλύσουμε τη λέξη Christ/mas, βλέπουμε ότι η λέξη στα αγγλικά, στην πραγματικότητα, δεν προσδιορίζει τη γέννηση του Χριστού. Το τι προσδιορίζει είναι ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Αλλά αν αναλύσουμε τη λέξη στην ελληνική γλώσσα «Χριστού-γέννα» προσδιορίζει ακριβώς τη γέννηση του Χριστού.

Τα Χριστούγεννα είναι μια πανέμορφη εποχή του χρόνου. Φώτα, κεριά, κρύος καιρός, χιονοπαφάδες, αρχίζουν να στολίζουν τους δρόμους. Οι άνθρωποι αρχίζουν να στολίζουν τα σπίτια τους, και τα μαγαζιά τους με χριστουγεννιάτικα χρώματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μερικές ερωτήσεις στον εαυτόν μας: «τι πραγματικά σημαίνουν Χριστούγεννα για μένα;» «Γεννήθηκε πραγματικά ο Χριστός, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο;» «Ποιό είναι πραγματικά το Παιδί Χριστός, και γιατί θα πρέπει να πιστεύω σ' αυτή τη ωραία ιστορία;» Πρώτα απ' όλα, όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι σαφείς σε μένα, αλλά από την άλλη πλευρά, μου είναι πολύ δύσκολο να τις απαντήσω. Ό,τι και να σας έλεγα θάταν προκατάληψη, διότι είμαι ο ιερέας σας, και όλοι σας γνωρίζετε τη θέση που θα έπαιρνα σε τέτοιου είδους θέματα.

Αναλύοντας όμως αυτές τις ερωτήσεις, θα πρέπει να καταλάβουμε την «Αληθινή σημασία των Χριστουγεννιών». Εκατομμύρια κόσμοι πηγαίνουν στην Εκκλησία, σε όλα τα μέρη της γης, να εορτάσουν το θαυμάσιο αυτό γεγονός. Ξέρατε ότι, πιο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στην Εκκλησία τις εορτές

των Χριστουγέννων, από ότι παρακολουθούν έναν αγώνα κάποιου σπορ? Άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου παρακολουθούν ιερές Ακολουθίες ή θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά πολλοί από αυτούς, (πρέπει να συμπεριλάβουμε στο δίλημμα και όλους τους ενορίτες του Αγίου Νικολάου) που εκκλησιάζονται, δεν έχουν καμιά ιδέα γιατί εκκλησιάζονται. Γιατί δισεκατομμύρια ανθρώπων από όλα τα μέρη του κόσμου εορτάζουν τη Γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου? Πολλοί από εμάς πηγαίνουμε στην Εκκλησία λόγω παράδοσης, και μερικοί από εμάς διότι αισθανόμαστε ενοχές. Πολλοί από εμάς πηγαίνουμε στην εκκλησία από συνήθεια, και πολλοί από τους χριστιανούς μας δεν πηγαίνουν καθόλου. Θα πρέπει να έχουμε ένα μήνυμα για όλους αυτούς, να τους υπενθυμίσουμε «Γιατί κάνουμε ότι κάνουμε?» Γιατί σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας για να πάμε στην εκκλησία? Ρωτήσατε, αλήθεια, ποτέ τον εαυτόν σας? Γιατί ξοδεύουμε τόσα χρήματα για να χτίσουμε εκκλησίες, αίθουσες, γυμναστήρια, σχολεία και πάρκινγκ? Ποιός είναι ο σκοπός μας για να δημιουργηθούν όλα αυτά τα έργα?

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, δημιουργούμε όλα αυτά τα έργα για το Χριστό. Ας μην ξεχνάμε ότι τον κρύο χειμώνα, πριν από 2000 χρόνια, στις 25 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε ο Μεσσίας για να φέρει τη λύτρωση και τη σωτηρία του κόσμου. Αν δεν ήταν για την Γέννηση του Χριστού, δεν θα είχε καμιά σημασία ή κανένα σκοπό να γράφω τούτο το άρθρο.

Πείτε στους Αποστόλους, στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στους Προφήτες ότι η Γέννηση του Χριστού δεν είναι αληθινή. Πείτε στους ανθρώπους που θεραπεύθηκαν από τις ασθένειές τους ότι ο Χριστός είναι ψέμα. Πείτε το στις χιλιάδες κόσμου που

Συνέχεια στην σελίδα 6

PROTOPRESBYTER FR. MICHAEL PASTRIKOS, PASTOR
CHURCH OFFICE TELEPHONE: 410-633-5020
CHURCH FAX: 410-633-4352
CELL: 443-742-8314
www.stnicholasmd.org

CHURCH SECRETARY

MARIA SALPEAS

PARISH COUNCIL

TAKIS PAPADOPOULOS, PRESIDENT
STANLEY SOURANIS, VICE PRESIDENT
JOHN CHRISOMALLIS, TREASURER
KYRIAKOS STAMOULIS, ASSISTANT TREASURER
DIMITRIOS STAKIAS, RECORDING SECRETARY
DEMETRIOS KOSMAS, CORRES. SECRETARY
MILTON COSSIS
GEORGE DIACOLUKAS
JOHN KOROLOGOS
PANAGIOTIS SALIARIS
JOHN SFAKIANOUDIS
VASILIOS SKORDALOS
EMMANUEL THEOHARIS
FRANK VASILIOS
CONSTANTINE ZISSIMOS

PHILOTOCHOS

RENEE THEMELIS, PRESIDENT
EVA NYCHIS, VICE PRESIDENT
CHRISTINE ZERVOS, 2ND VICE PRESIDENT
MARIA THEOHARIS, TREASURER
STELLA KOUKIDES, ASST. TREASURER
MARIA KOUTSOURIS, REC. SECRETARY
ZOE PERDIKAKIS, ENGLISH SECRETARY
PRESBYTERA MOLLY BURDUSI
MARY DIACOLUKAS
NORA KEFALAS
DESPINA KOSTALAS
KALIOPI PAPADOPOULOS
EVAGELIA SALIARIS
IRENE VASILIOS
KIKI VAVAKAS

PROTO PSALTI/CHOIR DIRECTOR

GEORGE ROSSIS

ORGANIST

PETE BISBIKIS

PSALTIS

DR. NICHOLAS PAPADEMETRIOU
STANLEY MAVROULIS

PASTORAL ASSISTANT

BILL POULOS

SEXTON

STANLEY CAVOURAS

SUNDAY SCHOOL

SOPHIA GERAPETRITIS, PRINCIPAL
ELIAS COSSIS, OFFICE AIDE
ARIS BOULOUBASSIS, OFFICE AIDE
EMILY COSSIS, VICE PRINCIPAL
& 10TH & 11TH GRADES
VASILI PHILIPPOU, AIDE
HARRY AMARANTIDIS, 9TH GRADE
KOSTAS SKORDALOS, AIDE
EFFIE CANNING, 8TH GRADE
KIRK MAVROULIS, AIDE
MARY ILLIADIS, 7TH GRADE
MARKOS KATSAROS, AIDE
PATRICIA KONTOUDIS, 6TH GRADE
PETE VASILARAKIS, AIDE
VOULA PERAPETRITIS, 5TH GRADE
DANIEL COLLECTOR, AIDE
KYRA KONTOUDIS, 4TH GRADE
PATTY CORNIAS, AIDE
ANASTASIA DINIOTIS, 3RD GRADE
IRENE FILIPPOU, AIDE
ANTONIA SFIRIOU-HAIS, 2ND GRADE
PENNY GERAPETRITIS, 1ST GRADE
YANA KARABELAS, KINDERGARTEN
PENELOPE KAIKIS, AIDE
ALEX MAVRELOS, NURSERY
ELENI KARAGIANOPOULOS, AIDE

AFTERNOON GREEK SCHOOL

HELEN LOUVROU-MONOPOLIS, PRINCIPAL
VASILIKI KALOGRANIS, TEACHER
EVGENIA KANAKIS, TEACHER

GREEK SCHOOL P.T.A.

ELENI KOSTAKIS, PRESIDENT
EFTHIMIA ATSIDIS, VICE PRESIDENT
STAMATIA IEROMONAHOS, SECRETARY
NITSA ZDIERA, TREASURER
POPI ANGELOS
EUGENIA KARELLAS
PATRICIA TOPOUZOGLOU
DIMITRA VLANTAS

THE DIAMONDS

MONICA AGAPOGLOU, PRESIDENT
SOULA GIANNAKOULIAS, VICE PRESIDENT
TED AGAPOGLOU, TREASURER
DESPINA KAITIS, SECRETARY
LESLIE SARANTINOS, CORRES. SECRETARY

G.O.Y.A.

GEORGIOS THEOHARIS, PRESIDENT
PENELOPE FANTIS, VICE PRESIDENT
NICK HALKIAS, TREASURER
KATERINA STAVRAKIS, REC. SECRETARY
ANGELICA SFAKIANOUDIS, CORRES. SECRETARY
GIA STAVRAKIS, HISTORIAN
(MEETS THE 1ST MONDAY OF EACH MONTH)

I.O.Y.

FOULA PARAGIOS, PRESIDENT
MICHAEL ANGELOS, VICE PRESIDENT
KATERINA IEROMONAHOS, TREASURER
KALIOPI CORNIAS, HISTORIAN
NICK KARELLAS, SERGEANT AT ARMS

Christmas Message from Fr. Michael L. Pastrikos

Continued from page 1

vation to the world. If it wasn't for the Birth of Christ, it gives me no meaning or purpose even to write this article.

Tell the Disciples, John the Baptist, the prophets that the Birth of Christ is not true. Tell the people who were healed of their infirmities that Christ is a lie. Tell the tons of thousands who gave their lives for Him. To those who He changed their lives. How can we erase historical events that happened and were written before our time. But Jesus stated, "Blessed art those who have not seen me and yet believe?"

During the Christmas Holiday, it gives us all the opportunity to change our ways about Christmas. It gives us the opportunity to teach our children that Christmas is not only about attending shows, parties and sharing gifts. Christmas should be the way in which we live our lives from now on. Which means that we need to live our lives in Christ. That's what Christmas means to me to have a better relationship with God.

There would be no need for all these buildings we have, or all the money that our church accumulates throughout the year. We would not need the people of the parish to bustle and hustle to put out fundraisers to keep our community alive. None of the above would have been needed if it weren't for the Birth of our Lord. It's incredible to see that today in the 21st century, 2000 years later, we are still talking about this Christ Child that was born of a virgin mother on Christmas day. How could an event like this continue to wonder our minds and thoughts? I will tell you why? Because it is a true happening, a real event that we as Christians believe wholeheartedly.

Just open the New Testament and you will find the chapters, which describes this indescribable birth. (St. Matthew's Genealogy of the Birth of Christ). Matt-chapter 1,2. St. Luke-chapter 3, verses 23-38 and chapter 2, verses 1-7. These chapters of the Bible tell it all. It gives everyone the information and insight of this true reality.

Then why is it that in today's society, we still have millions and billions of people who do not believe in this event? People always give the answer "If I don't see it with my own eyes, I will not believe". My brothers and sisters, we believe in many things today that we haven't seen in this world, it is impossible to see or witness everything that happens in this world. But in this Nativity of Christ, we can name people who were true witnesses of this birth. We have Joseph, Mary the mother of our Lord (how could a mother forget the birth of her child). We have the wise men, the shepherds who witnessed the birth of Christ in Bethlehem.

Ask the 14,000 children who were killed and slain by King Herod during the first two years of His birth. The relics of those children still remain as visible proof of what happened during the birth of the Messiah, Jesus Christ. If we take the Old Testament, why do the Jews believe in it? From the Book of Genesis until the book of Malachi, why are these Books true to their writings and not the Books of the New Testament? That means that we have a society that picks and chooses whatever they want to believe. I could go on and give other references that state the birth from a virgin the Book of Isaiah, and the Book of Enoch, but this could continue to be written in other newsletters as reference articles.

But getting back to the main topic of this article, in our Society, Christmas has a new meaning. We can see pictures of a jolly old man with snow-white hair and a flowing beard and

today we call him, "Santa Claus". All the children of the world are thrilled at the magic tale, as "Santa Claus" becomes more real to our Society than Christ does.

By some strange coincidence, the idea of Santa Claus developed in many countries and at the same time was brought here to America by the first settlers, united in an unprecedented manner with Santa Claus becoming the symbol of Christmas and enlightening a whole world of people to a new tradition. But what we should be concentrating on is to bring the real tradition, returning to the real spirit of Christmas, "The Birth of our Lord Jesus Christ and Savior of mankind". But today's world thinks all together differently. We have taken religion out of public schools. We have groups of people that want to deny us the right to celebrate our Major Feasts days as a nation. Commercialism has invaded the sanctity of one of the most sacred feasts of Christendom. Today, Christmas is celebrated not because of the Birth of Christ, but more so for financial reasons. They are using "Christmas" as a financial market to gain billions of dollars. We have been guided by them to follow a mistaken direction.

When you ask a child "What do you want for Christmas?" they never express the thought of worshipping and glorifying God. What they always express, I want the most expensive gift or toy that is on the market. We as parents are not teaching our children what Christmas truly means, we are showing them what they can make out of this Christmas moment. What we need to teach our children is that Christ and the church should be the center of their lives. When we worship our Lord, we are simply building a life long relationship; we are centering and building a life around God. God didn't put us on earth to live a self-centered life. He didn't put us here for our own personal benefits. He put us on this earth for His benefit. You exist for God and not vice versa.

How do we know that God exists? It's real simple.... just stop worrying. If you stop worrying about everything, you put your life out there to all those problems that can destroy you. That's the whole interpretation about the Birth of Christ. Since Christ is in our midst, why worry about non-essential things...because they haven't gotten us anywhere in life. When we cast out Christ from our lives, then our careers, family and our money become the center of our lives. So every time we start worrying about something then we take our focus away from God. The Bible says: in Matthew 22:37 - "Love the Lord your God with all your heart, soul and mind". This is the first and greatest Commandment. This means that the most important thing in life is to know and love God.

But how can we know Him and Love Him if we don't take an active role in coming to church to worship and to glorify Him. We always find a way to do everything else that doesn't concern Christ and the church. I hope and pray that during this Holiday season that we come back to follow our Christian Orthodox traditions. That we attend church with our families during the Christmas Eve services and on Christmas Day. This is the only way to experience that Christ is truly in our midst and that He is the center of our lives.

That's what Christmas truly means to me. To begin a more genuine relationship with Christ and to live our remaining years upon this earth as His true warriors and defenders of the faith.

God Bless everyone and may you have a wonderful and Blessed Christmas.

Our Christmas Gift to Jesus

By Eve Lallas

Anticipation mounts as we await the birth of Jesus our Lord and Savior. It abounds especially among the children who can hardly contain themselves until Christmas morning to open the gifts that Santa has brought them. The tradition of Santa, Father Noel, bringing gifts has continued and has taken different forms throughout the Christian world honoring the generosity and philanthropy of Saint Nicholas the Wonderworker and patron saint of our community. Jubilant Christians everywhere give gifts in remembrance of the greatest gift each of us has received: God's gift to the whole world, our Lord and Savior Jesus Christ.

As we prepare for Christmas, the day that transformed humanity, and as we shop for the appropriate gift for family and friends, have we asked ourselves: What have we given to Christ our God, not necessarily on this Holy Day but throughout the year? What can each of us give to Christ that we haven't given? What does Christ want of us? How would our life be different if we placed Christ first?

In pondering these questions, of course we must examine our daily behavior. Do we treat each other with love and forgiveness? Do we ever place the welfare of others before our own? Are we of a giving and caring nature toward those beyond our immediate circle who are virtually anonymous to us? In making difficult decisions, do we act according to the teachings of Christ? Do we volunteer assistance before we are asked? Do we show concern and behave charitably toward

those in need, offering them encouragement and at least a kind word?

Perhaps reminding ourselves that God dwells in each of His children and His Spirit is reflected in each of them would make it easy for us to behave, as Jesus would want. Our behavior and actions should identify us as Christians.

During this season of gifting, we must give serious thought to the stewardship of our church. Because we are the Body of Christ's Church, committed to spreading His message of Love, we must make good on our commitment to our church and all her ministries. As Christians, We have accepted the bounty of God's benevolence: His blessings, His Grace and His greatest gift - His only begotten Son. Although we could never thank God adequately, we can strive to live as He wishes. Is this not what He wants of us?

As benefactors of His Love and in the spirit of Christmas, the financial support of our church should be at the top of our gift list as a rather small token of our gratitude. When we think of all that Saint Nicholas provides and has provided for us, we know that our financial and volunteer stewardship pledge is the gift that keeps on giving for us and for future generations.

In conclusion, let us reflect and examine our responses to the questions posed and act accordingly. What does Christ want of me? What have I given to Christ? What can I give Him that I haven't given? How would my life be different if I placed Christ first?

Wishing you a Blessed and Merry Christmas!

Το Χριστουγεννιάτικο Δώρο μας στο Χριστό

Από την Ευαγγελία Λαλά

Η αναμονή κορυφώνεται καθώς περιμένουμε τη γέννηση του Ιησού, Κυρίου μας και Σωτήρα. Κυριαρχεί κυρίως στα παιδιά που δύσκολα συγκρατούνται μέχρι το πρωϊ των Χριστουγέννων, για να ανοίξουν τα δώρα που τους έφερε ο Σάντα. Το έθιμο του Σάντα, του Πατέρα Χρόνου, ο οποίος φέρνει δώρα έχει ξεκινήσει προ πολλών ετών και συνεχίζει να παίρνει διάφορες διαστάσεις στο Χριστιανικό κόσμο, τιμώντας τη γενναιοδωρία και φιλανθρωπία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και προστάτου Αγίου της Κοινοτήτάς μας. Χαρούμενοι οι Χριστιανοί όπου κι αν βρίσκονται προσφέρουν δώρα εις ανάμνηση του μεγίστου των δώρων που έχουν ποτέ λάβει: του δώρου του Θεού σε όλη την υφήλιο, τον Κύριό μας και Σωτήρα Ιησού Χριστό.

Καθώς ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, την ημέρα που μεταμόρφωσε όλη την ανθρωπότητα, και καθώς σκεπτόμαστε να αγοράσουμε το πιο κατάλληλο δώρο για την οικογένειά μας και τους φίλους μας, έχουμε ποτέ αναρωτηθεί: Τι έχουμε προσφέρει στο Χριστό και Θεό μας, όχι αυτή τη συγκεκριμένη Αγία Ημέρα, αλλά καθ' όλο το χρόνο που πέρασε? Τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε ένας από μας στο Χριστό που δεν το έχουμε ακόμη προσφέρει? Τι θα ευχαριστούσε περισσότερο το Χριστό να λάβει από εμάς? Πως θάταν η ζωή μας αν τοποθετούσαμε το Χριστό στη πρώτη θέση?

Σκεπτόμενοι αυτές τις ερωτήσεις, φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε τη καθημερινή μας συμπεριφορά. Συμπεριφερόμαστε στους γύρω μας με αγάπη και συγχώρηση? Βάζουμε την ευτυχία των άλλων πριν από τη δική μας? Έχουμε την διάθεση της δωρεάς και φροντίδας προς τους συνανθρώπους μας, πέραν του αμέσου κύκλου μας, οι οποίοι ανήκουν στο ανώνυμο πλήθος? Όταν πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, ενεργούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού? Προσφέρουμε τη βοήθειά μας πριν ακόμη μας την ζητήσουν? Ενδιαφερόμαστε και

βοηθούμε με χαρά εκείνους που έχουν την ανάγκη μας, προσφέροντας τους δύναμη και κουράγιο ή τουλάχιστον ένα καλό λόγο?

Ίσως όταν υπενθυμίσουμε στον εαυτόν μας ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο κάθε παιδί Του και ότι το Πνεύμα Του αντανακλάται σ' αυτά, θα μας ήταν πιο εύκολο να συμπεριφερόμαστε όπως αρέσει στον Ιησού. Η συμπεριφορά μας και οι πράξεις μας είναι η ταυτότητά μας ως Χριστιανοί.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής των δώρων, πρέπει να σκεφθούμε σοβαρά την εθελοντική μας προσφορά προς την Εκκλησία μας. Επειδή είμαστε το Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού, αφοσιωμένοι να εξαπλώσουμε το μήνυμά Του της Αγάπης, θα πρέπει να προσφέρουμε απλόχερα στην εκκλησία μας και στις αποστολές της. Ως Χριστιανοί έχουμε λάβει την αφθονία της αγαθοεργίας του Θεού: τις ευλογίες Του, την Χάρη Του, και το μέγιστο δώρο Του — τον Μονάκριβο Υιό Του. Αν και ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε ικανοποιητικά το Θεό, μπορούμε να αγωνιστούμε τουλάχιστον για να ζήσουμε όπως Εκείνος επιθυμεί. Δεν είναι αυτό που μας ζητά?

Ως ευεργέτες της Αγάπης Του, και με Χριστουγεννιάτικη διάθεση, η οικονομική μας υποστήριξη προς την εκκλησία θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας, μάλλον σαν ένα μικρό σύμβολο της ευγνωμοσύνης μας. Όταν σκεφθούμε όλα όσα μας χαρίζει και μας χάρισε ο Άγιος Νικόλας, θα καταλάβουμε ότι η εθελοντική μας οικονομική προσφορά είναι ένα δώρο που δίνουμε για εμάς τους ίδιους και για τις επόμενες γενιές.

Κλείνοντας, ας ανταποκριθούμε και ας αναλογηστούμε τις απαντήσεις μας στις ερωτήσεις που αναφέρουμε πιο πάνω και ας πράξουμε ανάλογα: Τι ζητά ο Χριστός από εμένα? Τι έχω προσφέρει στο Χριστό? Τι μπορώ να του δώσω που δεν Του έχω ακόμη δώσει? Πως θάταν η ζωή μου διαφορετική αν έβαζα πρώτο το Χριστό?

Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα!

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Τα παιδιά του Σχολείου μας προχωρούν με βήματα σταθερά, καμαρωτά, με πρόσωπα χαμογελαστά, με διάθεση χαρούμενη, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση ότι μαθαίνουν και προοδεύουν, τη σχολική τους χρονιά. Από το Νηπιαγωγείο μας μέχρι και την τάξη των Ενηλίκων, δασκάλες και μαθητές/μαθήτριες, καλλιεργούμε τα «χωράκια» της μάθησης και της ελληνικής παιδείας σε ατμόσφαιρα πρόσφορη, και γενναϊόδοξη σε ανταλλάγματα και ηθική ικανοποίηση.

Καμαρώσαμε τα παιδιά του Σχολείου μας στο Πρόγραμμα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940! Θαυμάσαμε την απόδοση των παιδιών της Έκτης τάξης, την Κυριακή της Εθελοντικής Προσφοράς, 9 Νοεμβρίου 2008, και στην εκδήλωση του Εσπερινού για την εορτή του Αγίου Χρυσοστόμου, όπου παρουσία του Επισκόπου μας, κ.κ. Ευαγγέλου, διάβασαν για τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας. Καθημερινά, εμείς οι δασκάλες τους, τα χαιρούμαστε μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η συμπεριφορά τους είναι άφογη. Η προσπάθειά τους μέγιστη. Η απόδοσή τους άριστη! Για όλα αυτά, για την ευλογία και τις χαρές, που καθημερινά μας προσφέρουν τα αξιαγάπητα παιδιά του Σχολείου μας, ευχαριστούμε το Θεό. Με τη σειρά τους και εκείνα εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για ό,τι το καθένα τους, με την παιδική τους ψυχή, θεωρεί πολύ σημαντικό για το ίδιο.

Ακολουθούν οι σκέψεις των παιδιών των μεγαλύτερων τάξεων. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν:

«**Γιατί, για ποιο πράγμα ευχαριστώ το Θεό;**»

«... για το ότι είμαι ζωντανός. Επίσης για το ότι με έκανε καλό ποδοσφαιριστή και όμορφο!» **Παναγιώτης Ρόμπερτζ**

«... που με έφτιαξε, που είμαι ένα χαριτωμένο και γερό παιδί, που μου έδωσε τον αδελφό μου, που με έκανε έξυπνο.»

Ζαχαρίας Ρόμπερτζ

«... για ό,τι μου έδωσε στη ζωή: την οικογένειά μου, το σχολείο μου, τη δασκάλα μου, τις φίλες μου, τη μανούλα μου και το μπαμπά μου, το κρεβάτι μου, το φαγητό και το νερό, το σπίτι μου. Σ' ευχαριστώ που με έφτιαξες όπως είσαι Εσύ.»

Μαρίνα Προτόπαπα

«...για το μπαμπά και τη μαμά μου, τον αδελφό μου, το φαγητό και το νερό, τους φίλους, τα ξαδέλφια, τους παππούδες και γιαγιά, και για το ότι είμαι στη ζωή.»

Ειρήνη Αγγελή

«... το κρεβάτι μου, την οικογένειά μου, τα ξαδέλφια μου, τα φαγητά και τα ρούχα μου. Μα πιο πολύ γιατί Εσύ είσαι ο πιο καλύτερος Θεός.»

Λεμονιά Κωστάκη

«... για τα πράγματα που μου έδωσες, το ταλέντο που μπορώ και χορεύω, την οικογένεια, το σπίτι που μπορούμε να έχουμε με αυτή την άσχημη οικονομία. Έχω μια γιαγιά που με αγαπάει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχω σπίτι, κρεβάτι, γιαγιά, θεία, αδελφό, αδελφή, πατέρα και μαμά. Έχω τα πάντα που θέλω.»

Νίκος Καρελλάς

«...για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη Ζηνοβία, τον Μάξιμο, την Παναγιώτα, γιατί τους αγαπώ πολύ.»

Αριάδνη Ζεντιέρα

«... για όλα που μου έδωσες: τους γονείς μου, τον αδελφό μου, το φαγητό, τα ρούχα, τα χρήματα, το σπίτι μου, το καινούργιο μας αυτοκίνητο, και που είμαι ζωντανή. Τώρα που έρχεται η Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα όλοι πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για όλα που μας έδωσε.»

Φλώρα Γιακουμάκη

«... για πολλά πράγματα. Για το φως και τη ζωή. Για το

φαγητό και το νερό. Σε αγαπώ πολύ.» **Γιώργος Μάστορας**
«... για τον μπαμπά και τη μαμά, γιατί κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, για την αδελφή μου, που είναι πολύ καλή και μαζί της παίζω.» **Μιχάλης Αγγελής**

«...για το φαγητό. Αν δεν είχαμε φαγητά θα είμαστε πεινασμένοι.» **Γιώργος Τοπούζογλου**

«...για το σπίτι και όλα τα ρούχα που έχω. Για τη σοφία που έχω, τις φίλες μου, την οικογένειά μου, τα ζωάκια και τα χρήματα που έχει η οικογένειά μου.» **Κατερίνα Ιερομόναχου**

«...για τα παιχνίδια μου, τα φαγητά, τους φίλους μου, την καλή εκκλησία που έχω, την τηλεόραση, το 'πλέν-στέισιον' το πολύ ωραίο μου σπίτι.» **Κώστας Ατσιώδης**

«...για το φαγητό μου, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και πεινούν. Για το σπίτι μου και το κρεβάτι μου, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κρεβάτι και κοιμούνται στους δρόμους. Ευχαριστώ το Θεό για όλα, όσα έχω.» **Νίκος Κατσαρός**

«Ευγνωμονώ το Θεό γιατί μου δίνει πολλά πράγματα: τα παιχνίδια μου, το φαγητό μου, τα ρούχα μου. Με συγχωράει όταν κάνω αμαρτία. Ο Θεός με έφτιαξε. Μου δίνει όλα όσα έχω και θα έχω. Μου δίνει και το σχολείο. Ο Θεός μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Εγώ πάω πάντα στην εκκλησία, που είναι και το σπίτι Του.» **Νίκος Καμός**

«... για την οικογένειά μου, που μου δίνει αγάπη και στοργή. Με βοηθάει με ό,τι έχω και με ό,τι χρειάζομαι, παραδείγματος χάρη, με το σχολείο, με τους φίλους μου, και με τη ζωή μου. Επομένως αυτός είναι ο λόγος γιατί ευχαριστώ το Θεό για την οικογένειά μου.»

Αργύριος Στακιάς

«...γιατί μου έδωσε γονείς που με αγαπάνε και με στέλνουν στο σχολείο. Επίσης, τον ευχαριστώ γιατί έδωσε τη ζωή Του για να σώσει εμάς από αμαρτίες.» **Ειρήνη Ορφανού**

«...γιατί μου δίνει πάρα πολλά, π.χ. το σχολείο, την ανατολή του ήλιου, τα Χριστούγεννα, όπου ασχολούμαι με τους γονείς μου, την αδελφή μου και τους φίλους μου, την ζωή.»

Σπύρος Σεβδαλής

«...γιατί μου έδωσε καλή οικογένεια, γιατί πηγαίνω στο πανέμορφο σχολείο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, γιατί οι δασκάλες είναι υπέροχες.» **Κώστας Ορφανός**

«...γιατί μου έδωσε ζωή, για να είμαι εδώ τώρα. Για τον αδελφό μου, γιατί θέλω να έχω κάποιον εκεί όταν θέλω να παίζω ή όταν έχω πρόβλημα με κάτι. Για τις δασκάλες μου, που μου δίνουν μόρφωση.» **Ζηνοβία Στακιά**

«...γιατί μου έδωσε τη ζωή και τη γνώση. Αν δεν υπήρχε Θεός εγώ δεν θα ζούσα και η ζωή δεν θα υπήρχε. Επίσης, ο Θεός μου δίνει το φαγητό και το νερό. Παίρνουμε ενέργεια, δύναμη και ζούμε με αυτά τα πράγματα.»

Δημήτρης Γκαζώνας

«...γιατί αυτός μας έφερε σ' αυτό τον κόσμο, π.χ. μας έδωσε μυαλό, αγάπη, μάτια και πολλά άλλα. Επίσης γιατί μας προσέχει και μας δίνει ζωή, σαν όταν ξυπνάω κάθε μέρα και κάθε μέρα είμαι με αυτούς που αγαπάω. Επίσης γιατί είναι κοντά μας όταν τον χρειαζόμαστε να παίρνομε σωστές αποφάσεις.» **Νικολέττα Ακάλεστου**

«...γιατί πρώτα απ' όλα μου έδωσε τη ζωή μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι αυτό. Αν δεν είχα τη ζωή μου δεν θα έβλεπα πόσο όμορφη είναι η γη. Χωρίς τη ζωή μου δεν θα είχα την οικογένειά μου, για την οποία τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οικογένειά μου και η ζωή μου δεν θα υπήρχαν αν δεν

Χριστουγενιάτικο Μήνυμα από τον Πατέρα Μιχαήλ Α. Παστρικό

Συνέχεια απο την σελίδα 2

έδωσαν τη ζωή τους για το Χριστό. Σε κείνους που άλλαξε τη ζωή τους. Πως μπορούμε να σβήσουμε ιστορικά γεγονότα που έγιναν και γράφτηκαν πριν γεννηθούμε? Ο Χριστός είπε “Ευλογημένοι να είναι εκείνοι που δεν Με γνώρισαν αλλά πίστεψαν”.

Κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων δίνεται σε όλους μας η ευκαιρία να αλλάξουμε ιδέες για τα Χριστούγεννα. Μας δίνεται η ευκαιρία να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο για να δούμε παραστάσεις, να πάμε σε πάρτυ και να ανταλλάξουμε δώρα. Τα Χριστούγεννα θα πρέπει να είναι ο τρόπος, με τον οποίο πρέπει να ζούμε τη ζωή μας, από δω και πέρα. Που σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το Χριστό.

Αυτή είναι η σημασία των Χριστουγέννων για μένα, να έχω καλλίτερη σχέση με το Θεό. Δεν θα χρειάζονταν όλα αυτά τα κτίρια που έχουμε, ή όλα τα χρήματα που χρειαζόμαστε για τα έξοδα της εκκλησίας, όλο το χρόνο. Δεν θα χρειαζόμαστε όλους τους ανθρώπους της ενορίας μας, να οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις για τη συντήρηση της Κοινότητας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα χρειαζόταν, αν δεν ήταν για τη γέννηση του Κυρίου μας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι σήμερα στον 21ο αιώνα, μετά από 2000 χρόνια, να μιλάμε ακόμη για αυτό το παιδί, το Χριστό, που γεννήθηκε από μια Παρθένα Μητέρα την ημέρα των Χριστουγέννων. Πως είναι δυνατόν, ένα γεγονός σαν κι αυτό, να μην απασχολεί το μυαλό και τις σκέψεις μας? Θα σας εξηγήσω το λόγο. Διότι πραγματικά έγινε, ένα πραγματικό γεγονός που εμείς σαν χριστιανοί πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά.

Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, και βρείτε τα εδάφια που περιγράφουν την απειροχρονική γέννηση. (Αρ. Ματθ. (Γεννεολογία της Γεννήσεως του Χριστού) Ματθ. Εδάφιο 1,2 (Αγ. Λουκά 3,23-38-21-7) Αυτά τα εδάφια του Ευαγγελίου αναφέρουν τα πάντα. Δίδουν πληροφορίες στον καθένα για τη εξέταση αυτής της αληθινής πραγματικότητας. Αλλά τότε, γιατί στην σημερινή κοινωνία υπάρχουν ακόμη εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων που δεν πιστεύουν σ’ αυτό το γεγονός? Οι άνθρωποι πάντα έχουν την απάντηση «αν δεν το δω με τα ίδια μου τα μάτια, δεν το πιστεύω!»

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, σήμερα πιστεύουμε σε πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε δει σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι αδύνατο να δούμε ή να είμαστε μάρτυρες όλων των γεγονότων που γίνονται ανά τον κόσμο. Αλλά για το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, μπορούμε να αναφέρουμε τους αληθινούς μάρτυρες. Έχουμε τον Ιωσήφ, την Μαρία, την Μητέρα του Κυρίου (πως θα μπορούσε μια μητέρα να ξεχάσει τη γέννηση του παιδιού της?), έχουμε τους Μάγους, τους βοσκούς, που παρακολούθησαν την γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ. Ρωτήστε τα 14,000 παιδιά που έσφαξε και θανάτωσε ο Βασιλιάς Ηρώδης, κατά τα δύο πρώτα χρόνια της γέννησής Του. Τα λείψανα αυτών των παιδιών θα παραμείνουν σαν φανερή απόδειξη του τι συνέβηκε κατά τη διάρκεια της γέννησης του Μεσσία, Ιησού Χριστού. Αν πάρουμε πάλι την Παλαιά Διαθήκη, γιατί οι Εβραίοι πιστεύουν σ’ αυτήν? Από το βιβλίο της Γένεσης μέχρι το Βιβλίο Μαλάχι, γιατί πιστεύουν ότι τα βιβλία αυτά είναι αληθινά στις περιγραφές τους, και όχι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης?

Αυτό εννοεί ότι έχουμε μια κοινωνία που επιλέγει και διαλέγει οτιδήποτε θέλει να πιστεύει. Μπορώ να συνεχίσω να σας δώσω κι άλλες αναφορές που δηλώνουν τη γέννηση από μια παρθένα στο βιβλίο του Ησαΐα, και στο βιβλίο του Εnoch..., αλλά αυτά θα τα αναφέρω σε άλλα μου μελλοντικά μηνύματα στη ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο κύριο θέμα αυτού του άρθρου, στο σημερινό μας κόσμο, τα Χριστούγεννα έχουν μια καινούργια σημασία. Μπορούμε να δούμε φωτογραφίες, ενός χαρούμενου γέροντα, με κατάλευκα μαλλιά, και μακροχρόνια γενειάδα που τον φωνάζουν «Σάντα Κλός». Όλα τα παιδιά, σ’ όλο το κόσμο, ενθουσιάζονται με το μαγικό του παραμύθι, διότι ο Σάντα Κλός, παίρνει σάκκα και οστά στη σημερινή

κοινωνία, γίνεται πραγματικός, πιο πολύ από ότι ο Χριστός.

Από κάποια παράξενη σύμπτωση η ιδέα του Σάντα Κλός, αναπτύχθηκε σε πολλές χώρες, την ίδια εποχή, και μεταφέρθηκε εδώ στην Αμερική από τους πρώτους αποίκους, ενωμένος με έναν άνευ προηγουμένου τρόπο, ώστε να αποτελεί το σύμβολο των Χριστουγέννων, και να μυεί έναν ολόκληρο κόσμο ανθρώπων σε μια νέα παράδοση. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε την πραγματική παράδοση, και να ξαναεπιστρέψουμε στο πραγματικό Πνεύμα των Χριστουγέννων «τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Σωτήρα του ανθρωπίνου γένους».

Ο σημερινός κόσμος όμως σκέπτεται τελείως διαφορετικά. Έβγαλαν το μάθημα των θρησκευτικών από τα δημόσια σχολεία. Έχουμε ομάδες ανθρώπων που θέλουν να μας χύσουν το δικαίωμα να εορτάζουμε τις Μεγάλες Εορτές ως Έθνος. Η εμπορικότητα ανακατεύεται στην αγιότητα μας των μεγαλύτερων εορτών της χριστιανοσύνης. Σήμερα, τα Χριστούγεννα εορτάζονται όχι λόγω της γεννήσεως του Χριστού αλλά περισσότερο για οικονομικούς λόγους. Χρησιμοποιούν τη λέξη «Χριστούγεννα» για εμπορικούς στόχους, για να αποκτήσουν εκατομμύρια δολάρια. Μας οδηγούν να ακολουθήσουμε μια λανθασμένη πορεία. Όταν ρωτάμε ένα παιδί «τι θες για τα Χριστούγεννα» ποτέ δεν εκφράζει τη σκέψη ότι θέλει να εκκλησιαστεί και να δοξάσει το Θεό. Πάντα λέει «θέλω το πιο ακριβό δώρο ή παιχνίδι που υπάρχει στην αγορά.» Εμείς, σαν γονείς, δεν διδάσκουμε τα παιδιά μας ποια είναι η πραγματική σημασία των Χριστουγέννων. Τους δείχνουμε τι μπορούν να πάρουν για Χριστούγεννα.

Πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά μας, ότι ο Χριστός και η Εκκλησία, πρέπει να είναι το επίκεντρο της ζωής τους. Όταν προσκυνούμε και λατρεύουμε το Θεό, αλλά κτίζουμε μια σχέση ζωής, μια σχέση ζωής με κέντρο το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν μας έφερε στη γη να ζήσουμε μια ζωή με κέντρο τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μας έφερε στη γη για τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα. Μας έφερε πάνω στη γη για δικό Του όφελος. Υπάρχουμε για το Θεό και όχι για το αντίθετο.

Πως ξέρουμε ότι υπάρχει Θεός? Είναι πολύ απλό. Σταματήστε να ανησυχείτε. Αν σταματήσετε να ανησυχείτε για το κάθε τι, φεύγουν από τη ζωή σας όλα εκείνα τα προβλήματα που μπορούν να σας καταστρέψουν. Αυτή είναι η πραγματική ερμηνεία της Γέννησης του Χριστού. Αφού ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας - γιατί πρέπει να ανησυχούμε για μη ουσιώδη θέματα - αφού δεν μας οδηγούν πουθενά στη ζωή.

Όταν απορρίπτουμε το Χριστό από την ζωή μας, τότε η καριέρα μας, η οικογένειά μας και η περιουσία μας γίνονται το επίκεντρο της ζωής μας. Έτσι κάθε φορά που αρχίζουμε να ανησυχούμε για κάτι, αποκεντρωνόμαστε από το Θεό. Το Ευαγγέλιο λέει: στο κατά Ματθαίο 22:37 - «αγάπα το Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό.» Αυτή είναι η πρώτη μεγαλύτερη εντολή. Σημαίνει ότι το πιο σημαντικό θέμα της ζωής είναι να γνωρίζεις και να αγαπάς το Θεό. Πως μπορείς όμως να γνωρίζεις το Θεό και να Τον αγαπάς, αν δεν έρχεσαι στην εκκλησία τακτικά, να Τον λατρεύεις και να Τον δοξάζεις? Πάντοτε βρίσκουμε αιτίες να κάνουμε κάτι άλλο, εκτός από το να ερχόμαστε στο Χριστό και στην Εκκλησία.

Ελπίζω και προσεύχομαι ότι αυτή την εορταστική περίοδο θα ξαναγυρίσουμε και θα ακολουθήσουμε τις Χριστιανικές Ορθόδοξες παραδόσεις. Αυτές είναι, ο εκκλησιασμός με τις οικογένειές μας την Παραμονή των Χριστουγέννων, και την Ημέρα των Χριστουγέννων. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός βρίσκεται πραγματικά ανάμεσά μας και ότι είναι το Κέντρο της ζωής μας. Αυτή είναι η σωστή σημασία των Χριστουγέννων για μένα, να ξεκινήσω μια πιο γνήσια και στενή σχέση με το Χριστό και να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια μου πάνω σ’ αυτή τη γη όπως οι αληθινοί πολεμιστές και υπερασπιστές της Πίστεως μας.

Ο Θεός μαζί σας και Καλά Χριστούγεννα.

COMMUNITY NEWS - KOINOTIKA NEA

ST. NICHOLAS NAME DAY SERVICES



On Friday, December 5th at 7 pm, Vespers will be celebrated with other visiting priests from the greater Baltimore area. Join us for this beautiful service as we sing praises and hymns to our patron saint, Saint Nicholas Archbishop of Myra in Lycia. Following the vespers, a reception hosted by our Ladies Philoptochos Society, will follow in the large hall. Everyone is welcome to attend. If possible, please bring a desert or nistisimo dish for the reception.

On Saturday, December 6th, the services will begin at 8:45 am followed by Divine Liturgy at 9:45 am. Coffee and desert will follow.

PHILOPTOCHOS NEWS

It was wonderful to see everyone at our Patron Saint Dinner meeting on November 5th. Thank you for coming out and being with us on this special occasion. Also we extend a special Thank you to those who donated pastries for the St. John Chrysostom vespers reception on November 12th. We appreciate all of your help.

Our next meeting will be on Wednesday, December 3rd at 7 pm. Please come out and hear about what is going on in Philoptochos and give us your ideas.

On Friday, December 5th, our church will host the Vesper services for the eve of St. Nicholas' Name Day. We always have a large crowd that evening. We are also hosting the coffee hour on Saturday, December 6th following the Divine Liturgy. So, we once again ask you for your help in bringing pastries to church for the reception on Friday night or for Saturday's coffee hour.

The Annual Philoptochos Christmas Tea is scheduled for Saturday, December 13th from 1 to 4 pm. Come and spend a great afternoon with your family and friends and enjoy our entertainment and pastries. Admission is only \$5. Please come out and support our Church and your Philoptochos. See you There!

Our Annual Christmas Party/Gift Exchange will take place on Wednesday, January 7, 2009 at 7 pm.

Wishing everyone a Very Merry Christmas and a Happy and Healthy New Year-2009.

SUNDAY SCHOOL NEWS

On Sunday, December 21st, the Sunday school will present their annual Christmas program after the Divine Liturgy. We look forward to having everyone support this event. Just a reminder that on Sunday, December 28th, we will not have Sunday school classes. Sunday School classes will start again on January 4th. But as always, we look forward to seeing everyone in church during this beautiful time of the year.

Let us slow down from this Holiday rush to remember what Christmas really stands for. We asked some of our students to complete the following statement. "Christmas is..." Here are some of the responses we received from some of the youngsters:

1. Christmas is a time to receive and a time to give.
2. Christmas is the birthday of Jesus.
3. Christmas is caring for people.
4. Christmas is love.
5. Christmas is peace.
6. Christmas is thanking God for Jesus.
7. Christmas is reading the story of Christ's birth for

the hundredth time and still finding a new meaning in it.
8. Christmas is Jesus being born today in us whenever we receive Holy Communion.

We the Sunday school staff and administration, want to extend to everyone at St. Nicholas a Blessed Christmas and a Happy and Healthy New Year.

GOYA NEWS

November has been an exciting month for us. On November 1st and 2nd, we attended the St. Demetrios tournament. All of our four teams advanced to the finals on Sunday. A special CONGRATULATION goes out to our Girl's B team. They brought back a First place trophy. On November 3rd, we held our monthly meeting. We had a Harvest Dance on Saturday, November 22nd from 7 to 11 pm. We want to thank everyone who came and supported this event. Admission for the dance was 3 non-perishable goods. All of these items were donated to a food shelter.

On Sunday, November 23rd, we held our annual Pumpkin Pie Sale. Thank you to all who supported us. Also we are in the process of scheduling monthly times to visit the Ronald McDonald House and the Johns Hopkins Children Center. While there, we will be visiting and spending times with the families who are staying there. Don't forget, we will also be selling swags of fresh greens for Christmas for home or cemetery décor.

Our next meeting will be held on Monday, December 1st at 7 pm. Anyone who is 12-18 years old is welcome and encouraged to attend.

Angelica Sfakianoudis, Corres. Sec.

P.L.C. NEWS

The next meeting for the Parish Life Committee (PLC) is scheduled for Thursday, December 4th at 6:30 pm in the Boardroom. Organizations who haven't yet submitted their schedules/calendars for the year are please asked to do so at the December meeting. We look forward to seeing everyone. If you are unable to attend, please call or e-mail Popi Angelos at 410-823-7023 or knangelos@comcast.net.

PARISH COUNCIL ELECTIONS

The Election Committee has announced that elections for the Parish Council will take place on Sunday, December 13, 2008. There are 5 positions available on the Parish Council and there are 5 candidates who have submitted their names to fill these positions.

The Candidates are:

1. Sam Glavas;
2. John Korologos
3. Takis Papadopoulos
4. James Stakias
5. Manolis Theoharis

The voting will take place immediately after the Divine Liturgy in the Greek School classroom until 2:00 pm. If you are new to the parish, you are permitted to vote if you have been a member in good financial standing for at least 3 months preceding the elections according the Uniform Parish Regulations of the Archdiocese. Other members may vote if they signed a Commitment Card and are meeting their commitment for 2008.

Absentee ballots will be available for those individuals who cannot be present. These ballots can only be given through the church office and must be received no later than Friday, December 12th.

If you have not yet signed your Stewardship pledge for 2009, please do so and bring it with you on December 14th. Looking forward to seeing everyone on Election Day.

*Respectfully submitted, The Election Committee
Soula Giannakoulis, Eva Lallas, Mary Paros, Renee Themelis, Irene Vasilios*

Continued on page 8

COMMUNITY NEWS - ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Continued from page 7

STEWARDSHIP COMMITTEE

The 2009 Stewardship Sunday commencement was held on Sunday, November 9, 2008. The luncheon hosted by the stewardship committee was provided free of charge to all members of our community. This was a great time for all members of our community to come and share a meal and enjoy each other's company. Our Stewardship committee members are Father Michael Pastrokios, Gianni Sfakianoudis, Taki Papadopoulos, Maria Salpeas, Frank Vasiliou and Eve Lallas. Committee members are always available at any time. Your comments are always welcome to any of the committee members. We are just a phone call away.

The Stewardship Committee would like to THANK the following participants for their exceptional hardwork and dedication and love for their church. The topic for the speeches was "What does my community offer to me? And "What do I owe to my community in return?" The speeches and essays were excellent!

Representing the 6th grade Greek School – Spyros Sevdalos, Nikos Kamou, Dimitri Gazona, and Lizeta. Argiropoulou, Chrisovalantou Orfanou, Nicole Akalestou.

Representing Sunday School – Kostas Skordalos

Representing GOYA – George Theoharris and

Nicolleta Hatzigianni

Representing Stewardship Committee – Ms. Eve Lallas

Representing Parish Council – Stanley Souranis

Representing Plateia Committee – George Karahalios

Representing Festival Committee – Frank Mitsos

The following parishioners gave their dedicated help and/or donations to make Stewardship Sunday a great success. Our Greek School Team – Mrs. Eleni Monopoli, Mrs. Vicki Kalograni, and Mrs. Evgenia Kanaki and the children from grades kindergarten to the 2nd grade for their participation in making the superb posters for Stewardship Sunday.

Mr. Vasili Skordalos for all his hard work in the kitchen.

The Filipidis Family for their donation for the soup.

The Korologos Family for their donation of the sandwiches and potato and cole slaw salads.

Ms. Eve Lallas for the autumn centerpieces.

The United Chios Society of Baltimore for the Desserts

The Papadopoulos and Theoharis families for their donation to Saint Nicholas for the beautiful podium.

And of course the parishioners for without you and each of our members, there would not be a community of Saint Nicholas.

Gianni Sfakianoudis, Stewardship Committee Chairmen

GREEK INDEPENDENCE DAY PARADE

Preparations are underway for the Greek Independence Day Mid-Atlantic Parade. Volunteers are needed for many aspects of this event. If anyone is interested in joining the parade committee, please contact Anna Halikias at 410-493-3399 or e-mail annahalik@aol.com.

Please mark your calendars for the parade dance fundraiser, which will be on Saturday, January 31, 2009 at 8 pm. It will be a fun-filled evening with a Greek band, food and dessert. The ticket is \$35. For reservations please contact Anna Halikias at 410-493-3399. Thank you in advance for supporting the Greek Independence Day Mid-Atlantic Parade.

"ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ"

Για μιαν ακόμα φορά ξαναχτύπησε το κουδούνι, το κουδούνι του καθήκοντος των Όσων Πιστών για να τους προσκαλέσει να ξαναγυρίσουν στο επιβεβλημένο καθήκον των Ελληνοχριστιανών της Ελληνοχριστιανικής Κοινότητας της Βαλτιμόρης της Ενορίας του "Αϊ - Νικόλα", Ροδίτες, Χιώτες, Πελοποννήσιοι, Μακεδόνες, βουνησιοί και ησιώτες, ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ, άνδρες, γυναίκες, ομαδικά και

ξεχωριστά, ένας-ένας, προσέλθετε.

Για να ξαναπαρόουμε την αμοζουσα θέση μας, τη θέση που οικειοθελώς πήραμε και κρατούμε από την ίδρυση της Ενορίας μας, της Εκκλησίας μας. Κάθε είδος που μπορεί να φαντασθεί ανθρώπινος νους, διανοείται με ποιον τρόπο θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε την Κοινότητά μας στη ζηλητή θέση, που ύστερα από την (πιο αμαρτωλή Κοινότητα) όλων των Κοινοτήτων της Αμερικής (χαρακτηρισμός ανωτάτου ισταμένου κληρικού προ 20ετίας) φεστιβάλ, χοροεσπερίδες, λουκουμάδες, εκδρομές, λαχειοφόρα ... τα πάντα επινοεί ο νους μας για να τα καταφέρουμε, όχι μόνο για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, αλλά και για να ζήσουμε επαξίως και προοδευτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών που αλλάζουν αλματωδώς.

Μία από τις πιο όμορφες επιδόσεις της Κοινοτήτάς μας είναι ο πανηγυρισμός της Παρέλασης, που δίδεται επιτυχώς επί 12 συνεχή έτη για την επέτειο της Εθνικής μας Εορτής της 25ης Ματίου. Σ' αυτήν μας την Παρέλαση τα τελευταία 12 χρόνια επίσημο προσκεκλημένο της Ελληνικής Κυβέρνησης έχουμε τον πρώην αντιπρόεδρο, επί 11 χρόνια, της Βουλής των Ελλήνων και νυν Βουλευτή Θράκης, επί 20 χρόνια, εντιμότατο κ.Παναγιώτη Σγουριδίδη. Όταν γύρισε στην Ελλάδα και στις επίσημες ομιλίες του που μιλούσε γι' αυτό του το ταξίδι, είπε τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες της Αμερικής, για τον Έλληνα μετανάστη, τον θαυματουργό, που θαυματουργήσε και θαυματουργεί σε όλους τους τομείς της ζωής. Για τις παρελάσεις μας είπε «έμεινα άφωνος, απαράμιλλες και ίσως καλύτερες αυτών των παρελάσεων που δίδονται στην Έλλαδα.» Τους παρελάζοντες, ανεξαιρέτως, τους χειροκρότησε και τους καμάρωσε. Και τους διοργανωτές της Παρέλασης τους συνεχάρει. Χειροκροτήματα και αποθέωση για τον έλληνα μετανάστη, στην Ελληνική Βουλή, για τον έλληνα της Βαλτιμόρης, για σένα και για μένα.

Φίλοι μου, σεις όλοι που διαβάσετε αυτά τα γραπτά μου, «Όσοι Πιστοί προσέλθετε», ελάτε για να επιτελέσουμε όλοι μαζί αυτό το θεάρεστο χριστιανικό έργο, που επιτυγχάνεται μόνο με αγάπη, θέληση, κατανόηση προς το καθήκον και συνεργασία. Ο Στέφανος Μαυρώνης και η Άννα Χαλίγια, οι δύο αρχηγοί των πρώην Παρελάσεων αδυνατούν να εξακολουθούν να άρχουν και εφέτος με μεγάλες ελπίδες επιτυχίας. Οι εκουσίως - ετησίως - 10-15 προσερχόμενες στην κάθε συνεδρίαση γυναίκες, κουράστηκαν και δυστυχώς σημειώνονται απουσίες στο μητρώο τους. Και εγώ, δυστυχώς το μόνο ιδρυτικό μέλος της Παρέλασης, λόγω ηλικίας (93 ετών) και υγείας, αποσύρομαι του χρόνου της τιμητικής θέσης που έχω, ως αντιπρόσωπος της ΑΧΕΠΑ προς την Παρέλαση που την υιοθετεί.

Νοιώθω ικανοποιημένος και υπερήφανος που εγώ και κάνα δυό άλλοι κατατασσόμαστε στην κατηγορία των Αγνώστων Στρατιωτών, αυτών που το θεωρούν επιβεβλημένο των καθήκον να δίδουν ό,τι καλό και ευεργετικό μπορούν στον κάθε συνάνθρωπο, τον κάθε συνοδοιπόρο της ζωής τους, στην ενορία που ανήκουν και γενικά την Ελληνοχριστιανική Κοινότητα της Αμερικής. Και σε σας που με πληρη κατανόηση με εδέχθητε ως συνάνθρωπο σας και μου δώσατε αυτό που χρειάζομαι, που μου αναγκαίει στη ζωή, φιλία και αγάπη. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και κάθε δικό σας.

Θα ήτο παράλειψη και αγνωμοσύνη εάν δεν ξεχωρίζα και ανέφερα τα ονόματα των εκλεκτών, γνησίων Ελληνίδων πατριωτισσών, Μπουμπουλίνων, Σπαρτιατισών, που χωρίς την μεγάλη αγάπη και θυσίες των προς την πατρίδα Ελλάδα, Παρέλαση στην Βαλτιμόρη δεν γίνεται «Κύριος ο Θεός ημών, δόξα και τιμή χάρισε αυταίς». Οι κυρίες που κατά καιρούς έχουν δουλέψει για την οργάνωση της Παρέλασης είναι:

Μαίρη Κλάρκ, Τέρον Καραδήμα, Ελένη Γιόγκα, Μαρία

Συνέχεια στην σελίδα 9

COMMUNITY NEWS - ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συνέχεια απο την σελίδα 8

Καραγιάννη, Μεταξία Καρδιασμένου, Λέλα Αγγέλου, Βούλα Περέλα, Άννα Χαλίκια, Ιωάννα Τρίκουλη, Ειρήνη Πάππα, Διονυσία Γιαννακούλια, Νίτσα Μωρακέα, Νικόλ Ζαφειρή, Αλεξάνδρα Βαβάκα, Τζίνα Νταγοάκη, Δέσποινα Αλεξάνδρου, Αγγελική Φράγκου, Ευγενία Κάλη, Γεωργία Βάβα, Ειρήνη Λιούσης, Μαρία Αγγέλου, Ευαγγελία Λαλά, και Diane Homberg.

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει

Η Ελλάδα πάντα θα ζει

Γιατί αν τυχόν και πεθάνει

Θα πεθάνει κι όλος ο κόσμος μαζί.

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει

Γιατί είναι η μόνη στον κόσμο

Αναμμένη λαμπάδα

Και αφού έτσι σκεπτόμαστε όλοι μαζί

Ας φωνάξουμε «Ζήτω η Ελλάδα».

*Ηλίας Χατζημηχάλης,
Βαλτιμόρη, 15 Οκτωβρίου, 2008*

RHODIAN SOCIETY OF MARYLAND

"DIAGORAS"

Diagoras once again presents "Breakfast with Santa" on Saturday, December 20th from 10 am to 1 pm. at St. Nicholas Church Large Hall. Breakfast treats crafts; gifts and a picture with Santa await all who attend. All children from St. Nicholas and our surrounding sister parishes who are 12 and under are welcome to attend. Please R.S.V.P. to Maria Angelou at 443-865-0851 or e-mail diagoras3@msn.com to let us know how many children will be attending so we can plan accordingly.

On Sunday, December 21st, members of Diagoras will once again be singing the Kalanta at area hospitals, nursing homes and businesses. All members of Diagoras and anyone who wishes to participate are asked to meet at St. Nicholas church after the Divine Liturgy.

Every year, Diagoras awards a Scholarship to a deserving student or students based on academic achievement, community involvement and financial aid. This year, the committee has selected 5 recipients for this honor. On Sunday, November 30th, the following students were awarded a scholarship of \$600 each. They are: Nicholas Burdusi, Chrissy Cossis, Andreas Kaikis, Krystala Skordalos and Elisabet Tassis. Congratulations to them. Ke is Anotera.

For information on what is happening and any upcoming events within the Diagoras organization, you can visit our web site at www.diagorasmd.org.

The Board and all the members of Diagoras wish to extend to everyone a Merry and Blessed Christmas and a Happy and Healthy New Year 2009.

Thank you!

GOLDEN COINS

The St Nicholas Hellenic Golden Coins Dance group will hold an open registration for 5 days beginning Monday January 19th through Friday January 23rd from 5pm-7pm each evening.

All teens and young adults of our St Nicholas family are welcome ages 13-25. For more info: email Maria Kaimakis at maria@cypriana.com. Or call Mrs. Marsha Koukides at (410) 382-8025.

GREEKTOWN CDC

A message from John E. Gavrilis, CEO

The Greektown CDC was happy to have Congressman John Sarbanes as a guest speaker at our last community meeting. The Congressman informed our residents of pertinent Federal issues

and took many questions from the audience. We are very fortunate to have a Congressman that makes the time to stay in touch with our community. After his recent election, we can now look forward to continue to work with him. Great job Congressman!

We have recently hosted a successful Wine Tasting event to bring together recent homebuyers of the neighborhood to let them know about the CDC and our efforts. It was great to see our young professionals, church members, business owners and developers collaborating on ideas for the neighborhood. We plan on continuing these events and rotating them throughout the restaurants of Greektown.

We would like to thank all of our community volunteers for getting involved in our community clean up. We would also like to thank our Sanitation Committee for organizing a large rat rubout of the neighborhood. We are still looking for more residents to get involved, please feel free to call Jason Filippou at 410-327-3306 for more information. Our next community Dumpster Day will be held on December 13th on the 700 block of Quail Street. The next Citizens on Patrol walks will be held on December 3rd and 17th at 6pm at the Wachovia parking lot.

**The Greektown CDC wishes everyone a very Merry Christmas and Happy New Year!
Believe in your community!**

John E. Gavrilis

CYC SUMMER CAMP 2009 New Dates!!!

Please mark your calendars.
CYC Summer Camp for 2009
will be held the week of July 26-31, 2009 at
Camp WO-ME-TO in Jarrettsville, Md.
Registration forms will be mailed after the first of the year.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συνέχεια απο την σελίδα 5

έστελνες, Θεέ μου, το Χριστό που σταυρώθηκε για όλους μας. Σε ευγνωμονώ για όλα αυτά που έκανες για μένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που θα μπορούσες να είχες κάνει για με.»



Λιζέτα Αργυροπούλου
Οι μικρές τάξεις του Σχολείου μας γέμισαν τα φτερά «της γαλοπούλας» που ετοίμασαν με τις δασκάλες τους, κ. Κανάκη και κ. Καλογράνη, με τα πράγματα για τα οποία ευχαριστούν το Θεό.

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας, έφτιαξαν, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους, κ. Καλογράνη, μία αφίσα όπου «το κάθε γαλόπουλο» απευθυνόμενο στο Θεό τον ευχαριστεί για ό,τι, σημαντικό γι αυτό, του έχει δώσει.



Δασκάλες και παιδιά στέλνομε εγκάρδια τις καλύτερες των ευχών μας σε όλα τα μέλη της Κοινότητάς μας για ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΓΕΝΝΑ, με υγεία, χαρά, ειρήνη και ευλογία στο σπίτι του καθενός σας και στον κόσμο όλο!

**Ελένη Λούβρου-Μονόπωλη,
Διευθύντρια**



DONATIONS IN MEMORIAM



IN MEMORY OF EMMANUEL FRANGOS

Mr. & Mrs. George Mavronis

IN MEMORY OF IRENE FRANGAS

Mr. & Mrs. Takis Papadopoulos

IN MEMORY OF MARY GAVRILIS

Ms. Eugenia Kalis
Ms. Geraldine Albott
Mrs. Freda & Chris Angelopoulos

IN MEMORY OF GEORGIA FARANTOS

Ms. Eugenia Kalis
Mr. & Mrs. George Bournousouzis

IN MEMORY OF ANNA KASTANARAS

Ms. Eugenia Kalis

IN MEMORY OF MARY PAPADOPOULOS

Mrs. Freda & Chris Angelopoulos

IN MEMORY OF NICK GIALAMAS

Mr. Stelios Stamatakis

IN MEMORY OF CHRYSANTHI CHIRGOTT

Mr. Steven Chirgott

IN MEMORY OF MARIA ANGELOS

Mr. & Mrs. Nick Filipidis

IN MEMORY OF HELEN MAVRIS

Mr. & Mrs. Demetrios Kaminaris
Mrs. Maria Salpeas

IN MEMORY OF ANGELIKI PARLO

Ms. Stavroula Christakou
Mrs. Helen Bisbikis

IN MEMORY OF CHARLIE TSAKALOS

Mrs. Rose Tsakalos

IN MEMORY OF LAMBROS NEOFITOU

Mrs. Athina Neofitou
Jimmy & Argyrenia Maurakis

**Saint Nicholas Church
Profit & Loss
October 2008**

	Oct 08
Ordinary Income/Expense	
Income	
Candles	4,212.00
Donations	
Other Donations	908.00
Donations - Hall	2,250.00
Donations - Memorial	955.00
Total Donations	4,113.00
Greek school registration	816.00
Stewardship	10,444.34
Trays	1,416.00
Total Income	21,001.34
Cost of Goods Sold	
Festival	949.10
Total COGS	949.10
Gross Profit	20,052.24

**Saint Nicholas Church
Profit & Loss
October 2008**

	Oct 08
Expense	
Plateia Donations Account	
EMPLOYEE COSTS	
Health Insurance	1,704.00
6560 · Payroll Expenses	20,266.75
Payroll taxes	1,550.38
Total EMPLOYEE COSTS	23,521.13
GENERAL & ADMINISTRATION	
Church Supplies	770.00
Insurance - General	4,395.99
6530 · Miscellaneous	56.43
Office Expense	592.05
Professional Fees	1,500.00
Total GENERAL & ADMINISTRATION	7,314.47
OCCUPANCY COSTS	
Janitor's Supplies	416.53
OCCUPANCY COSTS - Other	263.00
Total OCCUPANCY COSTS	679.53
Total Expense	31,515.13
Net Ordinary Income	(11,462.89)
Net Income	(11,462.89)



POINSETTIAS FOR THE CHURCH AND COMMUNITY CHRISTMAS CARD

Please donate Poinsettias to decorate our church for Christmas. The cost is \$20.00 per plant. Also, if you wish to have your family's name printed in the Community Christmas Card the cost is \$20.00.

Please specify your choice (below) and fill out the form by checking the box of your choice and please enclose your donation. Thank you.

NAME _____

ADDRESS _____

POINSETTIAS (# _____) \$ _____

**COMMUNITY
CHRISTMAS CARD \$ _____**

Please fill the form out, cut it and return it to the Church office before December 6, 2008.

PLATEIA NOTICE TO CONTRACTORS

After interviews with four general contractors and deliberations with our architect, the Plateia Fund raising Committee has selected North Point Builders as our general contractor. Initially, this contractor will provide the necessary pre-construction services such as cost estimating, scheduling, phasing, e.t.c.

At this time, North Point Builders has requested from us to compile a list of contractors from our Community that plan to provide their services when the job is bidden out to sub-contractors. If you want to bid, please send us your signed letter of intent. Address it to the Church, to the attention of the Plateia Fund raising Committee.

Please let us know as soon as possible!

Happy Holidays, Plateia Fund Raising Committee.

KOINONIA DEADLINE

To all of our readers and organizations, please submit your article/s to the Koinonia staff before the deadline so we can include your news for your upcoming event. All articles or posters are due by the 12th of the current month for the upcoming month's issue.

<u>Issue month</u>	<u>Deadline</u>
January, 2009	December, 12 th 2008
February, 2009	January, 12 th 2009

You may drop your article to the church office or e-mail it to: Maria Salpeas at: msalpeas@stnicholasmd.org or to Emily Cossis at: emce3@aol.com.

Countdown to the St. Nicholas Greek Folk Festival
June, 11, 12, 13, & 14, 2009

7

Months

Merry Christmas And Happy New Year!
The Festival Committee

**You are Invited to the Annual
St. Nicholas Greek Orthodox Church
Name Day Banquet**

On Saturday, December 6, 2008

From 8 pm to 2 am

520 S. Ponca St., Baltimore, MD

Music by Zephyros

Sit Down Dinner • Mezedekia • Cash Bar

Adults - \$40

Children under 12 - \$20

For tickets contact
the church office at 410-633-5020 or
John Chrissomalis at 443-463-7147

Proceeds to Benefit The Plateia Project.

COME AND BRING
YOUR FAMILY & FRIENDS
TO
RING IN THE NEW YEAR
AT THE
NEW YEAR'S EVE GALA
AT
ST. NICHOLAS CHURCH

ON
WEDNESDAY,
DECEMBER 31, 2008

FROM
10 PM UNTIL ?

Mezedakia, Favors
Cash Bar

Adults: \$50 per Person

Children under 12: \$30

**For Reservations and Tickets
Please call the church office at
410-633-5020**

Liturgical Program for the Month of December, 2008

FRIDAY, DECEMBER 5TH: *Church's Name Day Vespers; Great Vespers service of St. Nicholas the Wonderworker— 7 pm. A reception will follow.*

SATURDAY, DECEMBER 6TH: *St. Nicholas Name Day Celebration; Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 10:00 am*
A Name Day Banquet has been scheduled for this evening. Please come and support it. All proceeds will go to the Plateia Fund.

SUNDAY, DECEMBER 7TH: *10th Sunday of Luke*
Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 10:00 am

FRIDAY, DECEMBER 12TH: *St. Spyridon the Wonderworker*
Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 9:30 am

SUNDAY, DECEMBER 14TH: *11 Sunday of Luke, .*
Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 10:00 am

SUNDAY, DECEMBER 21ST: *Sunday Before the Nativity of our Lord*

WEDNESDAY, DECEMBER 24TH: *Christmas Eve Service 7 pm*

THURSDAY, DECEMBER 25TH: *The Holy Nativity (Birth) of our Lord and Savior Jesus Christ –*
Orthros 8:45 am Divine Liturgy 9:45 am.

Merry Christmas to Everyone.

SATURDAY, DECEMBER 27TH: *St. Stephen, the First Martyr.*

Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 9:30 am

SUNDAY, DECEMBER 28TH: *Sunday after the Nativity*
Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 10:00 am

ATTENTION EVERYONE: (Advent Fasting Instructions)

The Christmas Fasting Period began on Saturday, November 15, 2008.

From November 15th through the 12th of December (except for Wednesday's and Friday's):
Fish is permitted to be consumed. (NO MEAT IS PERMITTED)

From December 13th until December 25th – this will consist of a stricter fast:
Avoid all types of meat, fish and dairy products.
Have a Blessed Advent season.

KOINONIA

*A Monthly Publication of the
Saint Nicholas Greek Orthodox Church.*

520 S. PONCA STREET, BALTIMORE, MD 21224

www.stnicholasmd.org

**NON PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
BALTIMORE, MD
PERMIT NO. 2606**

**DATED MATERIAL –
PLEASE DELIVER
PROMPTLY**



**GREEK ORTHODOX
ARCHDIOCESE OF AMERICA
METROPOLIS OF
NEW JERSEY**