



SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH

Message from FR. MICHAEL L. PASTRIKOS, PROTOPRESBYTER

K O I N O N I A

As we enter 2020, we will be greeting each other with a joyous "Happy New Year"! And, indeed, it is our hope that this will be a happy one. But what does this really mean? What really makes us happy? If we were to look back in time on what happened to us last year or years before, did anything change? I'm sure there are positive as well as negative reactions on what we all have experienced throughout the years. Sometimes it is very difficult to think back and to realize how many changes have taken place in our lives. The reality of all this, that while we may hope for the worldly happiness, it is important that we remember to give thanks to God for all the good things both during joyful times, and also for the difficulties we face.

Just a week ago we celebrated one of the most important events in our Church history, "The Incarnation (Birthday) of our Lord and Savior Jesus Christ. What brings me to this point is that we need to put a clear perspective in our lives. When we have a birthday for our parents, our children, our relatives and friends, we always find the time to be there and celebrate the day with the birthday person. On Christmas day we have the tradition to open up our gifts, with family members around the Christmas tree, and fill our bellies with good food. But we forget one important thing—did we bring Him a gift for His birthday? Did we honor Him by attending Church on that day and giving Him thanks for all the good things that he has provided for us throughout our lives?

We always enjoy and look forward to all the festivities that Christmas and New Year's bring every year. We love to go to parties and have a good time. We spend

money sometimes that we don't have so we justify that by saying, "Oh, well! It's Christmas or New Year's. It's okay to splurge." I have never said that people shouldn't enjoy themselves. On the contrary, I love to have fun too. During the holidays, it's great to have our children, our grandchildren, our relatives and friends over house for the holidays. It's great to share gifts with each other. It's great to break bread and enjoy the spirit of Christmas and New Year's with the family. During both



celebrations, the Church also provides for the spiritual welfare for everyone in the community to come together, pray, glorify God, and receive Him in the sacrament of Holy Communion.

If we just take a moment and look at this picture, families attend church and pray together; we worship God together, we break bread, and have fellowship together. We give our thanksgiving to our Lord Jesus Christ and then we go home and enjoy the rest of the day together with our

family and friends. That is a true recipe of a Christian family living a Christian life always putting Christ in the center of our lives. This is the example of true Christianity expressed in our daily lives. This month, as we begin 2020, we have an excellent opportunity before us. While we are making resolutions for the New Year perhaps, we can pause for a moment to consider our spiritual life and future. I love this passage in the Bible (John 3:16) where it says; "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life".

During this month we will also be celebrating the Feast of Epiphany (The Baptism of our Lord Jesus Christ). The Lord gives us another opportunity to reflect again



Μήνυμα Από τον Πατέρα Μιχαήλ Α. Παστρικό

on our relationship with Christ and thanking our Lord for the blessings we have received. We know that through Baptism, we are cleansed, justified, and sanctified. But it doesn't end there. Without repentance and faith, just by saying that we are baptized without works and faith, there would be of no effect. We must continue our spiritual journey and to challenge ourselves to be better Christians and to live our Christian life to the end.

Let me ask a serious question? What percentage of your life is producing something of value to God? There is always room for evaluation and reassessment. We need to ask ourselves-- How did last year go? What do I want to do differently this year? Let's look back at last year and see where we failed and where we succeeded. These are very serious questions, and they deserve an honest answer. We all need to find a way to connect Christ and the Church to every aspect of our lives.

Μπαίνοντας στο νέο έτος 2020, θα χαιρετούμε ο ένας τον άλλον με τον χαρούμενο χαιρετισμό «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος». Και πράγματι η ελπίδα μας είναι να είναι ευτυχισμένο. Όμως Τι σημαίνει πραγματικά αυτό; Αυτό που πραγματικά μας κάνει ευτυχισμένους; Αν κοιτάζουμε πίσω στο χρόνο θα αντιληφθούμε, τι μας συνέβη πέρυσι ή πριν από χρόνια, άλλαξε τίποτα; Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις σε ό, τι όλοι έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να ξανασκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσες αλλαγές έχουν γίνει κατά καιρούς στη ζωή μας. Η πραγματικότητα είναι, ότι, ενώ μπορούμε να ελπίζουμε για την εγκόσμια ευτυχία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε να εκφράζουμε τις ευχαριστίες προς τον Θεό για όλα τα καλά πράγματα, τόσο κατά τη διάρκεια των όμορφων στιγμών, αλλά και κατά τη διάρκεια των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα εορτάσαμε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, “την ενσάρκωση (τα Γεννέθλια) του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτό που με φέρνει σ’ αυτό το σημείο είναι ότι πρέπει να βάλουμε σαφείς προβλέψεις στη ζωή μας. Όταν εορτάζουμε τα γεννέθλια για τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας ή τους φίλους μας, βρίσκουμε πάντα το χρόνο να είμαστε εκεί να γιορτάσουμε την ημέρα με το πρόσωπο που εορτάζει. Την ημέρα των Χριστουγέννων έχουμε έθιμο να ανοίγουμε τα δώρα μας, με τα μέλη της οικογένειας γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και να γεμίζουμε το στομάχι μας με καλό φαγητό. Αλλά ξεχνάμε ένα σημαντικό γεγονός. Αλλά ξεχάμε κάτι ολύ σημαντικό - του φέραμε δώρο για τα γενέθλιά Του; Μήπως τον τιμήσαμε με την παρουσία μας στην Εκκλησία εκείνη την ημέρα για να Τον ευχαριστήσουμε για όλα τα καλά πράγματα που μας έχει χαρίσει στη ζωή μας;

Don't just say we have faith; we need to live our faith in Christ. Words are good to know but we need to put those words into practice.

If you're reading this article, thank God that you are alive to see the beginning of this New Year 2020. In thanksgiving, let's make a positive resolution to pursue our lives in accordance with the will of God, and put our spiritual household in order, not only on certain events of the year but for the remainder of our lives.

Presvytera and I would like to wish everyone in the Community a Happy and Blessed New Year and pray through our Incarnate Lord, that He keeps us healthy and wise.

Let's make this New Year “The Year of Christ”.

Πάντα απολαμβάνουμε και περιμένουμε ανυπόμονα όλες τις χαρούμενες εκδηλώσεις που φέρνουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, κάθε χρόνο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε σε πάρτυ και να διασκεδάσουμε. Ξοδεύουμε χρήματα, τα οποία μερικές φορές δεν έχουμε, με τη δικαιολογία, Ω, καλά! Είναι Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά δεν πειράζει να το ρίξουμε λίγο έξω. Ποτέ δεν ανέφερα ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να διασκεδάσουν. Αντιθέτως, μου αρέσει πολύ να διασκεδάσουν. Είναι υπέροχο να έχετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τους συγγενείς και τους φίλους σας στο σπίτι κατά τη διάρκεια των Εορτών. Είναι υπέροχο να ανταλλάσουμε δώρα ο ένας με τον άλλον. Είναι υπέροχο να τρώμε μαζί και να απολαμβάνουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με την οικογένεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εορτών, η Εκκλησία προβλέπει και την πνευματική ευημερία όλων των ενοριτών της Κοινότητας, να προσέρχονται όλοι μαζί, να προσεύχονται και να δοξάζουν τον Θεό και να Τον δέχονται κατά την Θεία Κοινωνία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Αν απλά, για μια στιγμή, οραματιστούμε αυτή την εικόνα, του να πηγαίνουμε στην εκκλησία με τις οικογένειες, να προσευχόμαστε μαζί, να δοξολογούμε τον Θεό μαζί, και να κοινωνούμε μαζί. Να ευχαριστούμε το Κύριό μας Ιησού Χριστό και στη συνέχεια να πηγαίνουμε στο σπίτι για να απολαύσουμε το υπόλοιπο της ημέρας μαζί με την οικογένεια και τους φίλους μας. Αυτή είναι η πραγματική συνταγή της ζωής της χριστιανικής οικογένειας, που ζει χριστιανικά, βάζοντας πάντα τον Χριστό στο κέντρο της ζωής της. Είναι το παράδειγμα της αληθινής Χριστιανοσύνης που εκφράζεται στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό το μήνα, καθώς αρχίζουμε το 2020, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία μπροστά μας. Ενώ κάνετε υποσχέσεις για το νέο έτος, ίσως θάταν καλό να σταματήσετε για μια στιγμή για να εξετάσετε

(Continued on pg. 5)

CHURCH CONTACT INFORMATION

PROTOPRESBYTER FR. MICHAEL PASTRIKOS, PASTOR Tel: 410-633-5020 • Fax: 410-633-4352 • Cell: 443-742-8314

CHURCH SECRETARY

MARIA SALPEA

FINANCIAL SECRETARY

AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS

PARISH COUNCIL

PRESIDENT - STAMATIA IEROMONAHOS
VICE PRESIDENT - EMMANUEL THEOHARIS
TREASURER - NICK ARAVIDIS
ASST. TREASURER - JOHN SFAKIANOUDIS

BOARD MEMBERS:

DIMITRI BITSANIS, JOHN CHRISOMMALLIS, JOHN FOTIOU, JOHN KOROLOGOS, ELENI STAKIAS
KOSTAKIS, PHILLIP PHILIPPOU, STANLEY SOURANIS

PHILOPTOCHOS

IRENE VASILIOS, PRESIDENT
MARIA GEORGAKI, VICE-PRESIDENT
ZOE PERDIKAKIS, SECOND VICE-PRESIDENT
MARIA KARAGIANNIS, RECORDING SECRETARY
EVA NYCHIS, CORRESPONDING SECRETARY
STELLA KOUKIDES, TREASURER
CHRISTINE ZERVOS, ASSISTANT TREASURER

BOARD MEMBERS:

KATINA FOTINOS, PATTY KAFALLAS, NORA KEFALAS, MARIA KOUTSOURI, EVAGELIA SALIARIS, RENEE THEMELIS, TSAMBIKA TRIANTAFILOS, KATINA YIANAKIS

CHOIR DIRECTOR/ORGANIST

PETE BISBIKIS

SEXTON

STANLEY CAVOURAS

CHANTERS

HARALAMBOS AMANRANTIDIS
DIMITRIOS APOSTOLOU

HELLENIC GOLDEN COINS

KATERINA PATRIKIOS, DIRECTOR
FOULA PARAGIOS & IRENE ANGELOS, DANCE INSTRUCTORS

PAN-HELLENIC BOARD MEMBERS

METAXIA KARDIASSMENOS - HONORARY MEMBER
EFFIE KARABELAS - DANCE TEACHER
ANASTASIA HATZIEFTHIMIOU-LOUKAKIS - ASSISTANT DANCE TEACHER, COORDINATOR OF THE ASSOCIATION
MEMBERS: SOULA SARIOGLOU, THEODOSIA TSAVARIS, RENA BAGIATIS, VASILIKI MOROGIANNIS

DIAMONDS

ROSE TSAKALOS, PRESIDENT
ROZA CORNIAS, VICE-PRESIDENT
ANASTASIA VASILAKOPOULOS, SECRETARY
MARY SERAFIS, TREASURER

BOARD MEMBERS:

SOULA GIANNAKOULIAS, SOULA KAPETANAKOS, EVA LALLAS

G.O.Y.A.

RITA QUINTERO, HEAD ADVISOR
ADVISORS: SOTIRI KOUMOUDIS, RENA KOUTSANTONIS, DEBBIE NISTAZOS, NITSA STAKIAS-ZDZIERA

COACHES:

BOYS A & BOYS B TEAMS: JOHN PALAS, SAM GLAVA
GIRLS A & GIRLS B TEAMS: ANNA MARIA "BEBBA"
DIAKOKOMNINOS, JENNA STAKIAS

G.O.Y.A. BOARD MEMBERS

PRESIDENT, NIKO GEORGELIS
VICE-PRESIDENT, PENELOPE TOPOUZOGLOU
TREASURER, ANEZINA PALAS
CORRESPONDING SECRETARY, NICOLETTA PEARCE
RECORDING SECRETARY, MARKELLA PEARCE
HISTORIANS, SEVA NISTAZOS AND LEAH KOUTSANTONIS
SERGEANT AT ARMS, MARIANNA ALEVROGIANNIS

SUNDAY SCHOOL

NIKKI CANNING AND ROSE KOSTAKIS, PRE-KINDERGARTEN
YANA KARABELAS, KINDERGARTEN
PENNY GERAPETRITIS & VASILIKI FONIADIKI, 1ST & 2ND
NIKOLAKALESTOS & JENNA STAKIAS, 3RD & 4TH

STAVROULA SAKELAKIS & NIKOLETTA PEARCE, 5TH
KALLIOPI CORNIAS & FLORA GIACOUMAKIS, 6TH
ELENI PIKOUNIS & MARKELLA PEARCE, 7TH
MARIA FILIPPOU & SOPHIA ATSIDIS, 8TH & 9TH
PHAEDRA AVGERINOS, 10TH

AFTERNOON GREEK SCHOOL

PRINCIPAL: STAMATIA IEROMONAHOS
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
PANTELIS PSORAS: ELLINOMATHEIA
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΨΩΡΑΣ: ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
CHARA RANTOULI-BACHER: 3RD-6TH GRADES
ΧΑΡΑ ΠΟΝΤΟΥΛΗ-BACHER: 3H-6H ΤΑΞΕΙΣ
EIRINI ANASTASIOU-TSIATSIOULI: 5TH-6TH GRADES
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΤΣΙΑΤΣΙΟΥΛΗ: 5H-6H ΤΑΞΕΙΣ
YVONNE GALETAKI: 2ND-4TH GRADES
ΥΒΟΝΝΗ ΓΑΛΕΤΑΚΗ: 2Α-4Η ΤΑΞΕΙΣ
DESPOINA LARENTZOS: 1ST GRADE
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΡΕΝΤΖΟΥ: 1Η ΤΑΞΗ
ELONA MASTORA: PRE K-KINDERGARTEN
ΕΛΩΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

GREEK SCHOOL P.T.A.

DEMITRA STEFANOI, PTA PRESIDENT
PATRICIA O'DRUDY, VICE-PRESIDENT
ALEXANDRA KAROUTSOS, TREASURER
PENNY ALAFASSOS, TREASURER
ALEXANDRA FORAKIS, SECRETARY
BOARD MEMBERS:
MINA BITSANIS
MARITSA ANGELOS
MARIANNA LERAKIS

YAL

FOULA PARAGIOS

STEWARDSHIP COMMITTEE

IRENE VASILAKOPOULOS, CHAIRMAN
SOPHIA REDMILES, CO-CHAIRMAN
POPI PARAGIOS, REINA AMARANTIDIS,
ADRIENNE KOURTESIS

IMPORTANT NOTICE:

KOINONIA DEADLINE

Please submit your article(s) to the Koinonia staff by the deadline stated below:

ISSUE MONTH: FEBRUARY 2020

SUBMISSIONS DUE: January 20th

Please email your article(s) to: msalpeas@stnicholasmd.org

Articles are due no later than the 20th of each month. If they are received after the deadline they will be published in the following month's issue.

All articles must be proofread and color corrected prior to submission.

Thank you

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Από τον Πατέρα Μιχαήλ

(Continued from pg. 3)

την πνευματική ζωή και το μέλλον σας. Λατρεύω αυτό το απόσπασμα του Ευαγγελίου (Ιωάννης 3:16) όπου αναφέρει :”Ο Θεός αγαπούσε τόσο πολύ το κόσμο που έδωσε τον μονογενή Του Υιό, ώστε όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν δεν θα χαθεί αλλά θα κερδίσει την αιώνια ζωή”.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα θα εορτάσουμε επίσης τη εορτή των Θεοφανείων (τη βάπτισή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού). Ο Κύριος μας δίνει άλλη μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε την σχέση μας με το Χριστό. Ευχαριστώντας τον Κύριό μας για τις ευλογίες που έχουμε λάβει. Γνωρίζουμε ότι δια του Βαπτίσματος επέρχεται κάθαρση, και εξαγνησμός. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, χωρίς μετάνοια και πίστη, λέγοντας μόνον ότι είμαστε βαπτισμένοι, χωρίς χριστιανικά έργα και πίστη δεν θα υπάρχει. Πρέπει να συνεχίσουμε το πνευματικό μας ταξίδι, και να αμφισβητούμε τον εαυτό μας, να γινόμαστε καλύτεροι Χριστιανοί και να ζήσουμε χριστιανικά τη ζωή μέχρι το τέλος.

Επιτρέψτε μου να κάνω μια σοβαρή ερώτηση: Ποιο είναι το ποσοστό της ζωής σας το οποίο παράγει κάτι που να έχει αξία για τον Θεό; Υπάρχει πάντα χώρος για την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση. Ας αναρωτηθούμε: Πώς πήγε η περασμένη χρονιά; Τι διαφορετικό θέλω να κάνω εφέτος;

Κοιτάξτε πίσω, στο τελευταίο έτος και δείτε που απέτυχε και που πέτυχε. Είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα, και αξίζουν μια ειλικρινή απάντηση. Θα πρέπει όλοι μας να βρούμε έναν τρόπο για να συνδέσουμε τον Χριστό και την Εκκλησία Του σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μην λέτε μόνο ότι έχετε πίστη. Πρέπει να ζείτε με πίστη στο Χριστό. Τα λόγια είναι καλά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε πράξη.

Αν διαβάζετε αυτό το άρθρο, ευχαριστώ τον Θεό που ζείτε για να δείτε το ξεκίνημα του νέου έτους 2020. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ας πάρουμε μια θετική απόφαση να συνεχίσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και να βάλουμε το πνευματικό μας πρόγραμμα σε τάξη, όχι μόνο σε ορισμένα γεγονότα της χρονιάς, αλλά και για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η Πρεσβυτέρα και εγώ, προσευχόμαστε στον ενσαρκωθέντα Κύριό μας, και θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλα τα μέλη της Κοινότητας Ευτυχισμένο και Ευλογημένο το Νέο Έτος. Σας ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί, και να σας χαρίζει υγεία και ευτυχία.

**Ας κάνουμε αυτή τη νέα χρονιά,
«ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».**

RHODIAN SOCIETY - Breakfast with Santa



MESSAGE FROM THE PRESIDENT/ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

To all my beloved, parish members and friends of our church,

It is really hard to believe that another entire year flew by so fast!

A great year, full of precious beautiful memories!

With your support, your help and the love we share we are moving forward to our projects with optimism and efficiency having St. Nicholas' blessings!

Every wish you make becomes a reality, every donation makes a change for in our church.

We feel so blessed and fortunate having you all by our side! You are always willing to help our church in all of its needs. We truly appreciate that!

Everything rolls in tranquility and serenity, - we solve any problem as fast as we can so we can all be happy! This year, we have proven that we can overcome all kind of obstacles and achieve miracles with team work! We have proven that using strategy, transparency and cooperation we can proceed with calmness and serenity.

So let's keep up doing this amazing job with our one and only weapon of love and do not let anything keep us away from our goals. That is right! All we need is love!

Only love can make our parish garden bloom and let its beautiful scent be scattered in our hearts.

From the bottom of our hearts, we would like to thank you all for your generous support and your great assistance!

I wish health to you and your family!

Have a HAPPY & BLESSED NEW YEAR! Enjoy 2020 !!! I wish you health, happiness and many pleasant memories!

With sincere love,
Stamatia Ieromonahos
Parish Council President
St. Nicholas Greek Orthodox Church of Baltimore

Αγαπημένοι μου,

Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος τόσο γρήγορα. Όμως γεμάτος με πολλές πολλές όμορφες αναμνήσεις.

Με την δική σας συμπαράσταση, με την δική σας βοήθεια και με την κοινή αγάπη μας για τον Άγιο Νικόλαο προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία και με αποτελεσματικότητα στα σχέδια και στα έργα μας.

Κάθε επιθυμία σας γίνεται πραγματικότητα, κάθε προσφορά σας έργο στην εκκλησία μας.

Νοιώθουμε μεγάλη ευλογία και τύχη που σας έχουμε στο πλάι μας πάντα πρόθυμους να βοηθήσετε την εκκλησία μας σε όλες τις ανάγκες Της .

Όλα κυλάνε μέσα στην ηρεμία και στην γαλήνη και ένα - ένα θέμα λύνεται με λογική και σύνεση δίνοντας χαρά σε όλους μας.

Αποδείξαμε αυτόν τον πρώτο χρόνο ότι όλοι μαζί κάνουμε θαύματα γιατί μόνο ενωμένοι και αγαπημένοι καταφέρνουμε να υπερπηδούμε κάθε είδους εμπόδια. Αποδείξαμε ότι με σωστή στρατηγική, με διαφάνεια και συνεργασία προχωράμε με ηρεμία και γαλήνη.

Ας συνεχίσουμε λοιπόν το έργο μας και ας παραμερίζουμε οτιδήποτε μας παρασύρει μακριά από τους στόχους μας με μοναδικό όπλο μας την αγάπη. Ναι μόνο με αγάπη αδέρφια μου.

Μόνο με αγάπη θα ανθίζει και θα ευωδιάζει ο κήπος της ενορίας μας σκορπώντας την όμορφη μυρωδιά του στις καρδιές μας.

Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους σας για την οποιαδήποτε προσφορά και βοήθεια σας. Υγεία σε εσάς και στην οικογένειά σας,

Ευτυχισμένο & Ευλογημένο
το Νέο Έτος 2020

Με υγεία, ευτυχία και πολλές πολλές όμορφες στιγμές!!!

Με αληθινή αγάπη και εκτίμηση

Σταματία Ιερομονάχου
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ελληνικής Εκκλησίας
του Αγίου Νικολάου





Happy New Year!

Με του Χριστού την Γέννηση
Και την Αρχή του Χρόνου
Εύχομαι Υγεία και Χαρά
Και τέλος κάθε πόνου.

Των Χριστουγέννων η γιορτή
Γέλια, χαρές να φέρει
Φύλακας νά' ναι πλάι σας
Της Βηθλεέμ το Αστέρι
Ο Άγιος Νικόλαος
Να σας χαρίζει Υγεία
Καλή Χρονιά στο σπίτι σας
Αγάπη και Ευλογία.

Με αγάπη και εκτίμηση

*Stamatia Ieromonahos
Parish Council President
Saint Nicholas Greek Orthodox Church*

Epiphany of our Lord

Courtesy of the Greek Orthodox Archdiocese of America

www.goarch.org



The Scriptures tell us that Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Initially, John would not do this, saying that Jesus should baptize him. Jesus said to John, "Let it be so now; for it is proper for us in this way to fulfill all righteousness (3:15). John consented and baptized Jesus.

When Jesus came up from the water, the heavens opened suddenly, and the Holy Spirit descended upon Him. The Bible records that the Spirit descended like a dove and alighted on him. When this happened, a voice came from heaven and said, "This is my Son, the Beloved, with whom I am well pleased." This was the voice of God the Father.

Christ's baptism in the Jordan was "theophany," a manifestation of God to the world, because it was the beginning of our Lord's public ministry. It was also a "theophany" in that the world

was granted a revelation of the Holy Trinity. All three Persons were made manifest together: the Father testified from on high to the divine Sonship of Jesus; the Son received His Father's testimony; and the Spirit was seen in the form of a dove, descending from the Father and resting upon the Son.

The theme of "manifestation" or "revelation" is also expressed in Scripture with the symbolism of light. In the hymn of the Feast we sing, "Christ has appeared and enlightened the world." Thus, January 6 is also known as the Feast of Lights. The Church celebrates on this day the illumination of the world by the light of Christ.

Icon of the Feast

The Icon of the Feast of Theophany tells the story from the Gospels in images and color. On the left side of the icon we see John the Baptist who is dressed in camel's hair and has the appearance of one who lives in the wilderness. His arms are outstretched, showing an attitude of prayer and reverence, but also directing others to Christ. With his right hand he is conducting the baptism.

In the center of the icon is Christ being baptized in the Jordan. He is standing in the water wearing a waistcloth, and with His right hand He is blessing the waters of the Jordan. Above His head is the Holy Spirit descending as a dove upon Him. At the top of the icon, a semicircle depicts the opening of the Heavens and the voice of the Father.

On the right side of the icon angels are shown with their heads bowed in reverence to Christ. They are prepared to receive Him as He comes out of the water.

The Orthodox Celebration of the Feast of Epiphany

The celebration of this Feast of our Lord begins on January 5, a day known as the Forefeast of Theophany. Depending on the day of the week, this could be an evening service with Vespers followed by the Liturgy of Saint Basil or a morning service with Matins and the Liturgy of Saint John Chrysostom. Following the service on January 5, the service of the Blessing of the Waters is conducted. Prior to the evening or morning service the Royal Hours with the Typika are said.

On January 6, the day of the Feast, the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom is conducted preceded by Matins and followed by the second Blessing of the Waters.

The Blessing of the Waters is conducted in the church; however in many places throughout the world services are conducted near open bodies of water. As a sign of blessing as Christ blessed the Jordan, holy water is poured into the body of water. An associated tradition has been the tossing of a cross into the water to be retrieved by divers.

The holy water from the church is given to the faithful to consume and to use in blessing their homes. In the weeks following the Feast, clergy visit the homes of parishioners and conduct a service of blessing using the holy water that was blessed on the Feast of Theophany.

Scripture readings for the Feast are the following: At the Vespers/Divine Liturgy on January 5: 1 Corinthians 9:19-27; Luke 3:1-18. At the Divine Liturgy on January 6: Titus 2:11-14, 3:4-7; Matthew 3:13-17.

Introduction

The Feast of the Holy Theophany (Epiphany) of our Lord God and Savior Jesus Christ is celebrated each year on January 6. The Feast commemorates the Baptism of Christ and the divine revelation of the Holy Trinity. At the Baptism of Christ, all three Persons of the Holy Trinity—Father, Son, and Holy Spirit—were made manifest. Thus, the name of the Feast is Epiphany, meaning manifestation, or Theophany, meaning manifestation of God.

Biblical Story

The story of the Nativity of Christ is The Biblical story of the Baptism of Christ is recorded in all four of the Gospels: Matthew 3, Mark 1:1-9, Luke 3:21-22, and John 1:31-34.

John the Baptist, the cousin of Jesus and the one chosen by God to proclaim His coming, was preaching in the wilderness and was baptizing all who would respond to his message calling for repentance. As he was doing this, John was directing the people toward the one who would baptize them with the Holy Spirit (Matthew 3:11).



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Nativity of Our Lord 2019

The Very Reverend and Reverend Clergy

Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Communities of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey

My Beloved in the Lord,

At this very hour throughout the world, multitudes of Christians are celebrating the feast of the Nativity of our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. The birth of our Lord is not something at which we look merely through the lens of history. His birth is not just a fact to be stated neither is the recounting of his birth just a story to be memorized. Above all this, His birth constitutes a love to be felt in our hearts, an inexplicable emotion to fill our entire being, and a Gospel to be shared with every person with whom we come in contact.

Even in the midst of the peace, love, and hope we experience in the feast of the Nativity, the story of Christ's birth entails many trials and sorrows as well. A young virgin mother, pregnant with child, must travel a long distance with her betrothed in order to partake in a census. When they arrive, the mother and her husband have no place to stay and resort to residing in a cave at the time she must give birth. Immediately after the birth of our Lord, they are forced to flee to Egypt in order to escape the clutches of King Herod who sought to kill Christ. Thousands of infant boys are slaughtered by Herod in an attempt to exterminate Christ. Christ and his parents endured a prolonged exile in Egypt, living as refugees away from their home in fear for their lives.

The story of Christmas is a story of how our Lord, in his humility, endured trials and dangers even as a baby. Yet he condescended to endure these trials along with His mother, Mary, and His earthly father, Joseph, so that He might grant us eternal life. *What God is so great as our God* that He would endure such sacrifices for us even from His birth? *What God is so great as our God* that He would take on flesh not to revel in glory on earth, but to show us the way of humility and the path to His Kingdom? *What God is so great as our God* that He would endure an entire earthly ministry knowing that He must ultimately die at the hands of His servants? To this there is only one answer, "*God is the Lord and has revealed Himself to us.*" The very Christ who

215 East Grove Street, Westfield, NJ, 07090-1656 • Tel: (908) 301-0500 • Fax: (908) 301-1397

Web: www.nj.goarch.org • E-mail: metropolis@nj.goarch.org

we witness being born today in utter humility is our God. Instead of a palace, there was a cave. Instead of a throng of adoring people heralding His birth, there were three wise men from the east and a multitude of animals. Instead of servants attending His every whim, there were heavenly hosts surrounding Him. Instead of being welcomed in His own land, He fled with His family into a strange place.

My Beloved in the Lord, let us learn from the humility of our Lord. As the world gathers today and customarily opens gifts, let us never forget the reason we give gifts; so that we may celebrate the greatest gift which Christ has granted us – eternal life. Let us put into action the teachings Christ Himself taught us and thereby feed the poor, clothe the hungry, and defend the marginalized. In this manner and by reflecting on the humility of our Lord’s Nativity story, we can truly celebrate His birth. Praying that God grants each of you and your families a blessed feast of the Nativity of our Lord, I remain

With Paternal Love and Blessings in Our New-Born King,

A handwritten signature in black ink that reads "Evangelos". The signature is written in a cursive, flowing style.

† EVANGELOS
Metropolitan of New Jersey





GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

«...ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα»

(Ἰδιόμελον Αἰῶνων Χριστουγέννων)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

Ἡ Ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού σήμερα ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ἐορτάζει, ἀποτελεῖ τήν κορυφαία ἔκφρασι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τό ἐπιστέγασμα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ θείου σχεδίου γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ ἔδωκεν τόν μονογενῆ, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλλυται, ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. 3, 16). Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν βυθισμένο στήν ἁμαρτία κόσμο, ὥστε παρέδωσε τόν μονογενῆ Του Υἱό, ὥστε καθένας πού πιστεύει σ' Αὐτόν νά μή χαθεῖ, ἀλλά νά ζήσει αἰώνια. Ἡ ἄμετρον αὐτή ἀγάπη ὁδήγησε τόν Λόγο στήν ἀσύλληπτη γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ θεία «κένωση». Ἀπό τὰ δυσθεώρητα ὕψη τῆς θεϊκῆς Του δόξης, καταδέχτηκε νά κατέλθει καί νά ἐνδυθεῖ «ἐκ Πνεύματος ἀγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» τήν ἀνθρώπινη φύση, ὥστε νά τήν καταστήσει αἰώνιος συμμετοχή τῆς θεανθρώπινης ὑπόστασῆς Του.

Ἡ ἔλευσι τοῦ Θεοῦ Λόγου στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἄλλαξε τή ροή τῆς καθοδικῆς πορείας τῶν ἀνθρώπων, προσφέροντας τήν ἀνύψωσι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἡ θεία Ἐνανθρώπησι Του εἶναι ἡ εὐλογημένη ἀρχή τῆς μεγαλύτερης ἀνάστασις ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἡ ἀνατολή τοῦ «νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης» στή γῆ διέλυσε τό πυκνό σκοτάδι τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Βηθλεὲμ, τό ὅποιο διαλαλήθηκε ἀπό τούς ἀγίους ἀγγέλους τῆς Γεννήσεως, εἶναι ἀναμφισβήτητα τό πλέον ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς ἱστορίας. Ἦρθε Ἐκεῖνος, τόν ὅποιον ἐναγωνίως ἀνέμενε ἡ ἀνθρωπότητα γιά νά «σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1, 21). Ὁ μονόδρομος, ὁ ὅποιος ὁδηγοῦσε τόν ἄνθρωπο καί ὀλόκληρη τήν πλάση στήν ἀπώλεια, ἔπαψε νά ὑπάρχει γιά τούς πιστούς τοῦ Χριστοῦ, διότι Αὐτός ἐγκαινίασε τή νέα ὁδό, πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

Τόσο μεγάλο ὑπῆρξε τό μέγεθος τῆς δωρεάς καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά τό ἀνθρώπινο γένος, μέ τήν ὁποία «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα». Ἦρθε γιά νά φωτίσει τή σκοτεινή καί ἀνήλια δημιουργία ἀπό τήν τυραννική δεσποτεία τοῦ διαβόλου. Θέλησε νά καταργήσει «πᾶσαν ἀρχήν καί ἐξουσίαν καί δύναμιν» τοῦ διαβόλου καί νά θέσει αὐτόν καί «πάντας τοὺς ἐχθρούς ὑπό τοὺς πόδας αὐτοῦ» (Α' Κορ. 15, 24). Ἦρθε νά λυτρώσει τήν πλάση Του καί νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί τά δεσμά τοῦ κακοῦ, ἐπαναφέροντάς τον ἀπό τήν κατάσταση τῆς φθοράς, στήν πορεία τῆς ἀφθαρσίας. Καί ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἦρθε γιά νά χαρίσει «δί' ἑαυτοῦ» σέ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο τήν «κληρονομίαν Θεοῦ» (Γαλ. 4, 7). Ὁ Θεός καταδέχτηκε νά γίνεῖ ἄνθρωπος «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατά τόν Μ. Ἀθανάσιο.

Τό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεὲμ ἔφερε μιά νέα πραγματικότητα στή γῆ καί σέ ὁλόκληρη τήν κτιστή δημιουργία. Ἐγκαινίασε τή νέα Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀξιῶνοντάς μας νά γίνουμε μέτοχοι αὐτῆς τῆς δωρεάς καί νά λάβουμε «χάριν ἀντί χάριτος» (Ἰωάν. 1, 16). Καλούμαστε λοιπόν σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νά προσέλθουμε καί νά προσκυνήσουμε τόν «ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακείμενον», ὥστε νά λάβουμε τό πολύτιμο αὐτό δῶρο τῆς Θείας υἰοθεσίας. Ἄς προσεγγίσουμε τό Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως, κλίνοντας εὐλαβικά τά γόνατά μας στόν «ὑπὲρ ἡμῶν νηπιάσαντα» Κύριο καί νά Τόν δοξολογήσουμε, σμίγοντας τήν προσευχή μας μέ τοὺς μεγαλοπρεπεῖς ὕμνους τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Εὐχομαι ὁλόθερμα σέ ὅλους σας καί στόν καθένα ξεχωριστά, ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ νά φωτίζει διαρκῶς τόν δρόμο πού ὀδηγεῖ στή συνάντησή μας μέ τόν οὐράνιο Πατέρα.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

SPECIAL GENERAL ASSEMBLY - JANUARY 13th

January 3rd, 2020

NOTICE OF SPECIAL GENERAL ASSEMBLY MONDAY, JANUARY 13TH, 2020

The BUILDING COMMITTEE cordially invites the Saint Nicholas Community members to attend the January 13th 2020, Special General Assembly Meeting at 7:00 p.m. promptly. This is a very important gathering where we will discuss the upcoming plans for the installation of the ELEVATOR in the Church Building. Please take the time to attend this very important meeting.

Pursuant to the regulations of the Greek Orthodox Archdiocese of America and the By-laws of the Greek Orthodox Community of Saint Nicholas, Baltimore, Maryland, those persons wishing to participate and vote must pay their Stewardship up to the date of the Assembly. A regular member of the Parish who is already enrolled in the Parish register but has neglected to pay his/her stewardship may pay the same day and before the beginning of the Assembly in order to participate.

AGENDA

1. Invocation by the Parish Priest, Rev. Fr. Michael L. Pastrokos
2. Call to order by the Parish Council President, Mrs. Stamatia Ieromonahos
3. Updated status report of the ELEVATOR project, 520 S. Ponca Street. Mr. Stelios Souranis.

All members of the Community are urged to attend this Special Parish Assembly meeting, because of its importance. It is also our duty as members of the Community of Saint Nicholas to come and offer our support for the progress of the community. At least 40 members are needed for a quorum. Help us reach our goal.

From the PARISH COUNCIL
COMMUNITY BUILDING COMMITTEE

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2020

Η Επιτροπή ΚΤΙΡΙΩΝ της Κοινότητάς μας ευγενώς προσκαλεί τα μέλη της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου να προσέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 2020, στις 7:00 η ώρα ακριβώς. Είναι μια σημαντική συγκέντρωση που θα συζητήσουμε την εγκατάσταση ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ στο Εκκλησιαστικό Κτίριο.

Σύμφωνα με τους Ομοίομορφους Κανονισμούς των Κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου, Βαλτιμόρης Μέρυλαντ, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση, οφείλουν να είναι οικονομικά και πνευματικά εντάξει προς την Εκκλησία. Ένα μέλος που έχει εγγραφεί μέλος στην Κοινότητα, αλλά έχει καθυστερήσει να πληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, μπορεί να τις εκπληρώσει την ημέρα της Συνέλευσης και πριν την έναρξή της.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προσευχή από τον Ιερέα, Αιδεσ. Μιχαήλ Α. Παστρικό
2. Έναρξη της Συνέλευσης από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταματία Ιερομονάχου
3. Έκθεση για την εγκατάσταση Ανελκυστήρα, στο Εκκλησιαστικό Κτίριο, 520 South Ponca Street, Κ. Στέλιος Σουράνης.

Όλα τα μέλη της Κοινότητας προτρέπονται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, διότι το θέμα του Ανελκυστήρα είναι πολύ σοβαρό. Επίσης ως μέλη της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου, είναι καθήκον μας να συμμετέχουμε στις συνελεύσεις και να εκφράζουμε την γνώμη μας, την άποψή μας και την υποστήριξή μας, για το καλό και την ευημερία της Κοινότητάς μας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

GREEK SCHOOL - KOULOURAKIA MAKING

*The Greek school
classes enjoyed a
short break from
their studies to make
decorated
koulourakia
with their
teachers*





GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

New Year 2020

The Very Reverend and Reverend Clergy
Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils,
Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools,
Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the
Communities of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey

My Beloved in the Lord,

The occasion of a new year provides for us ample opportunities. Principally, it allows us to reflect on the previous year and to thank God for all His blessings. For many, it also constitutes an ideal opportunity to set goals for the upcoming year, often called New Year resolutions. More often than not, these resolutions tend to address external matters, but we must be honest in asking ourselves, how often do we set spiritual resolutions for ourselves?

When we reflect on the past year can we truly say to ourselves that we prayed as much as we could or went to every Church service offered or never sinned? Certainly not! Therefore, we must be honest with ourselves in saying that there is always opportunity for spiritual growth. This can be done in a variety of ways, such as making goals to attend the Divine Liturgy more often, committing to increase one's personal prayer life, supporting the ministries of the Church more rigorously, or getting involved with organization and volunteer aspects of the Church. These actions help to set us on the correct path in building a strong spiritual life and if you do very few of these things, then set a reasonable goal for yourself to accomplish just a little bit more. If you already do many of these things, then find additional ways to increase your spiritual life. By setting spiritual resolutions for ourselves, we may prevent ourselves from being spiritually apathetic and offer to God more of ourselves since He has already blessed us with so much.

Additionally, the Church celebrates today the feast of St. Basil who, throughout his life, exemplified love for his neighbor. He typified this experience through his theological works and personal letters which often show that he was strict on himself and those close to him, but to those who were spiritually weak, he remained pastoral. He also showed love for his neighbor, particularly for the poor, by securing for them a return of their gold from the empire when they had been overburdened by tax assessments. When this money was returned to the people, he

devised a method by putting the gold coins in loaves of bread that were distributed to the populace and miraculously each family was given their just return. This is where we receive the tradition of the Vasilopita. St. Basil's ministry provides us with numerous examples of love for our neighbor and care for the poor which we should emulate in our own spiritual lives.

My beloved children in the Lord, I implore you to forever seek to do more in your spiritual lives. Start your day by making the sign of the cross. If you do not pray often, then try to pray at least once a day. Commit to attending the Divine services more often. Always seek to see the person of Christ in your neighbor and to help those in need. It is my sincerest prayer that each of you find the way to build up your spiritual lives in this New Year. Praying that you and your families have a happy, healthy, and blessed New Year filled with every good and perfect gift from our Lord, I remain

With Paternal Love and Blessings,

A handwritten signature in black ink that reads "Evangelos". The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

† EVANGELOS
Metropolitan of New Jersey





GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς
Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει γιά μιᾶ ἀκόμη φορά
στό διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας νά ἐορτάσουμε καί νά ὑποδεχθοῦμε τήν ἔλευση τοῦ νέου
ἡμερολογιακοῦ ἔτους. Νά ἐορτάσουμε κατὰ τό ἀνθρώπινον τήν ἀπαρχή κάτι καινούριου,
ένός νέου σταθμοῦ τῆς ζωῆς μας, ὁ ὁποῖος σηματοδοτεῖ τήν ἀνανέωση τοῦ κοσμικοῦ χρόνου
καί τήν εὐκαιρία γιά πνευματική καί ψυχική ἐπανασυγκρότηση.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας διδάσκουν ὅτι ὁ χρόνος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρά μιᾶ ἀκόμη ἀπό τίς πολλές εὐκαιρίες πού μᾶς παρέχει ὁ Πανάγιος Θεός μας γιά τήν
σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Καί αὐτό τό ἀντιλαμβανόμεστε πολύ πῶς ἔντονα, ἰδιαίτερα ἐμεῖς
οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅταν συνειδητοποιοῦμε ὅτι ὁ «κόσμος» τριγύρω μας, μᾶς
βομβαρδίζει μέ μηνύματα ἀσυνδοσίας καί ἀλαζονείας. Τό μόνο πού ἐνδιαφέρει τόν «κόσμο»
εἶναι οἱ ἐορτασμοί, ἡ καλοπέραση, ἡ συνέχιση δηλαδή τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου πού
ἔχει φέρεи τόν κόσμο καί τήν Θεία Δημιουργία στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ὁ «κόσμος»
μᾶς καλεῖ νά πορευθοῦμε στόν δρόμο πού εὐχαριστεῖ καί ικανοποιεῖ μόνο τό «ἐγώ» μας.
«Φάγε, πίε, εὐφραίνου» εἶναι τό μήνυμα πού ἀκούγεται ἀπό τήν ἐποχή τῶν Γραφῶν καί
παραμένει ζωντανό μέχρι τίς ἡμέρες μας.

Στό σημεῖο αὐτό, δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ εἴσοδος μας στό νέο ἔτος σηματοδοτεῖ
καί τήν συντόμευση τῆς ἐπιγείου παρουσίας μας. Ἐτσι λοιπόν, ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία μας
ἐρχεται γιά μιᾶ ἀκόμη φορά σέ πλήρη ἀντίθεση καί ἀντιπαράθεση μέ τό κοσμικό πνεῦμα,
πού καθοδηγεῖται ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ σκότους. Ἡ Ἐκκλησία μας διά τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν
Ἁγίων Πατέρων, τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς καί τῆς ἐμπράκτου πνευματικῆς ζωῆς, μᾶς
διδάσκει ὅτι: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 4,17)». Ὁ χρόνος εἶναι
χρήσιμο ἐργαλεῖο στά χεῖρα κάθε πιστοῦ. Εἶναι εὐκαιρία γιά μετάνοια, γιά διόρθωση, γιά
ἀλλαγὴ, γιά τήν καλυτέρευση τοῦ ἑαυτοῦ μας, γιά τήν συνειδητοποίηση τῶν λαθῶν μας,
γιά τήν συγχώρηση τῶν ἀδελφῶν μας, γιά τήν ἐνίσχυση τῆς πίστεώς μας στόν Τριαδικό
Θεό καί γιά περισσότερη καί ἐντονότερη συμμετοχή στήν Μυστηριακή ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

μας. Τό μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 4,17)» ἀκούγεται σήμερα πιά ἐπίκαιρο καί ἀναγκαῖο ἀπό ποτέ. Πραγματικά, ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν βρίσκεται μέσα μας, καί ξεκινάει ἀπό αὐτήν τήν ζωή. Ὁ χρόνος λοιπόν μᾶς δίδεται ἀπό τόν Θεό ὥστε νά προσπαθήσουμε, νά βελτιωθοῦμε καί νά ἀρχίσουμε νά προγευόμαστε τήν ἀγαλλίαση αὐτῆς τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα, Πρωτοχρονιά, γιορτάζουμε, ἐλπίζουμε, ὀνειρευόμαστε ἕνα καλύτερο αὔριο. Ὀνειρευόμαστε ἕναν κόσμο καλύτερο, χωρίς ἀδικίες καί πολέμους. Ὀνειρευόμαστε ἕνα καλύτερο μέλλον γιά τά παιδιά μας. Ὅλα αὐτά τά ὄνειρα μποροῦν νά γίνουν πραγματικότητα μόνο μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μας. Μόνον ἐάν ἀλλάξουμε ἐμεῖς θά ἀλλάξει καί ὁ κόσμος μας. Σ'αὐτόν τόν δρόμο τῆς ἐσωτερικῆς ἀλλαγῆς μᾶς βοηθᾶ μόνον ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Σήμερα λοιπόν, καθώς θά ἐορτάζουμε μέ τούς ἀγαπημένους μας τό νέο ἔτος, ἄς ὑποσχεθοῦμε στόν Κύριό καί Θεό μας ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ κόσμου μας θά ἀρχίσει μέ τήν ἀλλαγή τοῦ ἑαυτοῦ μας. Εὐχομαι σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, σέ ὅλα τά ἀγαπημένα σας πρόσωπα, στά μέλη τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων μας καί σέ ὅλη τήν ἐνδοξη Ὁμογένειά μας, τό νέον ἔτος 2020 νά εἶναι εὐλογημένο καί ὑγιεινό, γεμάτο μέ ἐπιτυχίες καί πλήρες μέ τήν Χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ.

Καλή Χρονιά! Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

STEWARDSHIP CARD

MEMBERSHIP PLEDGE CARD ΚΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

“A TIME FOR EVERY PURPOSE UNDER HEAVEN. THE STEWARDSHIP OF TIME.”

“ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΤΩ ΠΑΝΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ”

2020 SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT CARD
2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ

In gratitude for God's blessings I/we make the following commitment to the ministries of St. Nicholas Church:
Σαν έκφραση ευγνωμοσύνης μου για τις ευλογίες που έχω λάβει από τον Θεό, δεσμεύομαι με την ακόλουθη οικονομική και εθελοντική μου προσφορά προς την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου:

\$ _____ (Weekly / Monthly / Quarterly / Yearly)
\$ _____ (Εβδομαδιαίως / Μηνιαίως / Ανά Τρίμηνο / Ετησίως)

TOTAL ANNUAL PLEDGE FOR 2020 :\$ _____
Συνολικό ποσό προσφοράς για το 2020 :\$ _____

Come and See Good work through your talents, skills, and experience, as well as your financial support.
Your offering to Christ and His Church can do as much as you empower it to do.

We give to Christ and His Church not according to our means but according to our love for Him.

Γίνετε μάρτυρες του έργου του Θεού! Δώστε από το ταλέντο με το οποίο σας έχει προικίσει, με τις ικανότητες, τις εμπειρίες, την οικονομική σας ευχέρεια. Η προσφορά μας στον Χριστό και την Εκκλησία Του ας βασιστεί στην αγάπη μας προς Αυτόν, όχι στην οικονομική μας δυνατότητα.

Planned Giving _____ Please send me information on making a planned gift to the Church.
Δωρεά που σχεδιάζω _____ Παρακαλώ στείλτε μου πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορώ να προσφέρω να δωρίσω.

Print Full Name/ Γράψτε με κεφαλαία γράμματα το επίθετό σας

Signature/ Υπογραφή

Date/ Ημερομηνία

Name / Όνομα	Date of Birth / Ημερομ. Γεννήσεως
Name of Spouse / Όνομα συζύγου	Date of Birth / Ημερομ. Γεννήσεως
Occupation / Επάγγελμα	
Occupation / Επάγγελμα (Spouse)	
Street Address / Ιλιεύθυνση	
City / πόλη	Zip Code / ταχ. τομέας
Home Phone / Σταθερό τηλέφωνο σπιτιού	
Mobile Phone / Κινητό τηλέφωνο	Mobile Phone / Κινητό τηλέφωνο (Spouse)
Email Address / Ηλεκτρονική διεύθυνση	
Email Address of Spouse / Ηλεκτρονική διεύθυνση συζύγου	
Dependent Children's Names and Birthdates / Ονόματα παιδιών και ημερομηνία γεννήσεώς τους	

Introducing Auto Pay Set It and Forget It!

Take the work out of giving! Set up automatic offerings and pledges right from your computer or tablet that will seamlessly reoccur every week, month, quarter, or year.

If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org or contact the church office at 410-633-5020.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ... ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ!

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να στείλετε τη προσφορά σας. Ρυθμίστε την αυτόματη δωρεά και την εθελοντική σας προσφορά απευθείας από τον υπολογιστή σας ή το tablet σας που θα επαναλαμβάνεται ανελλιπώς κάθε εβδομάδα, μήνα τριμηνο ή έτος.

Αν θέλετε να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής της ηλεκτρονικής μορφής, τότε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.stnicholasmd.org ή επικοινωνήστε με το γραφείο της εκκλησίας 410-633-5020.

Support Our Church's Mission Through eGiving



- Give anytime, anywhere using your computer, tablet or mobile phone
- Make regular church offerings without writing a check or preparing envelopes
- Give in the moment with a fast, one-time donation
- Schedule recurring contributions so they arrive even when you can't attend services
- Pay for events and activities using your debit/credit card or banking information

If you would like to give electronically, visit our website or contact the church office.

GivePlus Powered By Vanco Payment Solutions

EARLY EDUCATION CENTER NEWS



ST. NICHOLAS BILINGUAL EARLY EDUCATION CENTER

The Saint Nicholas Bilingual Early Education Center provides a safe, nurturing, home away from home learning center. We accept children from 6 weeks till 5 years of age. **BEEC is hiring part-time and full-time aides to assist our teachers at the Center. If you or anyone you know is interested, please call the Center at 410-633-5020 extension 4 or message us on Facebook.**

We also had a Christmas Program where the children sang Christmas carols in both Greek and English. Our program was complete with a visit from Santa Claus and cookies and milk! Our students did a FANASTIC job and we are so honored to have started the holiday season with our BEEC families.



Happy New Year! To welcome 2019, Father Michael will be blessing our school and we will cut the traditional Vasilopita. The children will be having a pajama party every Wednesday for the month of January and we will learn about Martin Luther King, Jr. as well as the Holy Theophany.

ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Δίγλωσσος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα σπίτι μακριά από το σπίτι, ένα σπίτι μάθησης. Δεχόμαστε παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών. **Ο σταθμός μας ψάχνει να προσλάβει βοηθούς δασκάλων μερικής και πλήρους απασχόλησης.** Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζοσαστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Σταθμό μας στο τηλέφωνο 410-633-5020, γραμμή 4 ή στείλτε μας μήνυμα στο Facebook.



Διοργανώθηκε επίσης Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα όπου τα παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη.

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά! Για να καλωσορίσουμε το 2019, ο πάτερ Μιχαήλ θα ευλογήσει το σχολείο και θα κόψει τη Βασιλόπιτα μας. Τον Ιανουάριο, οι μαθητές μας θα έχουν πάρτυ πντζάμας κάθε Τετάρτη.

SCHOLARSHIP OPPORTUNITY

\$250,000 IN SCHOLARSHIPS

\$20,000 awarded to Music and Arts Majors

20 Awards of \$10,000 each

based on academic merit and financial need

20 Awards of \$2,500 each

based solely on academic achievement



The 2019/2020 scholarship application is available and can be completed online!

Applications from eligible college students accepted through **January 31, 2020**.

The application and qualification criteria, requirements, and guidelines are available at **www.panhellenicsf.org**.

If you are an undergraduate of Hellenic descent, we encourage you to apply for the scholarship awards!





For any questions or inquiries:

Please email info@panhellenicsf.org or call our office at (312) 357-6432



**PANHELLENIC
SCHOLARSHIP
FOUNDATION**

PanHellenic Scholarship Foundation
8501 West Higgins Road • Suite 210
Chicago, Illinois 60631

 312.357.6432
 312.872.0090
 panhellenicsf.org
 info@panhellenicsf.org



COME JOIN THE
Rhodian Society of Maryland
AT OUR ANNUAL
BULL, SHRIMP & OYSTER FEAST
TO BENEFIT SCHOLARSHIP FUND

Friday, February 07, 2020

from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.

UAW Hall Local 239

1010 S. Oldham Street

Early Valentines Day Celebration!!



Come join us for a good time, plenty of food, good friends,
games and music!

***** MUSIC by: DJ: Greek & American *****

Menu: All you can eat Steamed Shrimp, Raw Oysters, Pit Beef,
Pit Ham, Greek Salad, Corn Pudding, Shrimp soup, Beer, soft
drinks & much more included!! (menu subject to change)

Adults: \$50.00/pp & kids 12 & under \$35.00

**Interested in tickets please contact: Stella Karais 443-
469-4086, Anthony Pearce- 443-794-9195 or John
Fotiou- 443-850-5685**

Axion Charity Events



FUNDRAISER

SATURDAY, FEB. 29th, 2020

TICKETS
\$25
In Advance

\$30
At the
Door

DOORS OPEN AT 5:00PM
GAMES BEGIN PROMPTLY AT 6:30PM

Saint Demetrios - Hermes Rafailides Center
2504 Cub Hill Road
Parkville, MD 21234

- Admission includes 20 Bingo games as well as Lucky Loser Bingo
- Extra Cards, Early Bird Game, Special Games & Raffles available for Purchase
- Generous Game Prizes and Tons of Door Prizes
- Food, Soft Drinks, Beer and Wine will be sold - No Outside Food or Drink Permitted

**Kate Spade ~ Michael Kors ~ Tory Burch ~ Apple ~ Under Armour ~ Ravens ~ Orioles
Jewelry ~ Stuff for Women ~ Stuff for Men ~ Home Goods ~ Gift Cards ~ Much More!**

To purchase tickets, in advance:

Make Check out to Axion Charity Events, Inc. and mail to
Axion Charity Events, Attn: Bingo, PO Box 1993, Cockeysville, MD 21030

Tables can be reserved in groups of 10 only.

Children (under 18) must have their own ticket, play their own card, and be accompanied by a paying adult.
As a reminder, Bingo is a game of chance and children's attendance is at your discretion

For Information and Tickets:

axioncharityevents@gmail.com

Eleni Roros - 443.621.0587—Olga Paterakis - 410.491.4066

Axion Charity Events, Inc. is a 501c3 nonprofit foundation that engages with the Greek community in fundraising projects to enhance and support the Greek Orthodox churches of the Baltimore Metropolitan area. We serve the community by providing fellowship and organizing cultural events that benefit the various ministries of the churches.

EVENTS



Axion Charity Events brings you...

“Cruizin with the Greeks” on the Carnival Pride

Join us for a fun filled week on the Carnival Pride with planned events sponsored by Axion Charity Events.

Sailing Sunday, June 21st – Sunday, June 28th, 2020 from Baltimore, MD

Day 1 ~ Baltimore, MD	Day 4 ~ Grand Turk, Turks and Caicos	Day 7 ~ Fun Day at Sea
Day 2 ~ Fun Day at Sea	Day 5 ~ Half Moon Cay, The Bahamas	Day 8 ~ Baltimore, MD
Day 3 ~ Fun Day at Sea	Day 6 ~ Freeport, The Bahamas	

1st & 2nd passenger rates are per person based on double occupancy & include cruise fare, port charges & gov't taxes:

Staterooms Category - Type

Category 8K – Extended Balcony – Located on Decks 7 & 8 – 1346.52 per person

Category 8D – Balcony – Located on Decks 6 & 7 – \$1330.52 per person

Category 8B – Balcony – Located on Decks 4 & 5 – \$1323.52 per person

Category 4K – Obstructed View – located on Deck 4 – \$1075.52 per person.
(with floor to ceiling windows in front of lifeboats)

Additional categories including Premium Balconies, Vista, Ocean and Grand suites are available on a request basis. Call for pricing – \$500 deposit within 3 days of holding cabin and based on availability.

Triple & Quad Occupancy – Call for pricing – \$500 deposit within 3 days of holding cabin and based on availability.

- * All rates are subject to availability at the time when registration and payment are received.
- * Stay tuned for more details on the planned events sponsored by Axion during the cruise.

**\$50/person (non-refundable) deposit required to reserve your spot—
add an additional \$200/person to reserve a specific cabin.**

Final payment due by: March 20, 2020 (No exceptions)

Installment pay plan available.

Reservations are based on availability.

Contact Effie Karabelas at 410-284-9200/effie@goingplacesinc.com at Going Places Travel for more information or to pay your deposit.



LITURGICAL CALENDAR - JANUARY

LITURGICAL CALENDAR JANUARY-- 2020

Happy New year to Everyone. May it be blessed with abundant health and prosperity.

*Wednesday January 1 New Years Day The Circumcision of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Orthros: 8:45 am. Divine Liturgy 9:30 am.
Feast Day of St Basil the Great.*

*Sunday January 5 Eve of Epiphany Orthros: 8:45 am. D. Lit. 9:30 (Strict Fast)
Blessing of the Waters*

*Monday January 6 Holy Epiphany Day Orthros 8:45 am. D. Lit. 9:30 am.
Blessing of the Great Waters*

Tuesday January 7 Synaxis of St. John the Baptist Orthros 8:45 am. D. Lit. 9:30 am.

Sunday January 12 Sunday after Epiphany Orthros 8:45 am. D. Lit. 10:00 am.

Friday January 17 St. Anthony the Great Orthros 8:45 am Divine Liturgy 9:30 am

Sunday, January 19 12th Sunday of Luke Orthros 8:45 am Divine Liturgy 10:00 am

Sunday, January 26 15th Sunday of Luke Orthros 8:45 am. D. Lit 10:00 am.

Thursday January 30 The Three Hierarchs: Orthros 8:45 am. D. Lit 9:30 am.

We celebrate the Holy Baptism (Holy Epiphany) of our Lord. This is a Major Feast Day of the Church. We must make an effort to come to church on this day to worship and glorify our Lord. Blessing of the Great Waters will take place near the end of the Divine Liturgy.



2020 PLEDGES-\$69,640.00 / Payments-\$33,179.74 / Balance--\$36,460.26

MS ALEXANDROU NIKI	MR/MRS ALMASON STEPHEN &	MRS AMARANTIDIS PARTHENA	MR/MRS ANASTASIADES DEMOS &
MR ANDERSON EMANUEL P. JR.	MRS APESOS ANTIGONE	MR/MRS APOSTOLOU DIMITRIOS &	MR/MRS ARAVIDES NICHOLAS
MR/MRS ARGYRAKIS DESPINA	MR/MRS ATHOS JANET	MR/MRS ATSALIS GUS	MR/MRS ATSIDIS IOANNIS
MR/MRS BALOMAS HRISOSTOMOS	MR/MRS BONOLIS CATHERINE	MS BURRIS STEPHANIE	MR CHIONIS ANTONIOS
MRS CHRISOULLIS SOPHIE	MR/MRS CHRIST STASA	MR/MRS CHRIST PHILIP	MR/MRS CORNIAS ROZA
MR/MRS CORNIAS THEONIMFI	MR/MRS CORNIAS CLARA	MR/MRS CORNIAS MICHAEL C.	MR/MRS DOUSKAS NIKOLAS
MR/MRS FAKAS ZENOVIA	MR/MRS FAKAS JAMES	MRS FANTIS PENELOPE	MR/MRS FILIPIDIS NICHOLAS
MR/MRS FILIPPAKIS FILIPPOS	MRS FILIPPOU IRENE	MR FOTIOU JOHN	MRS FRANGAKIS SOFOULA
Col/MRS GAVRILIS JOHN &	MR/MRS GAZONAS-ZIKOU GEORGE	MR/MRS GEORGAS GEORGE	MS GEORGAS ANTHIE
MR/MRS GIAKOUMAKIS NICK	MR/MRS GIANNAS STYLIANOS	MR/MRS GLYKIADIS DESPINA	MR/MRS GLYKIADIS KONSTANTINO
HALKIAN "SAINT"	MS HARRIS ATHENA	MR/MRS HATZIEFTHIMIO ANASTASIA	MR/MRS HATZIGEORGALI ANTONIOS
MR/MRS HATZIGEORGALI NICHOLAS &	MR/MRS HONDROULIS EMMANUEL D.	MR/MRS KAIKIS CLEMIS	MISS KAIKIS PENELOPE
MR/MRS KAITIS ANGELA MARY	MRS KALIAKLOUDAS SOFIA	MRS KALOGRANI VASILIKI	MRS KAPETANAKOS SOULLA
MR/MRS KAPUTSOS - SYLVIA -	MR/MRS KATSAROS MICHAEL	MR/MRS KOLENDRIANOS JOHN	MR/MRS KOSMOS GEORGE
MR KOSTOS JOHN	MR/MRS KOTZIAS CHRIS	MR/MRS KOTZIAS GEORGE A.	MRS KOULATSOS ANASTASIA
MR/MRS KOULATSOS DIONISIOS	MR/MRS KOULATSOS CHRISTOS	MR/MRS KOUMOUDIS SOTIRIS &	MR/MRS KOURTESIS MICHAEL &
MS LAMBROW STEPHANIE	MR LASKARIDIS NIKOLAOS	MRS LERICOS IRENE	MR/MRS LOUKAS DIMITRI &
MR/MRS LOUMIOTIS DIMITRIOS &	MR/MRS MARAGOS PETROS &	MR/MRS MASTROMANOLI MANUEL	MR/MRS MAVROMOUSTAK GEORGE
MR MAVROMOUSTAK ELEFTHERIOS	MR MAVRONIS MICHAEL P.	MR/MRS MILLETT & ALEX EARL &	MR/MRS MILONAS KIMON
MR/MRS NISTAZOS GEORGE &	MR/MRS NISTAZOS NICKOLAS Z.	MR/MRS NISTAZOS SEVASTI	MR/MRS NYCHIS GEORGE
MR/MRS ONASIS THEODORE	MR/MRS PAPADIMITRIOU ERMA	MS PAPADIMITRIOU MARIA	MR/MRS PAPADOPOULOS EFSTATHIOS
MRS PAPAVALSIOU VIRGINIA	MRS PAPPAS IRENE	MR/MRS PARAGIOS IOANNIS &	MRS PARAGIOS FOULA
MRS PAROS MARY	MR/MRS PARTHEMOS KONSTATNINO	MR/MRS PATRAS STEPHEN	MR PAYIAVLAS JOHN
MR/MRS PIKOUNIS JOHN & DEBBIE	MRS PIKOUNIS ELENI	MS POULIMENAKOS ELENI	MR/MRS PROTOPAPAS NICHOLAS
MS REDMILES SOPHIA	MR/MRS REESE KALYOPI -	MRS ROROS KYRIAKI	MR SAKELLIS GEORGE
MR/MRS SAKPAZIS IOANNIS	MS SALPEAS MARIA	MRS SARIGIANIS CHRISTINE	MR/MRS SARIOGLOU ANASTASIA
MR SAZAKLIS ANTONIOS	MRS SERAFIS MARY	MR/MRS SISAMIS IOANNIS &	MR/MRS SOPHOCLEOUS HELEN
MR/MRS SOULIKAS JAMES & JOAN	MRS SOURANIS PARASKEVI	MR/MRS STAKIAS MICHAEL &	MR/MRS STAKIAS STELIOS &
MR/MRS STAMIDIS ANASTASIOS	MRS STILLWELL BILLY J. &	MR/MRS TARATSIDES ATHENA	MR/MRS TASKER DALE &
MR/MRS THEMELIS JOHN & RENEE	MR/MRS THEMELIS JOHN	MR/MRS THEMELIS STELLA	MR/MRS THEOHARIS EMMANUEL
MR/MRS THEOHARIS GEORGE	MRS TRIPOLITIS EKATERINI	MRS TSAKALOS ROSE	MR/MRS TSAMOURAS CONSTANTINE
MR/MRS TSAMPOS MICHAEL &	MR/MRS TSAMPOS GEORGE	MR/MRS TSAPAKIDIS - THEOHARIS -	MR/MRS TSE-GEORGIADIS NEKTARIA -
MRS VASILAKOPOULO IRENE	MRS VASILAKOPOULO ANASTASIA	MR/MRS VENZKE KELLIE ANN	MR/MRS VERGOS GEORGE &
MR/MRS VIZANIARIS EVANGELINE	MR/MRS VOULGARAKIS HARRY	MR/MRS YIANAKIS STEVE &	

CALENDAR OF EVENTS - JANUARY

Tuesday, December 31 - Wednesday, January 1: St. Nicholas New Years Eve party at the Plateia

Tuesday, January 7: Philoptohos meeting

Tuesday, January 7: GOYA Board Meeting and General Meeting at 7:00 p.m.

Friday-Saturday 10-11: GOYA Lock-in / Tree down / Meeting

Saturday-Sunday 11-12: GOYA Richmond Tournament (away)

Sunday, January 12: Philoptochos Vasiloptia Sunday

Saturday, January 18: Brunch at 510 Johnnys in Bel Air, at 11:30. Donation \$35.00

Tuesday, January 21: Philoptohos Night Out at 7:00 p.m. - TBD

Saturday, January 25: Ladies Panchian Society and Andreas Syggros of Baltimore - Cutting of the Vasilopitta in the large hall of the church at 1:00 p.m.

Sunday, January 26: GOYA Ice Skating - Ice World after church

UPCOMING EVENTS:

Sunday, February 9: Board Meeting/Goya Meeting/Activity - after church

Monday, February 17: Greek School closed for President's Day